



WERKEN OTTERSUMS 'KERAMISCH ACTIVIST' GAAN DE NIERS OVER:

Pieter Arts exposeert vijf weken lang in het Petershuis



## Verbinding in beweging

### Bericht vanuit het bestuur van de DAG

Hallo allemaal, Graag stel ik mezelf aan jullie voor: ik ben Mariska, een trots bestuurslid van DAG Ottersum, met een grote passie voor schrijven. Het is een eer voor mij om de vaste columnist te zijn voor 'Het Verslag van DAG' in het DAGblad, waar ik jullie op de hoogte houd van de laatste ontwikkelingen en gebeurtenissen binnen onze bruisende Stichting.

Het bestuur van DAG is momenteel volop in beweging en we zijn er trots op dat we steeds meer gestroomlijnd te werk gaan. Hoe was het spreekwoord ook alweer? Verandering van weide doet de koeien goed! Toepasselijk als we kijken naar het mooie weidse karakter waarmee ons Dörpke omringd is. Een van deze essentiële veranderingen is dat we sinds kort voor elke werkgroep, die onder de paraplu van DAG valt, een bestuurslid aangewezen hebben als contactpersoon. Zo zijn we op de hoogte van alle mooie projecten die door elke werkgroep geïnitieerd worden en kunnen wij als 'verbinder voor het dorp' optimaal ondersteunen indien gewenst.

Wellicht hebben jullie ook gelezen, of elders vernomen dat de bouw van een nieuwe MFA (Multifunctionele Accommodatie) langer op zich laat wachten. Nu zijn wij als Ootersómmers samen, niet voor één gat te vangen! Maar dat dit nieuws niet goed ontvangen is, merken we aan de signalen om ons heen! Daarom zetten we als bestuur samen met de werkgroep Groots en stichting huisvesting Ottersum, onze schouders eronder om alternatieve mogelijkheden te onderzoeken. Wat mij brengt op het volgende:

'Ootersóm Mien Dörpke' is groots in alle opzichten en wij als DAG pakken graag alles aan wat op ons pad komt. Helaas is dit momenteel niet haalbaar. Dus om onze missie te kunnen blijven vervullen, zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden die ons op vrijwillige basis willen versterken.

Om onze missies zo optimaal mogelijk te kunnen blijven vervullen, zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden die ons op vrijwillige basis willen versterken. Ik hoor sommige hersenen al kraken.... Een bestuur, oudere mensen, elle lang vergaderen etc. . Maar geloof me, niks van het genoemde is waar. Ja, we hebben oudere mensen in ons bestuur en ja, we vergaderen 1 keer in de maand, niet langer dan 3 uur. Maar stoffig, nee alles-behalve dat! Ons bestuur is jong en dynamisch, waar een grap en een lach aan de orde van de dag zijn. Hier leer je niet alleen veel, maar je zult je ook nooit vervelen. Het stoffige karakter van een bestuur, wat nog altijd rondwarrelt bij veel mensen, is bij ons allang verdwenen. Heb je interesse? Mail ons dan op [info@dagottersum.nl](mailto:info@dagottersum.nl).

Laten we samen bouwen aan een nog sterker verbonden en levendig Ottersum!

Met verbindende groet,  
Mariska Massa Kemper

Samen Sterk, Samen DAG Ottersum



## In deze editie

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <b>2</b> Bericht vanuit bestuur DAG           | <b>10</b> In de schijnwerper: Foodtreffelijk  | <b>17</b> Interview met Wiel Martens     |
| <b>4</b> Ossebraadfeest gaat met z'n tijd mee | <b>11</b> Pieter Arts: kerkwerken             | <b>18</b> Boek over 't Ven in de maak    |
| <b>5</b> Dorpsapp ziet het levenslicht        | <b>12</b> De Brink deed mee met schoolvoetbal | <b>19</b> Nieuws van de KBO              |
| <b>6</b> Stichting Ons Ottersum viert Pasen   | <b>12</b> Muziekproject De Brink              | <b>19</b> Wensbus Gennep 10 jaar         |
| <b>6</b> Internationale vrouwendag            | <b>13</b> Interview met Julie Schonk          | <b>20</b> Niersdal survivalrun           |
| <b>7</b> Avond 4-daagse                       | <b>14</b> Flessenactie Niersotters            | <b>21</b> Dames recreanten tennis        |
| <b>8</b> Schone Maas en Niers                 | <b>14</b> Moederdag bloemenactie Achates      | <b>22</b> Op bezoek bij 't Swaantje      |
| <b>8</b> Zifter schrijft: Geen kind meer...   | <b>15</b> Bakkerspraat: Communie              | <b>23</b> Nieuws van de Zonnebloem       |
| <b>9</b> Geslaagde dialectlezing              | <b>15</b> Harmonie St. Caecilia 125 jaar      | <b>24</b> Historische notitie            |
| <b>9</b> Nieuw hondenbeleid                   | <b>16</b> Project verkeer en hulpdiensten     | <b>25</b> Landbouwmachines in 't verkeer |

## Namens de redactie

De redactie heeft weer een dik DAGblad volgeschreven. Wanneer ik deze woorden typ, besef ik me dat de originaliteit er wel vanaf is. Sinds de twee jaar dat ik het stokje van Leny Stams heb overgenomen hebben we stevast een dikke editie. Het zal de vaste lezer vast al eens zijn opgevallen, drijvende kracht achter deze volle edities is het fanatisme waarmee Jos Heijligers artikeltjes schrijft. Ook deze keer weer, en daar zijn we heel erg blij mee! Zo ging Jos langs bij Sjohnny en Lies van 't Swaantje langs. Hij haalde daar een hele levendige geschiedenis van deze (vml.) poptempel op. Voor de oudere lezers misschien weinig nieuws, maar voor

de jongere lezers die die tijden niet hebben meegemaakt, toch erg interessant om te lezen wat voor grote artiesten daar op het podium hebben gestaan. We zitten inmiddels middenin de lente. Een tijd waarin het activiteitenseizoen weer volop in beweging komt. Geen verrassing dat er weer diverse evenementen aangekondigd worden deze editie, van Ossebraadfeest tot avond 4-daagse. Wederom genoeg te doen dus!

Namens de redactie veel leesplezier,  
Bram Nijst

# Ossebraadfeest gaat met z'n tijd mee

## Veel activiteiten tijdens 56ste editie

Door Jos Heijligers - In 1969 namen een aantal oud gedienden van de Maskotters het initiatief voor het Ossebraadfeest om buiten het carnaval ook een activiteit neer te zetten. Nu anno 2024 is de traditie van het feest er nog steeds. 'De ziel van het feest is er nog altijd,' zegt secretaris Pieter Coopmans. Vorst Theike Jansen: 'Het format passen we aan, aan de nieuwe tijdgeest.'



De twee Maskotters tegenover mij praten met hart en ziel over dit jaarlijkse feest van hun vereniging, buiten de reguliere carnaval. Samen met de huidige raadsleden, waarin veel 'ondernemers geest' zit krijgen ze het voor elkaar om te veranderen, festiviteiten aan te passen, muziek up-to-date te houden en het festijn nieuwe invalshoeken te geven. Eén aspect blijft als een rots in de branding staan: de os aan het spit. 'Die complementeert het feest zoals altijd,' hoor ik de twee Maskotters zeggen.

Dit jaar start het feest op vrijdagavond 31 mei. Voorheen een rockavond, wat later de korenavond en tegenwoordig het 'bruin café', waar alle Ottersummers gezellig iets kunnen drinken en praten. Dit jaar passen ze het aan door in de tent ook een receptie te houden, dit nog ter ere van het jubileumjaar. Je krijgt zelfs een gratis drankje! De Maskotters bestaan dit jaar immers 66 jaar. Van 19.11 uur tot 21.11 uur kan iedereen een handje komen schudden, de bevolking, de plaatselijke verenigingen en carnavalsver-

enigingen uit de buurt. Daarna genieten de aanwezigen van een heerlijk schuimend pilsje, een wijntje of frisdrank tot in de late uren met de muziek van liveband Music on Demand. Zorg dat je erbij bent!

De zaterdagmiddag staat in het teken van het ostival met een grote barbecue, toegankelijk voor iedereen. Wel graag van te voren opgeven voor de barbecue via de website. Deze bedrijvigheid vindt plaats op het grasveld opzij van de kerk, dat deze middag verandert in een grote openlucht horecagelegenheid. Live muziek zorgt voor de gezelligheid en de kinderen kunnen zich vermaken bij de coladisco en aan de ostafette (een ploegenestafette voor de bovenbouw kinderen en de middelbare schooljeugd) en de kleinsten laten in de Muksesloop zien wie het hardst naar de finish rent. Deze sfeervolle middag loopt over in de avond waar rond 21.00 uur de band 'Bijfels' optreedt. Hier is iedereen welkom en de Maskotters benadrukken: **'Er is die avond en tijdens het hele feest gratis**

entree!'

Zondags, uitgaande van prima zomerweer kan iedereen 's middags plaatsnemen op het grote buitenterras van het Raadhuisplein. In het park bij de kerk kun je genieten van de Ossebraadfair, met standhouders die hier hun producten aanbieden. Dit in tegenstelling tot vroeger toen je nog een commerciële braderie-achtige invulling zag.

Hier kunnen ook alle kinderen genieten op het kinderplein. De verrassing is dat er elk uur weer een speciaal spel of opdracht is.

Deze middag verorbert ook iedereen die het wil het overheerlijke betaalde broodje os dat de Maskotters medewerkers aanbieden. Theike en Pieter geven trots aan dat de zeskampactiviteit weer terug komt. Op de Lambertusstraat spelen de deelnemers dan op topniveau 'Ossehosse on the beach'. Voor deze activiteit komt er een flinke laag zand te liggen waardoor deze op een heus strand lijkt. Kortom, de sportievelingen ko-

men ruim aan hun trekken.

Ter afsluiting treedt voor het talloze publiek dat het hopelijk zonovergoten plein vult de band 'De Rosentaler' op. Een live band met Party ohne Ende met Tiroler feestmuziek en Oktoberfest achtig repertoire. DJ Hans verzorgt de muziek in de pauzes. Zoals iedereen kan zien heeft het 56ste Ossebraadfeest weer een dynamische uitstraling. Voor elk wat wils.

De twee enthousiaste Maskotters benadrukken dat het feest helemaal van deze tijd is. Het samenkomen, te vieren dat je Ottersummer bent, samen een potje bier drinken en genieten.

Pieter: 'Ik keek vanaf de bühne over het plein. Vooraan hoste de jeugd op de muziek, daarachter zaten de ouders en ouderen op het terras en achteraan speelden de kinderen. Kippenvel!

De flexibele Maskotters die meegaan met de tijdgeest zetten weer een prachtig programma neer op vrijdag 31 mei, zaterdag 1 juni en zondag 2 juni. Een bezoek zeker waard!

Zie voor meer info over het dorpsfeest: [www.ossebraadfeest.nl](http://www.ossebraadfeest.nl)

Foto's: Peter Gommans en Jos Heijligers

## Dorpsapp ziet het levenslicht

**Door Sjaak Smits - Onder de auspiciën van de DAG heeft een gemêleerde groep betrokken Ottersummers een dorpsapp opgericht. Het idee is overgenomen uit Afferden.**

**Wat houdt de dorpsapp in?**

Op deze app komen berichten te staan die betrekking hebben op dingen die van belang zijn voor het dorp. Maar het mooie aan deze app-groep is dat je niet kunt reageren. Dus er komt geen stroom van allerlei reacties van mensen die hierop reageren wat je vaak ziet bij alle app-groepen. Er komt dus alleen iets op te staan wat het dorp aangaat. Als er iets georganiseerd wordt kunnen verenigingen dit aanleveren en dan wordt het door de redacteurs groep bekeken en geplaatst. Prettig is als het zo aangeleverd wordt dat het rechtstreeks overgenomen kan worden en geplaatst. Dus met eventueel een link naar de web-

site van de betreffende vereniging. Verenigingen hebben zo een hele snelle en actuele manier om hun activiteit onder de aandacht te brengen van het hele dorp. Maar een familie kan ook bijvoorbeeld de rouwkaart aanleveren als er iemand is overleden, dit kan natuurlijk alleen gedaan worden door de naaste familie zelf. De redacteurs groep bekijkt en beslist of iets geplaatst wordt en zij kunnen dit alleen plaatsen. Maar ze zijn natuurlijk afhankelijk wat er aangeleverd wordt. Het idee is om een paar keer per week iets te plaatsen. Als je iets geplaatst wilt hebben dan kun je dat appen naar het volgende nummer: 06-471 999 54

**Hoe kun je in de appgroep aansluiten?**

Stuur een appje naar 06-47199941. In een automatisch bericht ontvang je dan wat informatie om je privacy te garanderen. Daarmee kun je afschermen dat iedereen in de dorpsapp-groep kan zien wie jij bent en welk telefoonnummer je hebt. Er komt dan alleen te staan dat jouw nummer lid is zonder dat je kunt zien wie het is. Alleen nummers die jij al in je bestand hebt staan zijn zichtbaar. Dus niet iedereen komt jouw nummer te weten. We denken dat dit een prachtige manier is om nieuws voor het dorp op een snelle wijze te kunnen delen. Groot voordeel is dat je verschoond blijft van veel reacties van Jan en alleman.



**VRIJDAG  
31 MEI**  
GRATIS ENTREE!

**JUBILEUMAVOND**

66 JAAR CV DE MASKOTTERS

19:11 - 21:11 uur  
JUBILEUMRECEPTIE | Aansluitend:  
FEESTAVOND  
M.M.V. MUSIC ON DEMAND



**ZATERDAG  
1 JUNI**  
GRATIS ENTREE!

**OSTIVAL AT THE PARK**

TONNIE'S VINIELLE | TWO STOOLS

Ostivalterrein open: 15.00 uur | Gratis entree

**BAND IN  
DE TENT: DE BIJTELS**

Aanvang: 22.00 uur

MÖSKESLOOP | OSTAFETTE | COLA DISCO | BBQ

**GEEF JE OP VOOR DE BARBECUE** AANVANG: 17:00 UUR TICKETS & INFO BBO: OSSEBRAADFEEST.NL

**ZONDAG  
2 JUNI**  
GRATIS ENTREE!

VANAF 12:00 UUR

**OSSEBRAADFEEST**

OS AAN HET SPIT | DIVERSE LIVE OPTREDENS | KINDERPLEIN  
OSSEBRAADFAIR | OSSEHOSSEN  
ON THE BEACH

AFSLUITING M.M.V.

**DE ROSENTALER**



# Stichting Ons Ottersum viert Pasen

## Gezellige Paasactiviteit voor de kinderen



Alweer voor de tweede keer, op zondag Eerste Paasdag, organiseerde Stichting Ons Ottersum een gezellige spelenmiddag op het schoolplein van basisschool De Brink. Deze Stichting enkele jaren geleden opgericht, bekostigde deze middag. Alle basisschoolkinderen kregen van te voren, op school, een spelletjeskaart (inclusief iets te snoepen en te drinken). Enkele tientallen kinderen met hun ouders en soms

ook opa's en oma's vonden de weg naar de speelplaats om daar te genieten. De ouders stonden gezellig met elkaar te praten en te kijken naar hun kinderen. Ook een mooi aantal Oekraïense kinderen speelden mee. Hulde voor deze jongeren die de Stichting vormen en de organisatie op zich nam. De school stelde de speelplaats, spelmateriaal en ruimte beschikbaar. De stichting kreeg het voor elkaar dat

de Jumbo al het snoepgoed sponsorde en AVG voor een mooi springkussen zorgde waarop de kinderen naar hartenlust sprongen.

's Avonds organiseerden de jongeren van deze Stichting Ons Ottersum nog een feestavond in de kantine van Achates. DJ Hans verzorgde de muziek, zodat ook de Paasavond een gezellige invulling kreeg.

# Internationale vrouwendag in Ottersum

## Huiskamer de Prost 8 maart in het teken van vrouwen

*Door Marga Huizinga* - Internationale vrouwendag is in de twintigste eeuw ontstaan, doordat vrouwen opkwamen voor hun rechten, o.a. op het gebied van arbeid en vrouwenkiesrecht. In 1911 werd het voor het eerst gevierd en in 1912 ook in Nederland. Internationale vrouwendag is een door de Verenigde Naties erkende feestdag, die ieder jaar op 8 maart plaatsvindt. Ook het Ministerie van Buitenlandse Zaken zet zich hiervoor in. Men richt zich daarbij op politieke participatie van vrouwen, economisch empowerment van vrouwen, bestrijding van geweld tegen vrouwen en aandacht voor de strijd voor gendergelijkheid en vrouwenrechten.

Ieder jaar wordt er een mondiaal thema gekozen. Dit jaar is het thema 'Eén wereld, duizend vrouwen' en gaat over de verschillen én overeenkomsten tussen vrouwen uit Nederland vanuit verschillende culturen.

Een positief thema, want hoe mooi is het dat alle vrouwen uniek en verschillend zijn, maar ook overeenkomsten hebben? Met dit thema kunnen wij elkaar inspireren en van elkaar leren.

Daarom is een werkgroep onder de vlag van ons Dorpsambitieteam (de DAG) met Accent op leders Talent aan de slag gegaan met de organisatie.

*vervolg op de volgende pagina*

### Vervolg van pagina 6

En dan is het 8 maart. Aanwezig zijn een 25-tal vrouwen. Al deze vrouwen wonen in Ottersum. Dames uit Bosnië, Oekraïne, Turkije, Eritrea, Azerbeidzjan, Georgië en Nederland. Ieder had een klein hapje bij zich uit het land van hun herkomst.

Er werd eerst kennis gemaakt met elkaar, waarbij alle dames iets vertelden over hun achtergrond. Onder leiding van Miriam en Ellen zijn er prachtige kunstwerken van klei gemaakt. Iedereen met het rood op de wangen en met veel inzet om er iets moois van te maken. Ondertussen was er volop tijd om met elkaar te lachen en te kletsen, soms met handen en voeten. Maar er was verbinding en daar gaat het per slot van rekening om.

We kijken terug op een heel geslaagde dag. Zeker voor herhaling vatbaar.

*Sabine van Thiel, dorpsondersteuner  
Christel v.d. Borg  
Marga Huizinga*



25, 26, 27 & 28 JUNI 2024

## Wandel je mee?



- > 2,5 KILOMETER
- > 5 KILOMETER
- > 10 KILOMETER
- > 15 KILOMETER
- > 20 KILOMETER

### Meedoen met de Avond 4 Daagse in Ottersum?

Bezoek snel onze website en schrijf je in voor zondag 23 juni!



Op dinsdag 25 juni 2024 gaat de 65<sup>ste</sup> Avond 4 Daagse in Ottersum van start!

Vier dagen lang kan er door jong en oud gewandeld worden in en rond de prachtige omgeving van Ottersum. Onderweg zijn er mogelijkheden om even te pauzeren.

Natuurlijk wordt de Avond 4 Daagse op vrijdagavond afgesloten met een geweldig defilé: een groot feest en ontvangen de wandelaars hun welverdiende medaille!

**START** Dagelijks vanaf De Brink in Ottersum. 20 kilometer start tussen 16.00 en 17.30 uur. 15 kilometer start tussen 16.45 en 17.15 uur. 10 kilometer start tussen 17.00 en 17.30 uur. 5 kilometer start tussen 17.30 en 18.00 uur. 2,5 kilometer (Snuffelroute) start 18.15 uur.

**KOSTEN** € 6,- per persoon. (inclusief versnaperingen en eventuele medaille)

**INSCHRIJVEN** Voor zondag 23 juni via onze website. De digitale tickets die je ontvangt kun je op dinsdag 25 juni bij het startbureau vanaf 13.30 uur verzilveren voor je wandelkaart(en).

Voor jong en oud!



[www.avond4daagseottersum.nl](http://www.avond4daagseottersum.nl)



[www.avond4daagseottersum.nl](http://www.avond4daagseottersum.nl)

# Actie schone Maas en Niers

## ZijActief, samen met vele andere verenigingen, op de been

Door Jos Heijligers - De Maas en Niers zijn prachtige rivieren met mooie oevers in de omgeving van natuurgebieden waar je geweldig kunt recreëren. Het is een mooi gebied om te vertoeven. Maar dan is het wel belangrijk dat de Maas en Niers plus haar omgeving schoon blijven. Recreëren is een stuk minder fijn als je tussen de rommel zit. Zwerfafval op de oevers kan afkomstig zijn uit de Maas of van andere recreanten of dumpingen.

Een keer per jaar is dan ook een grote actie om alle oevers op te schonen. Ze noemen het ook wel 'Maas Cleanup Day'. De gemeente Gennep ruimt dan meteen de oevers van de Maas en van de prachtig kronkelende Niers op.

Zaterdagmorgen 23 maart gingen er in de gemeente maar liefst 25 teams (omgerekend een kleine 250 vrijwilligers) op pad om de oevers op te ruimen. Op de foto staan acht dames van ZijActief, zij vormden team 12 en kregen het deel van het voetbalveld tot de Roe-pann toegewezen. In opvallende blauwe hesjes, handschoenen, grijpers en flinke



laarzen aan de voeten gingen ze enthousiast op pad om alle rommel op te ruimen. Door de langdurige regenval waren de oevers wel erg drassig. Natuurlijk vonden ze de gebruikelijke afval zoals plastic, blikjes, flesjes, bakjes, papier en tempex. Maar er lag meer. De dames zagen tot hun verbazing o.a. een pakje shag met vloeitjes,

een tafelpoot, een spel kaarten, kindersok, muts, trui, een peperkoek, gesmeerde broodjes, een luier, een glazen pot met urine.

Alles ruimden ze keurig op waarna ze konden genieten van een lekker kopje koffie en thee met een koekje en paaseitjes.

## Geen kind meer...

### Zifter schrijft kleine verhaaltjes uit het leven

Recentelijk verloor mijn werkmaat zijn moeder. Zij was al geruime tijd weduwe en al behoorlijk op leeftijd. Zijn moeder overleed na een kort ziekbed. Het hakte er bij hem behoorlijk in. Begrijpelijk, want hoe oud dan ook, het is wel je moeder en in dit geval zijn laatste ouder. Het verlies is dan extra ingrijpend.

'Ik ben nu wees', zei hij. Zo beschreef hij dat. Ik moest gelijk denken aan reactie van de verstandelijk gehandicapte Maria op het verlies van haar laatste ouder. Zij betrad het personeelsrestaurant vol met lunchende

mensen en riep: 'Mijn vader is dood, mijn vader is dood, ik ben nu geen kind meer...'

'Ik ben geen kind meer' en 'ik ben nu wees'. Zo beleefde ik ook het overlijden van mijn laatste ouder, mijn moeder. Ik voelde het ook letterlijk in mijn hele lijf, vooral door krampen in allerlei ledenmaten. Mijn thuis was weg. Ik kon mijn draai maar moeilijk vinden. Voelde mij erg kwetsbaar. Destijds heb ik dat verwoord in onderstaand schrijfsel

Zifter

#### Bietje bij bietje

Bietje bij bietje begint ut te wenne  
det mit Moe ôk 'mien thuus' is begrave  
Ik bin gen kiend mèr  
Ik zal nie mèr heure  
'det is er enne van ...'  
Bietje bij bietje begint det te wenne

Bietje bij bietje begint ut te wenne

Det ik opgeschove bin  
Um èges 'die thuus' te zien  
Um doarmit um te goan  
Want ôk was er nog mar wènik van  
Moe over  
ut broacht mien wèl geburgenheid

Bietje bij bietje begint ut te wenne  
Biet je bij bietje loat ik det los  
Bietje bij bietje schuuf ik op  
En wor mien 'ège thuus'

# Geslaagde dialect-lezing

Door Jos Heijligers - De actieve KBO-Ottersum haalde de Middelaarse 'dialectdeskundige' Sjaak Kroon naar de kantine van Achates voor een interessante lezing over het Kleverlands dialect. De mooi bezette kantine luisterde met interesse naar de informatieve stukken die Sjaak opsmukte met dialect woorden, spreekwoorden, gezegdes en specifieke uitdrukkingen.

#### Gebied

Sjaak legde uit dat ons dialect behoort tot het Kleverlands dialect. Kleverlands is een verzamelnaam voor de dialecten die in Nederland gesproken worden in Zuid-Gelderland, Nederlands Noord-Limburg, het Land van Cuijk in Noord-Brabant en in Duitsland in het Land van Kleef. Dialect is een compleet en volwaardig taalsysteem met eigen klanken, een eigen woordenschat en een van het Nederlands afwijkende woordvorming en zinsbouw. Na deze uiteenzetting schakelde hij over op een aantal spreekwoorden in het dialect en de betekenis daarvan. Zo ontstond er een mooie interactie met het publiek.

#### Spreekwoorden

'Kennen jullie deze uitdrukking?', vroeg hij, 'Hij hèt ennen baord as klómpepinne'. In deze uitdrukking worden de baardharen vergeleken met klómpepinne, zeer scherpe harde pinnen die werden gesneden uit het hout van de vuilboom. Het gaat om zeer scherpe, harde lange pinnen. Met zo'n baardgroei moet je je twee keer per dag scheren en zal desondanks de boord van de blouse snel slijten. Of: 'Zò krom as 'n ha.nkholt'. Een ha.nkholt is een krom stuk hout waaraan men vroeger



een geslacht varken op de ladder hing om te besterven. Nog een leuke: 'D'r uutzie.n as enne gri.ndteegel', of wel veel pukkels en jeugdpuistjes hebben. Er klonken veelvuldige lachsalvo's vanuit het publiek. Sjaak behandelde ook nog de grammatica en spellingregels van het dialect met de aanwezigen, alles op een ludieke manier en met karakteristieke voorbeelden en een ludieke overhoring op het eind. Aan de reacties van het merendeels dialectsprekende publiek kon je merken dat het in goede aarde viel.

#### Toekomst van het dialect

De intermezzo's zorgden voor een luchtige en toch informatieve avond. Zeker als er weer gezegdes, rondom een speciaal thema, naar voren kwamen. Over 'Dood en sterven' werden o.a. de volgende uitdrukkingen behandeld: 'An 't aftèlle zien,

Van 't bèd óp 't stroj kómme en De mè.ste bótteramme óphèbbe. Velen kennen wel de gezegdes omtrent 'Dronkenschap' zijn: 'De knolle gaor hèbbe, Zò zat as 'n kanón, 'n Bies ànhèbbe of De piepers gaor hèbbe. Aan het eind plaatste hij het dialect in de huidige tijd. Is er nog ruimte voor deze streektalen, zeker gezien de invloeden van veel nieuwe woorden, Engelse woorden, de straattaal, de taal van de app en de talen van allerlei migranten in ons land? Volgens Sjaak zijn er wel erg veel invloeden van buiten af maar die zullen het dialect niet zomaar verdringen. Ook al zijn er nu veel minder dialectsprekers dan pakweg 25 jaar geleden, het dialect blijft voor de mensen een middel om hun identiteit uit te drukken en te laten zien dat ze bij een groep horen. En dat verandert niet zo snel. De KBO kan terugkijken op een zeer geslaagde avond.

## Hondenbeleid, wat betekent dit voor Ottersum?

In de gemeente Gennep zijn 3 speelplekken voor honden. Daar komt nog een vierde bij. Die wordt aangelegd bij de verplaatsing van V.V. Achates. In Ottersum is nog geen hondenspeelplaats. Maar de gemeente heeft hier al wel geld en ruimte

voor gereserveerd. De hondenspeelplaats komt in het nieuwe ontwerp voor de verplaatsing van V.V. Achates. Aan de oostkant van het terrein is ruimte voor deze nieuwe speelplaats. De maatregelen uit het plan blijven we uitvoeren in onze regu-

liere onderhoudswerkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan het bijhouden van de hondenspeelplaatsen en het vullen van de poepzakjesdispensers. Het plan is daarmee afgerond en belooft een mooie toekomst voor honden, hun baasjes en de omgeving.

# In de schijnwerper: Foodtreffelijk

## Een combinatie van eten, sfeer en gezelligheid

Door Jos Heijligers - Je merkt veel passie als je praat met Jacqueline Janssen (57 jaar) over haar nieuwe baan die zich afspeelt in een foodtruck, genaamd 'Foodtreffelijk'. Jacqueline, afkomstig uit een groot gezin toonde altijd al liefde voor koken, gezelligheid of het klaarmaken van een buffetje. Ze wilde eigenlijk altijd al kok worden en zijn.

Jaren geleden startte ze haar carrière echter in een geheel andere branche, de 'bankwereld'. Hier begon ze op negentienjarige leeftijd. De vele reorganisaties werkten echter demotiverend voor Jacqueline en ze zocht andere mogelijkheden.

Een aantal jaren geleden, net voor het corona tijdperk, kwam ze op het idee om voor zichzelf te beginnen. Met een vriendin en haar broer ging ze op zoek naar een foodtruck (een chique wagen waarin ze allerlei hapjes, drankjes en gerechten kon creëren). Uiteindelijk stond er op deze truck: Foodtreffelijk met daarbij de gedachte 'Good food, good mood'. Met deze rijdende creatie ging ze op pad in de omgeving.

Ze begon in corona tijd. De mensen mochten niet de horeca in, maar wel buiten eten, zoals bij haar foodtruck. Een hele tijd stond ze in Cuijk bij de veerpont, waar ze volop verkocht. Daarna verkaste ze met haar bijzondere eetgelegenheden naar een standplaats bij de Mookerplas, waar ze nu nog te vinden is. Ze voorziet de strandgangers van een verkoelend drankje, ijs, maar uiteraard ook lekkere verse wraps, hamburgers en nog veel meer. Zo maakte ze van haar hobby haar werk. De creatieve ondernemer benadrukt dat niet alleen het eten, de hapjes en de drankjes belangrijk zijn. Ook de sfeer en de uitstraling speelt voor haar een grote rol. Ze werkt ook graag in thema's. Zo organiseerde Jacqueline voor een trouwpartij een Zweedse sfeer met de naam 'Mamma Mia' en paste de hapjes en drank daar op aan. Met carnaval, tijdens de Mèrtzitting stond ze in de Zandstraat en haar hapjes verkocht ze onder het motto: 'Cora van Mora'. 'Zo krijgt het iets verrassends', beaamt ze. Jacqueline



geeft echter duidelijk aan dat de sfeer fijn en belangrijk kan zijn, maar dat het uiteindelijk toch om de kwaliteit van het eten gaat. 'Ik bak geen friet en fricantellen', zegt Jacqueline overtuigend. Ze zoekt het in het hogere segment. Van een lekker Hollands tussendoortje tot een exotische hap, van een exclusieve cocktail tot een fris drankje. 'Ik bespreek graag met de mensen wat ze willen, hoe ik het uitserveer en wat de middag of avond verder brengt aan culinaire hoogstandjes. Ze is blij met jaarlijks terugkerende evenementen. B.v. het tribute festival op de Wolfsberg in Groesbeek of 'Zeven voor Leven' lopend of fietsend voor een goed doel de Zevenheuvelenweg opfietsen of -lopen. Ze stond ook op de Vierdaagse Feesten met het thema 'Hasta la Pasta', alles in het Italiaans. Op zo'n dag komen er 500 mensen bij haar foodtruck. In de Prôst verzorgt ze 1x in de drie maanden de lunch voor een twintigtal aanwezigen.

In het hele gesprek straalt ze enthousiasme uit. 'Ik zoek steeds weer iets nieuws, vooral wat thema's betreft, zo blijft het interessant en nooit saai'. De hapjes zijn veelzijdig. Op het gevarieerde menu prijken poffertjes, wraps, pizza's, panini broodjes, Hamburgers van de slager, pasteitjes, soep, pulled pork,

enz. Ze is het hele jaar beschikbaar en past het eten aan bij het seizoen of activiteit. Ze werkt ze in de wintermaanden voor bedrijven, personeelsfeesten of scholen. Op het menu staan soepen- en stampotten buffet. Het menu ziet er dan anders uit dan in de zomermaanden, wanneer het buiten een andere sfeer is voor de klandizie. Ze verrast op smoothies, pasta's of een BBQ vanuit haar wagen. In de herfst smul je van pompoensoep, een broodje beenham of iets anders.

Bij grote drukte, meer dan 100 gezellige mensen, maakt ze gebruik van een hulpje, vaak een vriendin of kennis. De aanvragen lopen goed zonder veel reclame te maken. 'Ik maak gebruik van veel mondelinge reclame, van een opdracht komt weer een opdracht', hoor ik haar zeggen. De tijden en data zijn in overleg met haar vast te leggen. Ze bespreekt dan ook de wensen met de aanvrager. In principe kan ze overal komen met haar foodtruck. Als deze er dan staat is het smullen, genieten en amuseren. Een fijne middag of avond is gegarandeerd.

**Jacqueline Janssen: 'Foodtreffelijk'**  
06-41894716  
info@foodtreffelijk.nl  
www.foodtreffelijk.nl

# Pieter Arts in Petershuis met kerkwerken

## Kerken en kapellen geboetseerd in klei

Door Jos Heijligers - Een foto van de kathedraal van Mechelen in België inspireerde keramisch activist Pieter Arts (67 jaar) uit ons dorp tot het boetseren van deze Middeleeuwse kathedraal. Pieter altijd op zoek naar nieuwe onderwerpen nam na een geslaagde poging om deze kathedraal te vereeuwigen in klei het besluit om meer kerken en kapellen, vooral uit onze omgeving, te modelleren.

Google Maps en foto's

'Eigenlijk wilde ik altijd al kerken boetseren', zegt Pieter tijdens het bezoek. 'Op de site van Google en Google Maps, kun je deze gebouwen mooi zien.'

Via deze sites kon hij van bovenaf kadastrale foto's nemen en kreeg hij een goed beeld van de verhoudingen. Gewapend met zijn Ipad bezocht hij alle kerken en kapellen in de regio, grofweg de Gemeentes Mook en Middelaar, Gennep en Bergen. Hij ging steeds op dezelfde manier te werk en maakte 30 tot 40 foto's van de gebouwen. Deze gebruikte hij vervolgens in zijn atelier waar hij de bouwwerken, vaak in Gotische stijl gebouwd, omzette in zijn geliefde materiaal klei. 'Ondanks de vele beelden die ik had, bleef de kadastrale foto van bovenaf het belangrijkste. Soms moest ik drie of vier keer terug omdat ik iets miste of niet goed wist', vertelt hij.

### Werken in de avonduren

'Vaak werkte ik aan twee godshuizen tegelijk' hoor ik Pieter zeggen. 'Waarom?' 'Nou als er iets niet goed lukte zette ik de kerk onder plastic en werkte ik aan een tweede, dat gaf ook afwisseling voor mijzelf. 'Ik werk trouwens altijd met goede muziek erbij of luister een speciaal radioprogramma. Dat geeft mij extra energie.'

De grootte van de bedehuizen bedraagt grofweg 40 centimeter bij 30 centimeter en de hoogte is dan in verhouding.

Pieter besteedt er enkele weken aan en werkt het liefst in de avonduren. 'Ik ontdekte dat veel kerken hetzelfde stramien hebben. Met nieuwere kerken zoals die van Malden en de Molukse kerk in Gennep heb ik dan ook iets meer moeite.'

Ook kerken met dakpannen geven veel extra werk dit in tegenstelling tot kerken en kapellen waar leien het dak vormen. Wat vond hij het lastigste tijdens het construeren van de gebouwen? 'Nou dat is een zeshoekig puntdak', zegt hij met zekerheid.



'Een goede symmetrie creëren met klei is lastig.'

### Architecten

Na de oorlog stonden veel kerkgebouwen er troosteloos bij, gebombardeerd en totaal vernield. Architecten die kerken tekenden waren echter erg duur. Zo gebruikten ze wel eens een bestaande tekening van een godshuis en veranderde er iets aan voor een nieuw gebouw. Kijk bijvoorbeeld eens naar de kerken van Milsbeek en Heijen, die lijken sterk op elkaar. Ook de Martinus kerk in Gennep en Oeffelt, getekend door de Bossche School vertonen sterke overeenkomsten. Pieter vertelt er met enthousiasme over.

'Soms kwam ik in een dorp de onderhoudsploeg van de monumentale gebouwen tegen. Die vertelden vaak van alles zodat ik weer nieuwe interessante informatie kreeg'. In zijn atelier staan veel kapellen en kerken uit de hele streek. Uit Gennep maar liefst vijf gebouwen: de Martinuskerk, de Norbert kerk van Gennep Zuid, de Hervormde kerk, de oude Martinus toren en de Molukse kerk. Natuurlijk ook alle kerken van het VOMMM (= de kerken van Ven-Zelderheide, Ottersum, Molenhoek, Mook en Mid-

delaar.) De kerk van Hommersom is daar te bewonderen en zelfs de beroemde Stevenskerk uit Nijmegen.

### Tentoonstelling

Buiten de vele kerken werkte hij ook aan bos- en veldkapellen. 'Daar ben ik mee begonnen.'

De provincie Limburg telt maar liefst 1500 kruizen en kapellen. 'Ik heb creaties uit de buurt genomen en uitgevoerd waarbij opvalt dat er in de Gemeente Bergen veel meer kapellen staan dan in Gennep. In Bergen heb je o.a. de kapel van Zeven Smarten in Afferden, het boskapelletje, de kapellen van Heukelom, Aijen en de heel oude kapel op De Kamp in Well.

De kerken die Piet boetseerde staan in zijn werkplaats. 'Ik neem nu even een korte pauze, het was erg intensief en een andere stijl dan ik gewend ben. Maar het resultaat mag er zijn', zegt Piet trots.

Wilt u de 23 prachtig gevormde godsgebouwen graag zien dan is er een mogelijkheid. Pieter stelt de kerken, niet de kapellen, ten toon in het Gennepse Petershuis.

De tentoonstelling genaamd KERKwerk vindt plaats van 26 mei tot 30 juni in het Petershuis.

# De Brink in actie bij schoolvoetbal 2024

We gingen op de fiets naar Vitesse'08. We kwamen aan en we gingen een plekje zoeken op de tribune, daarna gingen wij een beetje opwarmen. De eerste wedstrijd tegen Stella Nova ging vrij makkelijk, we wonnen met 5-0 en gingen toen de meiden aanmoedigen. Helaas verloren ze met 0-4. We gingen de tweede wedstrijd en werd het een gelijkspel. Toen gingen we naar de tribune om even wat te eten en te drinken. De derde wedstrijd ging wat moeilijker, maar het was wel een leuke wedstrijd. We speelden 1-1 gelijk toen en moesten meteen door tegen De Ratel, 2-0 Gewonnen. Daarna werd er een spannende wedstrijd gespeeld, namelijk tegen de nummer 1 uit onze pool. Daar wonnen we 2-0 van! Nog één wedstrijd en dan zouden we misschien door mogen naar de halve finale. We moesten gelijk spelen. Het was spannend en toen bleef het toch 0-0 en gingen we naar de halve finale. Die wonnen we met 2-0. Hierna hadden we even pauze en werd de finale van de meiden gespeeld. De Drie Vijvers van Milsbeek wonnen.

Toen werd de finale van de jongens gespeeld. Het was 0-0 en er moesten penalty's



genomen worden. We werden aangemoedigd door de meiden met een yell, namelijk: "HUP Brinkse Boys". Wij moesten als eerste een penalty nemen en we scoorden. We waren blij en toen scoorden de tegenstander. De tweede penalty zat er ook bij ons in en toen misten de tegenstanders. De laatste penalty was bij ons ook raak. We wonnen en we waren super blij.

*Groetjes, Thomas Roelofs en Casper Vulling*

Het was heel gezellig we gingen de jongens vaak supporten. De dag daarna had ik bijna

geen stem meer over van al het schreeuwen! Eerlijk is eerlijk bij de meiden ging het nogal slecht. We hadden alles verloren (in totaal met 9 punten tegen) en 0 keer gescoord maar hé, dat is ook een record!) En we bleven ons best doen en door spelen. We zijn geen laatste geworden namelijk 5 de De Drie Vijvers hadden bij de meiden gewonnen, maar ondanks dat hebben we veel lol gehad en plezier gemaakt en we gaan het nooit meer vergeten en dat is natuurlijk het belangrijkste!

*Groetjes, Julia Noij en Dore Thissen*

## Voor de derde keer muziekproject De Brink

**Door Jos Heijligers - Half maart stroomde de gemeenschapsruimte van de Brink helemaal vol met kinderen. Enkele leden van Harmonie St. Ceacilia Ven-Zelderheide/Ottersum kwamen uitleg geven over het opgezette muziekproject. Al enkele jaren is er een prima samenwerking tussen de harmonie, De Brink, De Vonder uit Ven-Zelderheide en natuurlijk de Oekraïense leerlingen. De clou achter het idee is dat er een muziekstuk is gekozen dat bestaat uit 5 onderdelen die samen één geheel vormen.**

Dit jaar is gekozen voor het muziekstuk 'The universal Band Collection', vijf korte werkjes, samen weer één geheel. De diverse groepen 1 t/m 8 werken één van de vijf thema's uit, onder begeleiding van de muziekdocente, tijdens de muzieklessen op donderdag. Dit kan een dans zijn, een uitbeelding middels een schilderij of een ander creatief idee. De kinderen van groep 5 krijgen iets

extra's aangeboden. Het bespelen van een instrument onder begeleiding van een muziekvakdocent. De eerste twee jaren bespeelden ze een klarinet of trompet. Dit jaar bieden de docenten de klarinet aan en slagwerk. Het hele project bestrijkt zo'n zes weken en heeft mede tot doel extra leerlingen te werven voor de harmonie, al meer dan honderd jaar een prachtige vereniging in twee dorpen.

Vrijdag 17 mei vindt de uitvoering plaats in de kuil van de Sport- en Speelstraat op de Brink. Voor deze grote happening in twee groepen nodigt de school en de muzikanten ouders, KBO-leden en andere belangstellenden uit. Alle groepen laten dan zien hoe ze het muziekstuk interpreteren terwijl de harmonie, met veel muzikanten, live speelt. De kinderen van groep 5 die weken oefenden op een klarinet en slagwerk laten dan ook zien wat ze in korte tijd leerden. Het festijn begint om 12.30 uur en duurt tot 14.00 uur.



# 'Pieker niet, het komt toch anders...'

## Julie Schonk rijdt Africa Classic 2024

**Door Ton Arts - Julie Schonk (1986) heeft als voornamen Julie Afra Alina. Afra van Afrika. Daar in Burkina Faso, waar haar beide ouders werkten, heeft zij één jaar gewoond. Terug in Nederland woonde zij in Ravenstein, in 1993 verhuisde Julie naar Ottersum.**

Afrika speelt een belangrijke rol in haar leven. Zij bezocht als 14-jarige ook Burkina Faso. Bijzonder was dat Julie de geuren en geluiden direct herkende, terwijl ze destijds een baby was. Zij zag ook het huis waar ze als baby kort woonde met haar ouders. "Een spreuk bij de deur destijds opgehangen door haar moeder, hing er nog steeds. 'Pieker niet, het komt toch anders'. Dit heeft in mijn leven ook een bijzondere betekenis. Op basisschool De Brink hield ik sprekeburten over Afrika. Ook kan ik me herinneren dat we met z'n allen luidkeels een Afrikaans lied zongen tijdens de Ottersumse avondvierdaagse."

In Ottersum heeft Julie tot haar 19e gewoond, eerst aan de Steffenberg, later in de oude school aan 't Stepke met uitzicht op de Niers. Regelmatig bezoekt zij daar haar moeder en dan wipt ze altijd even binnen bij bakker Arts voor een broodje en natuurlijk bij Heldro voor een ijsje.

Over haar tijd in Ottersum: "Heerlijk, om in een dorp als Ottersum te wonen waar er als kind de ruimte en sociale controle is die je verdient om vrij uit te kunnen spelen. Ook mijn schooltijd op De Brink was een hele fijne tijd."

### Studie en werk

"Al vanaf jongs af aan hebben mijn ouders mij de les meegegeven; 'geef mensen geen vis, maar een hengel en leer ze vissen.' Het kon ook niet anders of haar studie had te maken met 'zichzelf ontwikkelen' ingegeven ook door haar 'Afrikaanse' achtergrond. Zij studeerde 'Training and Human Development' aan de HAN, liep o.a. stage bij ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib. Zij werkt nu zo'n 2,5 jaar als coach en trainer bij Pleyade, een organisatie voor ouderenzorg. Als alleenstaande moeder van twee zoonnetjes (4 en 7) was het niet altijd even gemakkelijk. Sinds kort gaan beiden naar school. "Tijd dus, om even voor mezelf te kiezen. Op Social Media kwam de 'Africa Classic' voorbij en voor ik het wist had ik me ingeschreven. Mijn ouders hebben mij echter

een avontuurlijke DNA meegegeven, en daar ben ik enorm trots op. Tanzania is gelukkig een veilig Afrikaans land en de tocht wordt o.a. ook ondersteund door KNWU."

### Africa Classic?

Africa Classic is een mountainbiketocht rondom de Kilimanjaro in Tanzania. De deelnemers krijgen een startbewijs als zij van tevoren minimaal €5000,- aan sponsorgeld ophalen. De reis- en verblijfkosten, zo'n €2500,-, zijn helemaal voor haar rekening. De deelnemers starten op 5 oktober 2024 voor een sponsortocht voor AMREF Flying Doctors van 400 kilometers. Het zijn 6 dagen fietsen met een rustdag. Daarnaast worden projecten bezocht die AMREF Flying Doctors steunt. Julie hierover: "Het mooie hier aan is dat het een organisatie is met bijna alleen maar lokale medewerkers. Dit betekent dat het opgehaalde geld écht goed terecht komt. Hoe meer, hoe beter natuurlijk. Iedere euro is er 1!"

### Zware tocht

Het wordt geen gemakkelijke tocht in de warmte met paden van zand en gravel. Het vraagt om een omgedegen preparering. J "Ik bereid me voor door krachttraining o.l.v. een coach en uiteraard veel fietsen. Ik zal de komende maanden ook zeker fietsend Ottersum aandoen. Om het mulle Afrikaanse zand te trotseren, oefen ik ook op het strand."

Haar liefde voor mountainbiken is afgelopen jaar ontstaan toen zij een vriendin opzocht in Bali. "Op de fiets door landschappen en dorpjes zie je meer en is de sfeer voelbaar. Die kilometers in Tanzania op onverharde paden, zand en lava gesteente zullen veel van mij vragen. Maar ik ben mentaal sterk en heb enorm veel doorzettingsvermogen", aldus een enthousiaste ex-Ottersumse.

En wordt het moeilijk dan komt de spreuk op hun huis in Burkina Faso van pas: 'Pieker niet, het komt toch anders...'



### Meer weten?

Je leest meer over de actie van Julie en de mogelijkheid tot doneren op: [www.africaclassic.nl/julie-schonk-africa-classic-tanzania-2024](http://www.africaclassic.nl/julie-schonk-africa-classic-tanzania-2024)

### Wat doet AMREF Flying Doctors?

Het werkt aan een gezond en sterk Afrika. AMREF bestaat al sinds 1957 en is verankerd in de Afrikaanse maatschappij. AMREF bereikt jaarlijks 10 miljoen mensen in maar liefst 35 Afrikaanse landen. De gezondheidsuitdagingen van het continent zijn groot. Daarom werkt AMREF Flying Doctors aan sterke zorgstelsels en leiden zij Afrikaans zorgpersoneel op.

# Statiegeld flessenactie Niersotters

## Vele handen maken licht werk

Een kleine twintig jaar geleden namen de Niersotters de statiegeld flessenactie over van basisschool De Brink, die ermee startte toen de school geopend werd in 1990.

Het toenmalige bestuur van deze jonge carnavalisten sprong hier handig op in. Een achterliggende gedachte speelde mee. Ze vonden dat de jeugd, lid van de Jeugdcarnavalsvereniging De Niersotters, ook wel iets mochten doen als tegenprestatie. Het huidige bestuur gaat hier slagvaardig mee om. Iedereen helpt mee, ondersteund door ouders. Van te voren bezorgen ze huis aan huis de flyers, zetten berichten op Facebook en Instagram om een zo groot mogelijke oogst binnen te halen. Alle bierkranen, Duitse bierflessen, grote en kleine plastic flessen en de laatste jaren ook blikjes mag de Ottersumse bevolking op de stoep zetten tijdens de ophaalavond. Ouders met aanhangwagens, paardentrailers of een grote bus helpen die avond met de jongeren mee. Het dorp en het buitengebied verdelen ze van te voren in routes, elke groep heeft zijn eigen territorium.

Van te voren maakt een bestuurslid een afspraak met de Jumbo voor het inleveren van alle flessen, blikken en kratten. Bij de loods van Tonny Geurts sorteert weer een andere ploeg alles en verzamelt ze in grote zakken waar 350 flessen in kunnen. "In het verleden moesten die allemaal één voor één in de flessenautomaat. Een tijdrovend werkje. Een fles met een deuk accepteerde de automaat niet. Daar draaiden we dan de dop van los en bliezen er flink wat lucht



in!", vertellen ze lachend. De Duitse flessen gaan natuurlijk naar ons buurland en dat is nog een behoorlijk aantal.

In totaal werken ze die vrijdagavond zeer intensief met 35 tot 40 personen, de kinderen, de ouders en het bestuur, om de klus te klaren. Na drieënhalve uur hard werken mag het resultaat er zijn evenals de opbrengst. "Die is zelfs verhoogd nu de blikjes er ook bij zitten", zegt een bestuurslid.

Het opgehaalde geld gebruiken ze voor carnavalsactiviteiten, voor nieuwe kleding, dit jaar ook voor de nieuwe wagen, consumpties tijdens het carnavalsfeest en het jaarlijkse kamp.

Zo houden ze contributie ook laag voor de leden van de jeugdcarnavalsvereniging. "Zodoende kan iedereen lid worden van de Niersotters". Het Niersottersbestuur straalt enthousiasme uit over deze actie en wil met dit artikel het dorp bedanken dat ze elk jaar zoveel flessen, kratten en blikjes aan de straat zetten. **Vrijdagavond 17 mei** komen ze weer langs, mocht u niet thuis zijn zet de statiegeld flessen dan voor de deur.

Een andere actie van de Niersotters: Carwash, **zaterdag 22 juni** van 10.00 tot 13.00 uur

## Aankondiging moederdag bloemenactie Achatés



**Door Guus Giesbers - Ook dit jaar organiseert VV Achatés weer de jaarlijkse bloemenactie.**

Dit jaar komt onze lokale voetbalclub op vrijdagavond 10 mei en zaterdagochtend 11 mei weer langs de deuren in Ottersum en Ven-Zelderheide met mooie plantjes voor moederdag. Er zijn verschillende soor-

ten plantjes in verschillende prijscategorieën te verkrijgen zodat er voor ieder wat wils is! Verras je allerliefste moeder en steun tegelijkertijd hiermee de club! Namens VV Achatés alvast bedankt voor de bijdrage.



## Bakkerspraat: Communie

*Door Harrie Arts* - Vroeger, als de kinderen de eerste communie deden, was dat net als nu tegenwoordig een heel feest. Toch als je het vergelijkt was het anders. Vroeger was het heiliger en de hele klas deed de communie. Het was gewoon vanzelfsprekend. Extra voorbereiding was er volgens mij niet zoals toen. Volgens mij wisten we al wat het inhield omdat we toen een veel vromere opvoeding hadden. Tegenwoordig gaat het meer om feest, cadeautjes en geld. Of ze doen het om oma en opa te plezieren? Maar dat moet iedereen natuurlijk zelf weten.

Wij speelden thuis wel eens mis. Ik was de pastoor en Theo misdienaar. Ons moe had zo'n mooie zilveren beker in de goeie kast in de kamer staan, die figureerde als kelk. Een tafellaken of theedoek, een stukje vierkant karton meen zakdoek voor een respectievelijk altaar en de kelk en de mis kon beginnen. In de keuken op de trap zat het koor; Truus en Ria. De rest, de kerkgangers, zaten op stoelen; de buurkinderen of vrienden en vriendinnetjes. Alles werd zo goed

mogelijk nagedaan, inclusief het boek van de ene naar de andere kant van het altaar dragen, draaien en knielen kon Theo goed. Ik sprak meermalen het Dominoes vobiskoem uit maar het voornaamste was natuurlijk de communie. De hosties waren natuurlijk de ouweltjes uit de bakkerij van melkbrood of voor zoutarm dieet, voor die tijd hadden we van die ijzeren plaatjes met 'MB' erop. Deze moesten gesmeerd en wel op de bodem van de bus worden gelegd.

Als we uit school kwamen tussen de middag moesten we wel eens helpen. Ons pap schoot ze uit de oven en waste ze met een borstel met heet water af (voor het blinken) en ik moest ze dan uit het blik halen. Theo stond dan in de deuropening en ik gooide ze dan per twee naar Theo die ze opving en op het deel in het broodrek legde. Soms bleven de metalen plaatjes plakken en had je zo'n gloeiend heet ijzertje in de hand.



Ik denk dat in die tijd ik voor het eerst vloekte. We waren in ieder geval blij met de komst van de ouweltjes. We vroegen voor de mis dan altijd van die ouwels voor de communie. Die kregen we dan ook altijd. Ik denk in de hoop dat ik priester zou worden, want ons moeke

heeft vaak gevraagd of ik pastoor of anders missionaris in de missie wilde worden. Onze Theo was voorbestemd om zoals hij zelf zei "kleine, jonge voetballer en bakker" te worden. We pakten er altijd meer als nodig was, want de communie uitreiking was wel het voornaamste van de mis. We deden dat soms wel meerdere keren. Of ons pap 's morgens nooit zonder ouweltjes zat, is me eigenlijk nooit bekend geweest. Dat zal ongetwijfeld wel eens gebeurd zijn. Hij heeft er met de keuringsdienst nooit moeilijkheden mee gehad, anders was ons dat ongetwijfeld ter oren gekomen.

## Harmonie St. Caecilia viert 125 jaar



Op 20 september 2024 viert Harmonie St. Caecilia Ven-Zelderheide/Ottersum haar 125-jarig jubileum. Dit mag natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. We organiseren dan ook een grandioos feestweekend vol muziek, plezier en samenzijn voor jong en oud. Alle feestelijkheden vinden plaats in de loods bij Loonbedrijf Nas in Ottersum.

### Jubileumconcert

De feestelijkheden starten we met een spetterend jubileumconcert op vrijdag 20 september. Onder leiding van dirigent Joost van Wichen brengen we een gevarieerd programma met muziek van alle mogelijke stijlen die we ons konden bedenken, van klassieke harmoniemuziek tot eigentijdse medleys met band en verschillende zangers en zangeressen, dus voor ieder wat wils. Hierna zal DJ Hans het van ons overnemen om de avond gezellig af te sluiten. We beloven u een avond vol muzikale hoogtepunten.

### Feestavond met Wir Sind Spitze!

Na het spetterende jubileumconcert van de vrijdag, is het op zaterdag 21 september tijd om te feesten! We vullen deze feestavond met niemand minder dan Wir Sind SPITZE! Deze populaire band uit Limburg zorgt voor een avond vol meezingers, danshits en een fantastische sfeer. Zing mee met bekende nummers als "Hé Rosie" samen met DJ Mario wordt het een avond vol gezelligheid, plezier en samenzijn.

### Receptie & open podium op zo. 22 sept.

Op zondag 22 september sluiten we ons jubileumweekend af met een gezellige receptie met open podium, wederom bij Nas. Toegang hiervoor is gratis! Vanaf 11 uur bent u van harte welkom om onder het genot van een hapje en een drankje te proosten op ons 125-jarig jubileum. Tijdens en na deze receptie kijken we ook terug op 125 jaar harmonie in onze 2 dorpen en is er gelegenheid om te swingen op verschillende

soorten muziek van onze DJ e.v.a. muziekverenigingen uit de buurt. Maar, heeft u zelf een band of zit u in een vereniging en wilt u ook muziek komen maken? Meld u dan aan op jubileum@caeciliavzo.nl, doe dit snel want vol=vol. Er zal die dag ook genoeg te doen zijn voor onze kinderen, kortom een echte familiedag. Dus kom gezellig langs om te luisteren en te genieten van de muzikale sfeer. We sluiten daarmee ons jubileumweekend feestelijk af en hopen u hierbij te mogen verwelkomen!

### Kaartverkoop start 12 mei!

De kaartverkoop voor het jubileumconcert en de feestavond start op zondag 12 mei. Wees er dus snel bij, want vol = vol! Kaarten zijn o.a. te koop via de site van de harmonie Mis dit unieke evenement niet en vier samen met ons 125 jaar Harmonie St. Caecilia! Meer informatie: [www.caeciliavzo.nl](http://www.caeciliavzo.nl) of zie onze facebookpagina.



# Project verkeer en hulpdiensten op De Brink

## Enthousiaste kinderen werken aan praktisch aan het project



**Door Jos Heijligers - De kinderen van de groepen 1 en 2, waarbij deze keer ook groep 3 aansloot, werken vaak in projecten. In de maanden februari en maart stonden 5 weken in het teken van het project verkeer en hulpdiensten. De leerkrachten gaven het geheel een extra dimensie door een vrachtwagen van een transportbedrijf (Nillezen B.V. uit Oeffelt) uit te nodigen en de brandweer en politie acte de préséance te laten geven.**



De twee kleutergroepen van de Brink en de Oekraïense kinderen werkten veel in de kring, stelden woordvelden op met allerlei woorden waarmee ze aangaven wat ze al wisten van het onderwerp. Ook stelden ze vragen op wat ze zoal wilden weten over de vrachtwagen, de brandweer en de politie. Volgens de leerkrachten werkten de jongste kinderen hier zeer gemotiveerd en enthousiast aan.

In de groep kregen ze dan ook uitleg van de chauffeur, de brandweermannen en -vrouwen en de twee politieagenten. Daarna mochten ze groepsgewijs naar buiten om in de auto's te klimmen, achter het stuur te gaan zitten en ze rolden zelfs de brandweerslang uit samen met de brandweerman. De politie liet ook nog de handboeien zien om daarna de juffrouw in de boeien te slaan. De kinderen vonden het best spannend.

In de groepen bespraken de leerkrachten ook nog verkeerssituaties met de kinderen, bekeken filmpjes op het digibord, over verkeersregels en hoe een fiets in elkaar zit. Ook lazen de juffrouwen voorleesboeken voor over het thema. Hun eigen fantasie konden de kinderen nog kwijt in speel- en werkhoeken. Er was zelfs een bus gemaakt waarin de kinderen zelf konden 'rijden' en spelen. Na vijf weken sloten ze het succes-

volle project af om daarna weer te starten met een nieuw onderwerp.

Ook groep 3 participeerde mee in dit project. Ook hier besteedde de leerkracht veel aandacht aan speciale verkeerslessen van Streetwise via het digibord. Uitgebreid bespraken ze welke type vrachtwagens er waren. Ze zochten er informatie over waarna de kinderen van groep 3 zelf korte verhalen schreven. In die weken kwamen ook de hulpdiensten aan bod. Ze gingen er zelfs voor naar de Gennepse bibliotheek waar ze nog eens de extra taken van de politie bespraken en boeken bekeken.

Mooi als er dan tevens een stagiaire meehelpt. Bij het onderdeel 'de fiets' haalde hij bij een fietsmaker oude fietsbanden op en samen met de kinderen ging hij aan de slag om bij de band het lek op te sporen, te repareren en te plakken om uiteindelijk de geplakte band op te pompen tot een volwaardige fietsband. Dit sprak de kinderen erg aan en ze werkten er ontzettend hard en gemotiveerd aan om weer een goede band te krijgen. De themahoek in de klas ging over de fietsmaker, met echte fietsen om aan te sleutelen. Groep 3 sloot het project af met een verkeerswandeling door het dotp

De onderbouw van De Brink kan terug zien op een erg geslaagd verkeer- en hulpdiensten project.

# 'Help en hou van mensen, dan houden ze ook van jou'

## 87-jarige Wiel Martens is nog altijd Zonnebloemvrijwilliger

**Door Ton Arts - Wiel Martens (1936) is geboren in Heijen en komt uit een slagerefamilie. Hij en zijn partner hebben een zoon en dochter, vier kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.**

Wiel volgde een beroepsopleiding tot metaal draaier. Het was in die tijd niet gemakkelijk om werk te vinden in de metaal. Vandaar dat hij enige tijd gewerkt heeft bij diamantslijperij 'Dumig' in Cuijk, 'Meldon Plastics' in Nieuw Bergen en 'de Page' in Gennep. Na zijn militaire dienst werkte Wiel 3 ½ jaren als fijn metaal-draaier bij Grinten in Venlo.

In 1961 werd hij aangenomen als werkmeester op de Streekwerkplaats, voorloper van de huidige INTOS, destijds gelegen aan de Dr. Stiemensweg in Gennep. Hier werkten in het bijzonder mensen met een verstandelijke beperking, velen woonden op het instellingsterrein van de St. Augustinusstichting, een van de fusievoorgangers van DICTER-BIJ. "De eerste jaren op die Streekwerkplaats was pionierswerk. Jongens die van de St. Augustinusschool (ZMLK-school) kwamen hier te werken. Er werd begonnen met een school-werkklas. Het eerste jaar groeide het aantal van 10 naar 80 personen. In die tijd werd ook de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) opgericht en daardoor kwamen de jonge mannen in loondienst." Wiel heeft hier met veel plezier gewerkt tot zijn pensioengerechtigde leeftijd in november 1996.

### Eerste vrijwilligerswerk

Via de St. Augustinusstichting kwam Wiel bij de vrijwillige brandweer van Gennep en Ottersum terecht.

Na 22 jaren bij de Vrijwillige Brandweer Gennep, kreeg Wiel eervol ontslag. Nadien is hij ruim 20 jaren lid geweest van in 1998 opgerichte club van oud brandweelieden, genaamd 'Drukloos'.

Wiel hierover: "Deze gezelligheidsclub had op haar hoogtepunt dertig leden. Drieweekelijks was er een activiteit. Overleed een oud brandweerman, dan mocht de weduwe ook bij de club. Ik regelde al met al honderden uitstapjes, musea bezoeken, excursies en



treinreisjes naar o.a. Krefeld, Düsseldorf, Solingen, Bochum en Winterswijk. Helaas is het vorige jaar ter ziele gegaan, door natuurlijk verloop."

### Veldwerker bij de Zonnebloem

Na zijn pensionering startte Wiel in 1998 actief als vrijwilliger bij de Zonnebloem na een oproep van Mevr. Berger, echtgenote van toenmalige Gennepse burgemeester Berger. Bij de Zonnebloem ondersteunen de vrijwilligers, de veldwerkers, mensen met een lichamelijke beperking om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijke leven. Als vrijwilliger heeft Wiel heel wat rolstoelen geduwd naar allerlei activiteiten.

"Het mooie aan dit werk is dat ik ze zie glunderen, daar geniet ik van. Ik heb een slogan van wijlen Jan Linders onthouden; 'help en hou van mensen, dan houden ze ook van jou.' Sowieso biedt Wiel graag een helpende hand. Heeft iemand een lekke band, dan biedt hij aan deze op te pompen of de band te plakken. "Ik ben eens met de Zonnebloem op werkvakantie geweest naar Spanbroek in Noord-Holland. Het was druk en vermoeiend met allerlei klusjes, maar daar hou ik wel van."

Als aanvulling op zijn werk voor de Zonnebloem bezoekt Wiel ook nu nog gasten van de Zonnebloem, knapt ook dan her en der

een klusje op.

Begin maart van dit jaar bracht hij nog spontaan een muzikale aubade aan een 90-jarige buurtgenoot

### Muziek

Muziek is sowieso Wiel's lust en leven. Hij was in zijn jeugd lid van de fanfare EMM in Heijen, speelde altijd bariton. Eenmaal in Ottersum woonachtig, werd hij al gauw aangeschoten om lid te worden van de hofkapel van de Maskotters. Dit heeft hij 38 jaren gedaan.

"Dat was geweldig, ik heb dus ook 38 prinses meegemaakt. Ik was zelf bruidegom in de boerenbruiloft in 1984. Muziek maken daar geniet ik van, maar ook anderen worden hier blij van en zo maak je weer gemakkelijk contact."

### Behoeft aan Zonnebloem-vrijwilligers

Zelfs nu op 87-jarige leeftijd bezorgt hij zo'n 3 a 4 keren per maand een ander een paar fijne uurtjes. Wiel: "Er is een groot gebrek aan vrijwilligers bij de Zonnebloem. Hier in Ottersum is de gemiddelde leeftijd van die vrijwilligers 69,5 jaar en op 4 na zijn het allemaal gepensioneerd. Ik kan het van harte aanbevelen. Al met al ben ik blij dat ik dit nog kan nog redelijk gezond ben en daar moet je ook wat geluk bij hebben."

# Boek over Ven-Zelderheide in de maak

## 't Ven als grensdorp

**Door Jos Heijligers - 'Wat betekent Ven-Zelderheide als grensdorp voor de gewone man?', die vraag stelde Sjang Hermsen, zoon van Wiel van Toon (70 jaar) zich tien jaar geleden toen hij, samen met twee neven, familieleden interviewde. Diverse familieleden leefden toen nog en deze gesprekken vormden de basis voor zijn boek, dat aan het eind van dit jaar uitkomt.**

Sjang studeerde o.a. politicologie en heeft veel belangstelling voor geschiedenis. Hij woont al jaren in Nijmegen. Toch zit 't Ven, zoals ze vaak zeggen, in zijn bloed. In de voorbereiding las hij diverse boeken over grensconflicten. Het viel hem op dat er in zijn geboortedorp 't Ven eigenlijk nooit grensconflicten voorkwamen. Het dorp, toch wel Duits georiënteerd, omdat het bijna dichter bij Kleef lag dan Gennep, bleek vreedzaam. Je kunt zeggen dat 't Ven van oorsprong op sociaal, cultureel en economisch gebied een Kleverlandse invloed had.

Het boek begint rond 1930, zijn familie Hermsen oorspronkelijk afkomstig uit het Duitse Kranenburg, vestigde zich in Ven-Zelderheide. Sjang benoemt in het gesprek dan ook regelmatig de muziektak van de familie Hermsen. Hij maakt er echter geen deel van uit.

Veel info kreeg hij via archieven in Maastricht en Den Bosch. Historische websites hielpen hem zoals ook de gemeentelijke site waarop alle oude Maas- en Niersbodes staan. 'Mooi, die site. Ik kreeg geweldig veel details te lezen in deze oude kranten', zegt Sjang.

Geïnterviewde mensen gaven hem informatie over bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog, het boerenleven, het leven in de vijftiger jaren. 'Ik bekeek het vanuit het perspectief van de gewone man en zijn dagelijks leven', vertelt hij. Zo brengt hij de plaatselijke geschiedenis heel dichtbij. Zijn boek eindigt in het millennium jaar 2000, de grenzen verdwenen met de ondertekening van het Schengen verdrag. Ineens was 't Ven dan ook geen grensdorp meer.

't Ven als grensdorp. Voor WO 1 merkten de inwoners eigenlijk niet zo veel van een grens. Ze trouwden met mannen of vrou-

wen van over de 'grens' en werkten in Duitsland. Daarna vormde de scheiding tussen 't Ven en Duitsland echter een belemmering. Een nieuw geplaatst hek vormde een echte afscheiding, dit om smokkel en deserteurs te ontmoedigen. Ook het prikkeldraad en de nooit herstelde Hammse brug zaten de mensen in de weg. Je kon bij de Hekkens niet meer naar ons buurland, daarvoor moest je naar Siebengewald. De grensovergang was dicht vanaf het einde van WO 2 tot 1962, toen ging de Hekkens weer open. De twintig jaar durende belemmering hief men op. 'Deze lange periode leidde ook wel tot een verwijdering, de beleving veranderde', ontdekte Sjang en beschrijft het in zijn boek.

Als ik de vraag stel of hij nog iets verrassends ontdekte bij zijn onderzoeken geeft Sjang aan dat de inwoners van Ven-Zelderheide zeker niet Nazigezind waren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Integendeel, veel inwoners namen onderduikers, verzetsmensen en spionnen die spioneerden voor de Nederlanders, in hun huis. Als één van de weinige dorpen kon je geen NSB-er vinden in dit dorp dichtbij Duitsland. Er waren ook veel soldaten gestationeerd bij mensen, daar moest de bevolking mee samenleven. Naar deze militairen keek men anders dan naar het Duitse regime.

Sjang vertelt vlot, spontaan en gedecideerd. Hij interviewde nog meer grensfamilies. 'Hoe beleefden zij de grens?', vroeg hij zich af. Ook besteedt hij aandacht aan de rijke middenstand aan de Kleefseweg in de jaren zestig. Er stonden relatief veel winkels voor zo'n klein dorp. Lachend vertelt Sjang dat de Duitsers veel witbrood kochten en dat hij met Pasen mee moest helpen om eieren te verkopen. De Ottersumse middenstand probeerde de winkels tegen te houden, zeker in de buurt van de grens. Burgemeester Janssen ging hier echter niet



in mee.

Het boek is geschreven voor iedereen en makkelijk leesbaar. Echter ook interessant voor historisch georiënteerden. 'Ik wissel anekdotes af met geschiedkundige feiten.' Aan het eind van dit jaar wil hij zijn boek presenteren, tegelijkertijd met de opening van het nieuw te bouwen MFC, in Ven-Zelderheide.

Waarom dan? 'Nou', zegt Sjang, 'het dorp, geëmancipeerd in de jaren vijftig en zestig middels o.a. de bouw van een kleuterschool, nieuwe verenigingen en een boerenbond en al jaren een autonome gemeenschap verandert steeds. De verbouwing van de kerk tot MFC mag je zien als een nieuwe mijlpaal.' Grensverleggend...

Mocht je t.z.t. belangstelling hebben voor dit boek:

[jgrehermsen@gmail.com](mailto:jgrehermsen@gmail.com)

# Nieuws van onze lokale KBO

**Door het bestuur van de KBO Ottersum** - Een sterk verenigingsleven is de ruggengraat van Ottersum. Wij als KBO zijn er trots op om hier al jarenlang een bijdrage aan te leveren. Trots op onze vrijwilligers, zonder vrijwilligers kan geen enkele vereniging bestaan. Daarom is er één keer per jaar een vrijwilligersdag waarop wij onze vrijwilligers in het zonnetje zetten.

De vrijwilligers staan altijd voor de KBO klaar, de activiteitencommissie stelt het programma samen en zorgt zelfs dat alles gesmeerd loopt, de bezorgers zijn elke maand (door weer en wind) onderweg om de NieuwsWijSr en magazine te brengen. De gastvrouwen zijn iedere week te vinden in de kantine van Achates waar de soos is. De contactpersonen van verschillende activiteiten (Koersbal, biljarten, wan-

delen) zorgen dat alles naar wens verloopt. En dit verdient een uitje.

Dit uitstapje was zaterdag 20 april. Met ruim 20 vrijwilligers zijn we om half 10 met de auto vertrokken naar Kleef voor een excursie bij het recycling bedrijf Overdie, in 2019 opgestart door Emiel van Loon, samen met 2 collega's. Bij dit bedrijf wordt het materiaal dat overblijft na het verbranden van huisvuilafval en bedrijfsafval opgekocht en via een industrieel proces worden hier zware metalen (koper, edelmetalen, munten), aluminium en minerale fractie (gebruikt in de wegenbouw) terug gewonnen en weer verkocht. We werden gastvrij ontvangen in de hal van het bedrijf door Emiel, zijn vrouw Petra en collega Ton. Na een kop koffie/thee met gebak werd het ontstaan van het bedrijf en het industriële proces beurt-



lings door Emiel en Ton enthousiast vertelt, aangevuld door Petra, met een prachtige hand-out die voor alle leden was gemaakt als extra informatie. Na deze uitleg kregen we nog een rondleiding door het bedrijf; de rondleiding buiten viel een beetje in het water door het weer en door de tijd; om 12.30 uur werden we namelijk verwacht voor de lunch. Emiel, Petra en Ton; hartelijk dank voor jullie enthousiaste verhalen en ontvangst; heel veel succes verder met jullie mooie bedrijf en de toekomstplannen hiervan!

De middag werd afgesloten met een heerlijke, uitgebreide lunch bij Bij Koos. We hebben genoten van alle lekkere hapjes, soepje en broodjes die op tafel kwamen, inclusief nog een lekker toetje bij de koffie.

# Wensbus Gennep 10 jaar

**Door Ton Arts** - Al tien jaar lang rijdt Wensbus Gennep met vervoer op maat door deze regio. De Wensbus blijkt een succes. Wat begon als een idee om de bereikbaarheid en leefbaarheid van kleine dorpen te verbeteren, groeide uit tot een belangrijk lokaal vervoersnetwerk.

Het aantal klanten bleef in de loop der jaren maar groeien. Na Ven-Zelderheide, waar het allemaal begon, en Ottersum zijn ook Milsbeek en Heijen ingepast. Later volgde ook Gennep.

Bij de start in 2014 wilde men op vaste tijden gaan rijden met vaste lijnen, maar dat was geen succes. En zo ontstond het 'van deur tot deur vervoer' met vaste ritten naar dagbestedingen en huiskamers, o.a. van Ven-Zelderheide. Was oorspronkelijk de gemeente Gennep het vervoersgebied, een aantal sociaal belangrijke bestemmingen over de Maas zoals o.a. het Maasziekenhuis werden later hieraan toegevoegd. Vanaf 2022 werden de vervoersactiviteiten uitgebreid met Middelaar en Plasmolen. Gelijktijdig is een tweede, elektrische, bus in gebruik genomen.

Bijzonder is dat dit in zijn geheel wordt ge-



daan door vrijwilligers.

Op tweede Paasdag, 1 april 2024, werd het tienjarig bestaan gevierd met in samenzijn in de kantine van Tennisvereniging TOV. Hier werden de vrijwilligers van het eerste uur gehuldigd.

Als chauffeurs waren dat John Ros, Piet Hopman en Jan Broekman. Henk Vulling, Harry van de Bogaert, Luuk Otten en Jan

Welles zijn als grondleggers van de Stichting Wensbus Gennep eveneens 10 jaar actief.

Al met al mag zeker geconstateerd worden dat de Wensbus Gennep een zeer goede, welkome en belangrijke aanvulling is voor de leefbaarheid in de gemeente Gennep en een stukje Mook.

# Niersdal Survivalrun

## Grote manifestatie haalde net geen lustrum

**Door Jos Heijligers - Zo'n vijftien jaar geleden ontstond de Sport- en Speelstraat (gelegen bij basisschool De Brink). Je kunt die gebruiken als speeltuin maar ook voor activiteiten op sport en cultuurgebied. Zo werd de 'kuil' gebruikt voor de Rock Academie, de Run by Night of skate-clinics. Een flink aantal vrijwilligers startten in 2011 met een survival run. Onder hen Paul Terpstra en Fred Pinckers Vanuit de huidige voetbalkuil begonnen de deelnemers aan deze eerste run.**

### Begin

Met veel passie en overtuiging doen de twee initiatiefnemers namens het collectief hun verhaal. 'In de eerste run kwamen 110 deelnemers aan de start en we programmeerden ons eerste software programma voor de registratie van tijden en sportievelingen', zegt Fred.

'Al snel vonden we De Brink te klein en vanaf de derde survivalrun besloten we tot een overstap naar Gennepe', vult Paul aan. Bij de start achter de Gennepe kerk hing aan een enorme hoogwerker van de firma Wido, bestuurd door Theo Kösters, een imposant net waar je met touwen naar toe moest klimmen. De eerste enorme hindernis, er volgden nog veertig anderen voor de fanatiekelingen!



### Hindernissen

De hindernissen werden groter en professioneler, de organisatie zocht samenwerking met Seven Hills uit Nijmegen en deze werd partner bij de parcoursbouw. Ze wilden ook veel variatie in obstakels. Zaterdag bouwden ze alles op, waarna de hindernissen geïnspecteerd werden op veiligheid. Zondagmorgen volgde er dan nog een laatste check. 'Veiligheid ging voor alles', vertellen ze.

Om het geheel nog beter te stroomlijnen sloot het bestuur zich aan bij de Nederlandse Survivalbond, ook voor de kennis en kunde die de bond in huis had. Tevens was de Ottersumse organisatie dan verzekerd. Het bestuur stelde allerlei verschillende commissies op. Ze verdeelden de taken en ontlastte zo het bestuur. Er kwamen commissies voor o.a. het parcours, de inschrijving, de veiligheid, de horeca. Zo ontstond een geoliede machine, succes verzekerd.

### Organisatie

In de topjaren namen 1650 deelnemers deel. 'Dit was echt het maximum en de or-

ganisatie zette vooral in op jeugd en deelnemers uit de omstreken', zegt Fred. Tien tot vijftien procent bestond uit wedstrijdlopers. Zij moesten het 8 kilometer lange parcours, met 40 tot 50 hindernissen in 45 tot 55 minuten afleggen. De recreanten kozen uit 5 of 8 kilometer en konden hun tijd zelf bepalen.

De elektronische tijdmeting die ze zelf ontwikkelden pakte goed uit. 'Het zette de eigen run op de kaart' en we zagen dat andere wedstrijden dit ook gingen gebruiken', Paul kijkt er trots bij.

'Als de loper over de finish stapte zag hij zij meteen zijn/haar tijd en naam door de transponder die ze droegen'.

'Andere verenigingen die runs organiseren gebruikten ons opgestelde draaiboek', hoor ik Fred zeggen. Paul: 'De achtste editie stond zelfs in het teken van het Nederlands kampioenschap'.

De survivalrunorganisatie kan terugkijken op zeer geslaagde runs. Het parcours sprong eruit, de Niers liep als een rode draad door de route. De deelnemers moesten diverse keren deze snelstromende rivier oversteken, middels touwen, hangbruggen

en palen. Bij de Oordse brug gingen ze zelfs met kano's stroomopwaarts, een helse klus. Langs de mooie route die de vele, vele deelnemers aflegden stonden tientallen mensen te kijken of aan te moedigen.

### Geen tiende run

Na negen prachtige edities brak corona uit. Het hele sociale en maatschappelijke leven kwam stil te liggen. Ook de Ottersumse Survivalrun ontkwam hier niet aan. Zodoende vond er nooit een tiende run plaats!

'Maar er speelden meer zaken', geeft Fred aan, 'we kregen te maken met een terugloop van vrijwilligers na corona. Om de run te doen slagen, denk aan werven, pr, inschrijven, hindernissen bouwen, de horeca bemannen, enz. moesten we op alle fronten 220 mensen inzetten. Dit gaf problemen'.

Ook de datum werd een dilemma. In september startten de sportverenigingen weer met de competities, waardoor je ze niet kunt inzetten. Diverse vrijwilligers werkten tijdens vakanties al aan de draaiboeken en de software.

**Artikel gaat verder op de volgende pagina**

'We dachten een goede keuze te maken door de run te verschuiven naar juli maar hadden niet in de gaten dat het broedseizoen nog liep en we maakten nou eenmaal gebruik van natuurgebieden', Paul kijkt met een bedenkelijke blik.

door de run te verschuiven naar juli maar hadden niet in de gaten dat het broedseizoen nog liep en we maakten nou eenmaal gebruik van natuurgebieden', Paul kijkt met een bedenkelijke blik.

Ook de Gemeente, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en Waterschap stelden steeds meer voorwaarden. De kosten voor veiligheid liepen sterk op. 'Om een paal in een wei van het Niersdal in de grond te slaan

moesten we een vergunning aanvragen', Fred kan er nu wel om lachen...

Zo verdween de Niersdal Survivalrun, een evenement van een heel groot formaat, toch wel een beetje geruisloos van de activiteitenkalender. 'Het draaiboek pakken we niet meer op'.

De materialen zoals palen, steigermateriaal en touwen nam een survivalclub in Breda over.

### Bedankt

Fred: 'Het was een mooie tijd, leuk om te doen met z'n allen. Prachtig om dit evenement samen met mensen uit Ottersum op te zetten.' Paul: 'Ik sluit me hierbij aan, was een mooie tijd en mijn voortuin ligt er nu

weer mooi bij...'

De twee mannen en de overige medewerkers van het eerste uur willen nog wel het dorp bedanken. 'Dit kan alleen ontstaan bij de gratie van een hecht dorp'.

'En... we konden altijd een beroep doen op voldoende sponsors. Ook de Gemeente Gennepe zorgde voor voldoende subsidie om het geheel te doen slagen'.

Als laatste geven ze aan dat het survivals niet helemaal verdween uit ons dorp. Bij de tennisbaan vestigde Primates zich, zij geven les en oefeningen in minisurvival. En ze organiseren met Koningsdag een speciale run voor de bovenbouw (de groepen 6, 7 en 8) van de Gennepe basisscholen.

## Dames recreanten tennis zoeken nieuwe leden

**Door Jos Heijligers - Zo'n 35 jaar geleden startte TOV met recreanten tennis voor dames. Vanuit Gennepe kwamen er enkele vrouwen die in Ottersum gingen tennissen. 'We vonden het toen oude grijze tantes', zegt een van de huidige recreanten. 'Nu zijn wij echter zelf ook op leeftijd'.**

Tweemaal in de week komen de dames bij elkaar om recreatief tennis te spelen op de Ottersumse banen. In eerste instantie speelden er op maandag dames uit de hele gemeente en de woensdag alleen dames uit ons dorp. Ze hebben dit echter 'losgelaten' en nu mag iedereen die belangstelling heeft om de ballen over het net te slaan op beide dagen komen. Toch zijn het bijna altijd dezelfde dames die komen spelen. 'Iedereen is welkom', hoor ik zeggen. 'Je hoeft niet op hoog niveau gespeeld te hebben maar wel wat van de grondbeginselen beheersen'. Ze noemen het 'vijftig plus tennis'. 'Toch is iedereen welkom', benadrukken de aanwezige dames, die deze morgen enthousiast speelden.

Niet alle dames zijn telkens aanwezig. Je mag dat zelf bepalen maar het is wel prettig als er minimaal tien zijn. Middels een groepsapp spreken ze vaak af wie er wel of niet kan.

Ze spelen recreatief en tossen wie tegen wie speelt. Een soort loting. Dat wil zeggen dat je een kaart trekt met wie je speelt en tegen wie je speelt. Altijd dubbelspel. Er spelen vier dames op een baan, bij acht maken ze gebruik van twee banen, soms zelfs een derde baan als er minimaal twaalf speelsters zijn. Bij een oneven aantal gaan



ze indraaien. 'Er wordt wel serieus getennist, met puntentelling. We willen ook echt wel winnen', vertelt één van de aanwezigen. Toch lopen de tennisssters tegen het probleem aan dat er dames stoppen, mede door de leeftijd of blessures. Er sluiten dan eigenlijk geen nieuwe recreanten aan en dat is op termijn wel jammer voor deze club. Ook is er veel concurrentie van andere vormen van ontspanning en sport. Denk dan aan fitness, zwemmen, sportief wandelen en in mindere mate van padel. Deze tak van racketsport gaat wat vlug en is meer blessure gevoelig geven ze aan.

De dames benadrukken dat ze na anderhalf uur dit balspel met een racket beoefend te hebben er tijd is voor ontspanning, in de kantine of bij goed weer buiten. Ze drinken

koffie, kletsen gezellig en geven aan dat dit allemaal verloopt in een prima sfeer. Ook gaan ze af en toe met de groep lunchen. Enkele oud-recreanten komen speciaal nog voor dit gedeelte. De sociale kant is erg belangrijk benadrukken ze.

Al met al een prima invulling van de ochtend. Sport, spel en ontspanning. En bewegen is gezond.

Heb je belangstelling om je bij deze mooie groep aan te sluiten dan ben je van harte welkom op maandag van 9.00 uur tot 10.30 uur en woensdag ook van 9.00 - 10.30 uur. De eerste drie keer is er een gratis kennismaking. Daarna wordt wel verwacht dat je je als lid inschrijft bij de tennisclub.

Voor meer informatie of opgave: Joke den Heijer (06-11181343)

# De levende geschiedenis van 't Swaantje

## Populair door groot aantal optredende artiesten

Door Jos Heijligers - De opa en oma van Johnny Hendriks runden een café aan de grens in Ven-Zelderheide. Toen ze terugkeerden van de evacuatie in 1945 was het café letterlijk met de grond gelijk gemaakt om een tankgracht te dichten. Ze kochten in Ottersum het huidige pand 't Swaantje. Opa en oma runden daar nog korte tijd een dranklokaal waarna zijn vader Thei het overnam.

### Lang geleden

De boeren die hun paarden lieten beslaan bij smederij Geurts moesten hierop wachten. In de tussentijd dronken ze dan een borrel bij Thei Hendriks. Thei werkte ook nog op het Natokamp om wat extra bij te verdienen. In 1953 begon hij een rijwielhandel om zijn inkomen te vergroten.

Begin jaren zestig bouwde hij er een klein zaaltje bij. Later breidde hij dit uit, zijn zwager Sjef Coopmans was architect en zorgde voor het ontwerp. In de jaren zeventig kwam er nog een verbouwing en ontstond de definitieve zaal met mooi bühne en wijnkelder.

In de jaren zestig zette Thei een jukebox in de zaal. Dat was een revolutionaire doorbraak in het dorp. Als je er een kwartje ingooide klonken de klanken van Freddy Quin door de ruimte. Het gaf een speciale sfeer.

Jarenlang fungeerde de caféruimte ook als clublokaal van de voetbalclub Achates. Ze kleedden zich hierom, wasten zich naderhand met water in zinken teiltjes waarna het bier rijkelijk vloeide.

### Top van Nederland

In de jaren zeventig, Thei en zijn vrouw Tony hadden inmiddels drie puberkinderen, kreeg Dancing Modern een enorme boost. Johnny en zijn vader sloegen nieuwe wegen in. Met een muziekbureau sloten ze contracten af met Nederlandse popgroepen. Het lukte om de top van Nederland naar Ottersum te halen, waarna het publiek vanuit de verre omgeving de weg naar Ottersum vond. Velen herinneren zich nog de namen van Earth & Fire, The Golden Earring



Johnny en Lies voor de bar, begin jaren tachtig

die maar liefst drie keer ('77, '78 en '79) optrad in de zaal, Brainbox met de legendarische zanger Cas Lux, Dizzy Mans Band, Herman Brood die niet geheel nuchter de bühne betrad, Living Blues, of Peter Koelewijn met zijn karakteristieke leren hoed. Johnny vertelt lachend dat een avondje Earring te bezoeken was voor vijf gulden, omgerekend nu twee en een halve euro! Het bezoekers aantal dat de zaal vulde was enorm. Thei zei: 'Ik wou dat er aantal naar huis gingen.' Niemand ging...

Er lag ook een contract voor The Cats uit Volendam klaar. Thei's zonen vonden dit toen niet zo'n beste groep. 'We verscheurden het contract' zegt Johnny. 'Nu zijn Lies en ik nog steeds grote fans van deze palingpop.'

### Veranderingen

Na de hoogtijdagen van al deze groepen contracteerden ze minder bands en namen discjockeys het steeds meer over. Zij zorgden weer voor een andere sfeer. 't Swaantje gooide het over een andere boeg. Johnny speelde toch wel in op ontwikkelingen. Zo organiseerde hij zomer party's, veel groen in de zaal en geel 'strandzand', of een herfstparty met veel herfstblad. Pikant was de lingerie party. 'Geen spiegelbol, maar blote borsten', stond er in de krant, zegt hij ge-

amuseerd. Er kwam zelfs een modderbakfestival.

Toch kruipt het bloed waar het niet gaan kan en ging hij toch weer aan de slag met artiesten en bands. Dit kwam mede door de invloed van de Soundmixshow en de opkomende Nederpop. Vanuit de Soundmixshow traden Gerard Joling en Marco Borsato op. Doe Maar en Toontje Lager, toonaangevende bands begin jaren tachtig haalde hij naar het dorp. 'De manager van Doe Maar belde mij persoonlijk op of Doe Maar niet kon optreden in onze zaal, ik kende de Nederlandstalige popgroep niet.' Het werd een enorm succes. Over Doe Maar weet hij nog te vertellen dat de zaal barstens vol stond met fans. Hij kreeg een telefoontje: 'We annuleren het concert, de drummer heeft op weg naar Ottersum zijn been gebroken'. Iedereen teleurgesteld naar huis. Enkel maanden later kwamen de razend populaire muzikanten alsnog. Boney M, Travares, André Hazes, Duitse artiesten en nog later Technotronic stonden op de bühne. Deze laatste band wilde eigenlijk niet optreden, vonden ons dorp maar een boerengat. Uiteindelijk kreeg hij ze toch op de bühne en playbackte ze één nummer, hun tophit! (Artikel gaat verder)

Toch kwam er een einde. Herman Brood en De Dijk keken wat schamper naar de kleine zaal en dorp. Ze gingen ook steeds meer eisen stellen. Bijvoorbeeld een speciale whiskey in de kleedkamer, of vroegen een deel van de entreegelden.

### 30+ avonden

In de jaren negentig veranderde de muziekstijlen in house en hiphop. Daar kwam bij dat de jeugd hun uitgaansgebied ging vergroten. Niet iedereen ging automatisch naar Ottersum, maar vond ook de weg over de brug naar het Brabantse land. Johnny en Lies speelden hier weer slim op in door de 30+ avonden te organiseren. Eén keer per maand liep de zaal helemaal vol, je moest zelfs reserveren voor een plekje in de stampvolle zaal. Heel gezellig. 'Een bruiloft zonder bruidspaar', werd er gezegd. De zaal stond op zijn kop bij een optreden van ons aller bekende Beppie Kraft.

Ze hielden dit 18 jaar vol, maar uiteindelijk liep ook dit fenomeen terug in bezoekersaantallen.

### Café

Nog even iets over het café. In 1979 besloten Johnny en Lies de inrichting van het oude café te renoveren naar moderne maatstaven. Pieter Kortekaas bedacht de



't Swaantje, jarenlang het clublokaal van Achates

moderne disco inrichting met speciale witte zitmeubels en veel gekleurd licht.

Thei, toen al wat ouder, zag het echter niet zitten en gaf dit ook aan. Misschien vooruitziend van hem, het experiment mislukte. Het café richtten ze nieuw in, zoals het er nu nog steeds uitziet. Wel kwam er later een biljart bij en jarenlang kaartten er op zondagmorgen een twaalf tot veertien 'toepers', na de hoogmis.

Ruim 45 jaar exploiteerde Johnny en Lies het café met de zaal. Ook bruiloften, kof-fietafels, feestavonden, bedrijfsfeesten met thema. Het jaarlijkse Prinsenbal en een deel van de carnaval. Ook voor verenigingen

ruimde hij plaats in. ZijActief en zangvereniging Caecilia waren er te gast.

De twee dochters nemen het bedrijf niet over, ook al kozen beide voor de horeca. 'We hebben het ook nooit echt gestimuleerd' hoor ik Johnny zeggen. 'Ze mochten hun eigen keuzes maken.'

Als ik Johnny vraag hoe hij de afgelopen 45 jaar ervaren heeft is het antwoord: 'Ik kijk met veel voldoening terug op deze jaren waarin ik heel erg veel mensen het naar hun zin heb gemaakt en die met een lach en misschien soms met een traantje terugkijken op deze prachtige periode.'

## Nieuws van de Zonnebloem

Door Berna Pubben - Onlangs hebben Zonnebloemgasten van onze afdeling deel kunnen nemen aan een boottocht die georganiseerd werd door de Regionale Zonnebloem Maasduinen. Twee dagen had deze regio De Zilvermeeuw ingehuurd om vanaf de aanlegplaats in Cuijk een tocht te maken. Afdeling Ottersum was op woensdag 17 april ingedeeld met de groep van Heijen, Well en Gennep.



Er waren meer dan 200 mensen aan boord! Onze route was noordelijk; eerst de Maas, dan het Maas en Waalkanaal en dan over de drukke Waal richting Millingen. Onderweg hadden we gelukkig goed uitzicht, want op een paar buien na was het een droge, vrij zonnige dag. Voor velen was het mooi om deze bekende omgeving eens vanaf het water te bekijken en vooral Nijmegen met zijn historische gebouwen is echt prachtig. De kapitein gaf af en toe uitleg, ook over de bijzondere scheepvaart en de huidige industrie en de vergane glorie van de steenfabrieken in de Ooijpolder. De deelnemers hebben een fijne dag gehad,

mede door de goede zorgen van onze Zonnebloemvrijwilligers, die de vaste crew vakkundig assisteerden met het verzorgen van eten en drinken. Fijn dat zo'n dagje uit mogelijk wordt gemaakt, zodat mensen die weinig er uit kunnen even uit de dagelijkse sleur zijn!

Op 13 mei is onze volgende activiteit. Een middagje ontspannende muziek in Het Trefpunt in Milsbeek.

In juni kunt u onze vrijwilligers verwachten met de jaarlijkse Zonnebloemloten, een huis aan huis actie waarvan een groot gedeelte van de opbrengst ten goede komt aan onze plaatselijke afdeling!



## Herdenking bevrijding gemeente Gennepe

Door Jos Heijligers - Midden februari was het 79 jaar geleden dat de geallieerden van de 51 Highland Divisie waaronder Schotse militairen van The Gordon Highlanders en The Black Watch ons bevrijdden. The Gordon Highlanders liepen vanuit de Aal-donk ons dorp binnen, zonder noemenswaardige tegenstand. We schrijven 13 februari 1945. Hiermee kwam een einde aan bijna 5 jaar bezetting door Duitsland. In Ottersum woonde op dat moment niemand. De bevolking evacueerde immers ruim vier maanden eerder. In mei/juni keerden de meesten terug en troffen een bijna ongeschonden dorp aan, waar zelfs de machtige kerktoeren nog steeds de horizon bepaalde.

Zondag 18 februari herdacht de gemeente Gennepe een groot aantal militairen die omkwamen tijdens de strijd voor onze vrijheid. Op bijgaande foto zien we de oud militairen die deze herdenking een ceremonieel geheel geven. Helaas moesten ze wel een behoorlijke dosis regen trotseren. Iemand van de medewerkers van Stichting Veritable\* hield nog een mooi verhaal over één van de gesneuvelde militairen, luitenant Shackleton, begraven op het Ottersumse kerkhof. Op ons kerkhof liggen namelijk acht geallieerde militairen begraven, die sneuvelden op andere locaties en niet tijdens de inname van Ottersum. Hij vermeldde erbij dat het belangrijk is dat de omgekomen bevrijders een 'gezicht' krijgen bijvoorbeeld met een foto of een verhaal. Zo blijven ze 'leven' voor nieuwe, jongere generaties.

Na het indrukwekkende korte levensverhaal van Shackleton volgde er één minuut stilte waarna de Roepaan klok kort luidde. De sfeervolle tonen van de klok dreven mee met de regenwolken naar het oneindige.



Graf 1: **Leslie Gilbert**: Royal Engineers (+ 2 november 1944, 20 jaar oud)

Op 2 november 1944 vraagt chauffeur Gilbert aan zijn beste vriend Harry Fowler, de chauffeur van een lichte truck, of hij die dag mag rijden. Het lijkt erop dat hij, korporaal Clark en een officier de frontlinie overgestoken zijn en op een gegeven moment



gestuut zijn op een Duitse patrouille. Korporaal Clark werd gevangen genomen en Leslie Gilbert werd gedood.

De officier kon terugkeren naar het hoofdkwartier van de compagnie en het gebeurtenissen rapporteren.

Graf 2: **Alfred Manders**: 7th Battalion Black Watch, Royal Highlanders (+13 februari 1945, 31 jaar oud)

Graf 3: **Lieutenant Richard Alwick Shackleton**

274 Field Coy, Royal Engineers. (+15 februari 1945, 22 jaar oud) Richard Shackleton is geboren op 8 september 1922 in Surbiton. Hij wordt op 7



april 1941 toegelaten op de Royal Engineer kadettenopleiding van het Trinity College. Op 21 december 1944 volgt de aankondiging dat hij een Military Cross toegewezen heeft gekregen. Hij heeft in Noordwest-Europa gevochten, inclusief D-day. De Royal Engineers bouwden een brug bij Kessel op deze dag. Hij sneuvelt tijdens het bouwen van deze brug door een mijn. Daarom wordt deze brug de Shackletonbrug genoemd. Zijn sergeant, die de hele tijd met hem had gediend, schreef: "Ik heb nooit een betere officier of vriend gehad. Hij was een van de beste mannen die het ooit heeft mogen kennen."

Graf 4: **Thomas William Holland**: 1st Battalion Black Watch (Royal Highlanders) (+14 februari 1945, 31 jaar oud)

Graf 5: **Charles Brodie Stirton**: 2nd Battalion Seaforth Highlanders. (+ 17 februari 1945, 23 jaar oud)

Charles volgde in eerste instantie de weg van zijn ouders door kapper te worden. In het leger is hij motorordonnans. In juli 1944, net na D-day regelt hij o.a. het verkeer in Frankrijk. Op 17 februari 1945 overlijdt hij aan zijn verwondingen. Op zijn eerste stalen kruis staat een verkeerd legernummer. Zijn ouders vonden rust toen dit op zijn uiteindelijke grafsteen gecorrigeerd werd.

Graf 6: **Robert James Rowley**: 5th Battalion Seaforth Highlanders. (+ 17 februari 1945, 19 jaar oud)

Graf 7: **Sergeant Percy Brown**: A. A. Regt

Royal Artillery. (+ 24 februari 1945, 33 jaar oud). Op 24 februari was het 40 Lt. A.A. ter ondersteuning van de 51e Hoogland divisie om de toren van Klooster Gaesdonk neer te halen. De Duitsers hadden in de toren een observatiepost ingericht. Deze dag vuurden zij 278 schoten af op de toren. Uiteindelijk is de observatiepost vernietigd door Medium Artillery. Er was enig tegenvuur door de vijand in de vorm van mortieren. Er was een slachtoffer te melden (Percy Brown).

Graf 8: **Lawrence Bowman Robbins**: Pioneer Corps (+ 24 februari 1945, 41 jaar oud)

Lawrence wordt herdacht op de Roll of Honour van de Bedford Modern School. Op de site van CWGC wordt hij Lawrence Bowman Robbins genoemd, het is echter Lawrence Bowen Robbins, volgens de Roll of Honour.

\*Doel van Stichting Veritable is in eerste instantie om de belangrijkste plaatsen m.b.t. de bevrijding van de Gemeente Gennepe in kaart te brengen, ten tijden van Operatie Veritable.

Met dank aan Roel Dekkers voor de informatie.

## Landbouwmachines in het verkeer

Door Jos Heijligers - Landbouwmachines komen in het verkeer regelmatig uitdagende verkeerssituaties tegen. Om dit te ervaren door wethouder Frank Pubben nodigde de Ottersumse loonwerker Jan Nas hem uit om mee te rijden op een tractor van zijn bedrijf.

Jan vertelt dat zij tijdens deze rit meerdere situaties tegenkomen zoals geparkeerde auto's, omleidingsroutes, weinig zicht door overhangende takken, hoge verkeersdrempels die Jan 'springbulten' noemt en de noodzaak om door woonkernen te rijden. De wethouder had in eerste instantie niet de grootte van de machines van een loonbedrijf niet goed ingeschat en welke consequenties dat heeft voor de verkeerssituaties.

Volgens Jan geven ook bepaalde routes problemen. Niet de verbinding naar de Nijmeegseweg, dan kunnen de voertuigen prima gebruik maken van de Horsestraat. De weg naar de Oordsebrug en de Siebengewaldseweg is problematischer. Jan vermijdt het dorp zoveel mogelijk maar volgens hem is de route via de Eikenwal de meest veilige. We moeten dan een klein stukje door Ottersum, de kortste weg van zijn bedrijf naar de St. Janstraat (bij het voetbalveld). Dit is echter door een woonwijk. Een alternatief is dan b.v. de Roepaanstraat.

Daar staan echter nogal eens geparkeerde auto's en er wonen diverse jonge gezinnen. 'De uitrit naar vanaf de Roepaanstraat naar de Kleefseweg is echter levensgevaarlijk voor onze grote machines en tractoren, het is erg onoverzichtelijk mede door het fietspad en de hoge begroeiing. We moeten kiezen uit twee 'kwaden', zegt Jan. De zeer drukke St. Janstraat gebruiken is volgens Jan een nog slechter alternatief. Een oplossing is volgens hem een rondweg om ons dorp. Dat lijkt echter een niet te realiseren doel, misschien op héél lange termijn... Een lastig probleem geeft Jan toe. De machines voldoen aan de wettelijke eisen van maximaal drie meter. Op de weg is dit echter al een hele breedte.

Na de rit met de wethouder (1 uur en 15 minuten) praatten ze in het gemeentehuis nog verder, waarbij ook de verkeersambtenaar van de gemeente aanschoof. Voor de wethouder was de rit een hele ervaring. Jan: 'Frank kende niet precies de problematiek, dat de machines zo groot zijn en het zicht soms erg beperkt.' Ze bespraken daar nog diverse andere verkeerssituaties. Jan geeft in dit gesprek aan dat hij constructief naar oplossingen zoekt met de gemeente. Zo vindt hij en andere cumela ondernemers (de brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra) het



belangrijk dat ze bij toekomstige reconstructies, wegomleggingen of groot onderhoud van wegen in het buitengebied betrokken worden om ergernis en hinder zoveel mogelijk te beperken.

Tot slot vertelt Jan dat hij ook wel eens met een grote landbouwmachine een school bezoekt zodat kinderen ervaren hoe groot zo'n voertuig is en wat dat betekent in de verkeerssituatie. Misschien ook een idee voor Ottersum? Samen naar oplossingen zoeken.

## Nieuws van dorpsondersteuner Sabine van Thiel



De jeugd is er ook, spelletjes middag in huiskamer de Prôst

Hoewel het voorjaar maar moeizaam op gang komt start in april ook weer het fietsseizoen. Niet alleen voor de wielclubjes maar zeker ook voor onze eigen duofiets! De duofiets is voor iedereen in Ottersum te leen, zo kun je ook als je wat minder mobiel bent lekker blijven fietsen. Aan de uitleen van de duofiets zijn geen kosten verbonden. Je kunt gezellig met je buurvrouw, vader, vriendin gaan fietsen of met een van onze fietsmaatjes. Dit kun je aangeven wanneer je de fiets reserveert. Je kunt de duofiets reserveren via [www.dagottersum.nl](http://www.dagottersum.nl). Daar vind je ook wat meer uitleg en kun



Fietsmaatje Ben Gröniger samen met Sjaak Cobussen op stap!

je direct in de agenda zien of de fiets beschikbaar is. Wist je dat de duofiets voorzien is van een rollator? Hier kun je gebruik van maken tijdens een uitstapje. Handig, he? Mocht je vragen hebben of liever telefonisch reserveren kun je mij bellen op onderstaand telefoonnummer.

Afgelopen periode hebben we weer mooie matches kunnen maken vanuit Accent op ieders Talent. Zo hebben we voor een mevrouw een sleutelkuisje opgehangen, een wasmachine is in de maak, we hebben weer nieuwe gasten mogen ontvangen



Er werd fanatiek meegedaan met de bingo, door jong en oud

tijdens het maandelijkse koffie uurtje, we kijken terug op een hartstikke gezellige viering van Internationale Vrouwendag (Zie ook elders in dit DAGblad), een leuke kindermiddag georganiseerd in huiskamer de Prôst, en we hebben weer 10 nieuwe talenten in kunnen schrijven!

Wil je ook meedoen of heb je een vraag? Bel of mail mij dan maken we een afspraak. [Dorpsondersteuner@dagottersum.nl](mailto:Dorpsondersteuner@dagottersum.nl)  
06 20 94 21 15

Sabine is elke donderdag aanwezig in huiskamer de Prôst van 14:00 tot 15:00u.

## Nieuws van zangvereniging Caecilia

Vanuit zangvereniging Caecilia geen wereldschokkend nieuw te melden. Gelukkig, want dat is er al meer dan genoeg! Na een druk jaar met een aantal grote optredens, werken we aan het instuderen van nieuw - en het ophalen van ouder repertoire.

Heel fijn, dat het gastzangersproject van afgelopen winter nieuwe leden heeft gebracht. Het ledenaantal zit nog steeds ruim boven de 50. Dat is zeker niet gek in deze tijden van tanend verenigingsleven!

Helaas is dit meteen een reden tot zorg: net als alle andere verenigingen uit het dorp is

ook Caecilia naarstig op zoek naar repetitieruimte voor na de zomer. Heel jammer, als een Ottersumse vereniging als Caecilia daarvoor zou moeten uitwijken naar een andere kern.

We hopen de verbinding met Ottersum nog eens te onderstrepen door ons optreden tijdens het Ossenbraadfeest op zondag 2 juni aanstaande. De bedoeling is dat er een klein optreden met moderne nummers buiten is en later op de middag een wat meer klassiek programma in de kerk. Caecilia nodigt u van harte uit hierbij aan-

wezig te zijn. En misschien zou u de stap willen zetten om 'vriend van Caecilia' te worden.

Uw jaarlijkse donatie van minimaal 40 euro geeft Caecilia meer armslag om muzikaal nog beter voor de dag te komen.

Op weg naar onze 85e verjaardag in 2026 zijn we op zoek naar 85 Vrienden, een verdubbeling van het huidige aantal.

U kunt zich als Vriend aanmelden via de mail: [zangverenigingcaecilia@hotmail.com](mailto:zangverenigingcaecilia@hotmail.com) of door één van onze leden aan te spreken.



### HUISARTSEN OTTERSUM:

Raadhuisplein 1, 6595 AK Ottersum .... 0485 - 51 27 17  
spoed:..... 0485 - 51 24 90

### HUISARTSEN GENNEP:

Europaplein 3, 6591 AV Gennep ..... 0485 - 51 23 17  
spoed:..... 0485 - 51 88 22

### BUITEN KANTOORUREN:

Huisartsenpost Maasziekenhuis Beugen .... 0900 - 8880

### MAASZIEKENHUIS:

Dokter Kopstraat 1, 5835 DV Beugen ... 0485 - 84 50 00

### ALGEMEEN ALARMNUMMER:

(ambulance, brandweer, politie)..... 112

### POLITIE:

Europaplein 5, 6591 AV Gennep ..... 0900 - 8844

### MEDSEN APOTHEEK GENNEP:

Brugstraat 25, 6591 BA Gennep ..... 0485 - 54 55 00

### SERVICE APOTHEEK NIERSTAD:

Spoorstraat 97, 6591 GS Gennep  
T:..... 0485 - 23 18 10  
E: [info.apotheekniersstad@ezorg.nl](mailto:info.apotheekniersstad@ezorg.nl)

### GEMEENTEHUIS:

Ellen Hoffmanplein 1, 6591 CP Gennep . 0485 - 49 41 41  
Gennep Zorgloket: [www.gennep.nl](http://www.gennep.nl)

### STORINGEN:

Gas en electriciteit ..... 0800 - 9009  
Water (WML) ..... 0800 - 023 30 40

MILIEUKLACHTEN: ..... 043 - 361 70 70

DIERENAMBULANCE: ..... 024 - 355 02 22

THUISZORG PANTEIN: ..... 0900 - 8803

THUISZORG PROTEION: ..... 088-850 0000

### BUURTZORG GENNEP:

T-Team: ..... 06 - 13 28 23 83  
E: [gennep@buurtzorgnederland.com](mailto:gennep@buurtzorgnederland.com)  
I: [www.gennep.buurtzorg.net](http://www.gennep.buurtzorg.net)

### DORPSONDERSTEUNER SABINE VAN THIEL:

E: [dorpsondersteuner@dagottersum.nl](mailto:dorpsondersteuner@dagottersum.nl)  
T: ..... 06 - 20 94 21 15

### WENSBUS GENNEP:

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag  
tussen 10 - 12 uur: ..... 06 14 70 64 05

### SOS TELEFONISCHE HULPDIENT:

dag en nacht aandacht ..... 0900 - 0767

## Weer volop activiteiten gepland in huiskamer de Prôst

### Juni

5 juni Hobbymiddag  
12 juni Iets lekkers klaarmaken  
13 juni Spellenmiddag  
14 juni Kinderactiviteit  
19 juni Iets met hout  
28 juni Lunch 12.00u\*

### Juli

3 juli Hobbymiddag  
10 juli Iets lekkers klaar maken  
19 juli Op t.v. Nijmeegse 4-daagse kijken met zomerse hapjes  
24 juli Lunch 12.00u. Eigen bijdrage 7,50 euro\*  
31 juli Spellenmiddag

### Augustus

7 augustus Hobbymiddag  
15 augustus Spellenmiddag  
23 augustus Knutselmiddag  
30 augustus Lunch om 12.00u

\*Voor de lunch vragen we een bijdrage van 7,50 en moet je jezelf opgeven bij Truus Billekens via 06-13495811.

Huiskamer de Prôst, elke middag open van 14.00 tot 17.00 uur voor iedereen, je bent welkom voor een praatje en een kopje koffie! Iedere maandag kaarten, dinsdags breien en haken.



## Over het DAGblad

### Redactie

Jos Heijligers, Bram Nijst, Robert Knops, Sabine van Thiel en Jos Gröniger.

### Contact

[dagbladottersum@gmail.com](mailto:dagbladottersum@gmail.com)

### Het DAGblad digitaal lezen?

[www.dagottersum.nl](http://www.dagottersum.nl)

### Deadline aanleveren kopij volgende editie

Dinsdag 25 juni. Kopij (bij voorkeur in word) mailen naar: [dagbladottersum@gmail.com](mailto:dagbladottersum@gmail.com). Voor eventuele mee te sturen foto's: graag nooit in een word bestand plakken maar altijd los mee versturen als aparte bijlage.

### Publicatie volgende editie

Rond week 28 (8 - 14 juli)

# HUUSKAMER DE PRÔST



**NEE SORRY, GEEN BRAILLE  
MAAR WE GAAN BREIEN VANDAAG**