



Ottersum loopt uit voor Ottersummum



# Vakantieherinneringen.

Langzaam maar zeker heeft iedereen de draad weer opgepakt. De zomer heeft nog wat uitlopers, de vakantiespullen zijn (op een paar caravans na) weer opgeborgen, de ouders werken en de jeugd gaat weer naar school. Het terugblikken op de vakantie kan weer beginnen.

Op veel plaatsen wordt teruggeblikt met het plannen van een volgend uitstapje. En eerlijk gezegd: wij doen het ook! Wanneer? Waarheen? Sorry, dat ga ik niet vertellen. Het DAGblad zou maar eens een kwaadwillende lezer hebben. Het zou niet de eerste keer zijn dat inbraaksporen een ongewild vakantiesouvenir zijn.

In de Wilhelminastraat waren wij een halve eeuw geleden een van de eerste gezinnen die op vakantie gingen. Het uitstapje met de Wilhelminabuurt naar De Bergen in Wanroij was het jaarlijkse hoogtepunt. Met de bus van de ZuidOoster en Piet Stoffels als vaste chauffeur. Zouden dáár nog foto's van zijn? Tegenwoordig bewaar je de

vakantiefoto's in je broekzak of in 'the Cloud'. Vroeger deden we het met fysieke foto's. De fotocamera met rolletje van 12, 24 of 36 foto's werd op een donkere plek geopend. Het teruggespoelde rolletje ging naar de drogisterijwinkel van Nellie Wientjes, waarna via een koerier de fotorolletjes naar de ontwikkelservice gingen. Een week later lag het envelopje met de negatieven en de afgedrukte foto's klaar in de winkel.

'Handig' was het dat je bij het afhalen te horen kreeg dat de foto's mooi geworden waren. Nellie, Frans en Berthé hadden de beelden al bekeken. 'Ut zien môjje foto's, gullie staôt 'r môj op, már wij kénne d'r ééne nie van'.

Ik weet, het zou tegenwoordig niet meer kunnen, en het was toen eerlijk gezegd ook al ... mwah. Achteraf wordt er over gelachen. Voor mij blijft het een dierbare vakantieherinnering, die ik nog regelmatig deel..  
Waarvan akte.  
**Jos Gröniger**



## In deze editie

- 2 Vakantieherinneringen
- 4 De Ottersumse kermis
- 4 Verlichting kerktoren
- 5 25 jaar leerlingenorkest
- 6 Lidy en Jacques: hun droomtuin
- 7 Lezing ZijActief
- 7 Bakkerspraat... Kersenvlaai
- 8 In de schijnwerper
- 9 Ottersum op de Zwarte Cross
- 9 Nieuws van de Zonnebloem
- 10 Flootersom
- 11 Sprookjesproject op De Brink
- 12 Balpennen voor het goede doel
- 13 Zangvereniging Caecilia
- 13 Bericht van het DAG-bestuur
- 14 Pleinfeest Ottersum geslaagd
- 14 In de brievenbus van de redactie
- 15 Muziek, van hobby naar beroep
- 16 Bart Langhorst bij TOV
- 17 Donateursactie harmonie Caecilia
- 17 Duofiets
- 18 3 generaties Vullings
- 20 Terugblik Ottersummum
- 22 Vierdaagse in Ottersum

## Namens de redactie

Beste lezer,

In dit DAGblad leest u vanalles over de afgelopen zomer in Ottersum. U zult er zich waarschijnlijk wel bewust van zijn, maar we hebben een dorp waar ontzettend veel georganiseerd wordt. Een nieuwe generatie staat klaar om nieuw leven te blazen in de Ottersumse kermis. Jonge jongens die wel weten hoe je een feestje moet bouwen, kijkend naar het Pleinfeest begin juli. Daarover leest u trouwens ook een terugblik in dit DAGblad. Maar ook een evenement als Flootersom verdient een terugblik in dit blad. En om nog maar eens een evenement van eigen bodem te benoemen: we hebben een uitgebreide terugblik op Ottersummum 2023.

Maar liefst 350 deelnemers en 150 vrijwilligers actief: een evenement van formaat waar ons dorp trots op mag zijn. Los van de evenementen dit keer ook wat meer ruimte voor foto's in het DAGblad. Dat maakt het lezen net wat plezieriger. In dat kader hebben we ook de oproep aan u, mocht u mooie fotos hebben van ons dorp, mag u ze altijd inzenden bij de redactie. Van een evenement, buurtfeestje, een stilleven of een foto van onze prachtige natuur. Altijd welkom, de redactie kan altijd invulling gebruiken! dagbladottersum@gmail.com is ons emailadres.

Namens de redactie veel leesplezier,  
Bram Nijst

# Nieuw leven geblazen in Ottersumse kermis

29 september t/m 2 oktober kermis in Ottersum!

Maak de agenda maar vrij, want het is bijna zover! Van vrijdag 29 september tot en met maandag 2 oktober zal het kermisterrein in Ottersum bruisen van de activiteiten en gezelligheid die je niet wilt missen. Haal je spaarpot leeg, neem je vrienden of familie mee en maak je klaar voor een onvergetelijk weekend vol feest en activiteiten!

**Vrijdag: Openingsborrel en startschot van de kermis**

Het feest begint op vrijdagmiddag met een spetterende vrijdagmiddagborrel om de kermis officieel te lanceren. Stichting Gangmakers Events trapt het weekend af met een knal, dus kom langs en hef het glas op een geweldig kermisweekend vol plezier! Dit betekent ook dat de attracties al een dag eerder open gaan als voorgaande jaren!

**Zaterdag: Kermis Kienen, Cola Disco en Kroegentocht**

Op zaterdagmiddag is het tijd om je geluks-

getallen paraat te hebben, want de KBO en Huiskamer Prost presenteren een gezellige middag kermis kienen (bingo). Maar daar blijft het niet bij! 's Avonds gaat het dak eraf met de enige echte Cola Disco voor groep 7 en 8 van de basisschool, georganiseerd door KVV. Trek je kleurrijkste outfit aan en dans de sterren van de hemel! En alsof dat nog niet genoeg is, staat er een sfeervolle kroegentocht op het programma. Met de tocht door Ottersum zie je de leukste plekjes en sluiten we de avond af met een knallend feest in feestzaal 't Swaantje.

**Zondag: Familiedag met sfeer op het plein**

Zondag staat in het teken van gezelligheid voor jong en oud. De familiedag belooft een bruisende middag met muziek en vermaak op het plein. Kom samen met je familie, vrienden of de burens en geniet van de heerlijke sfeer met een drankje in de hand.

**Maandag: Actieve middag en feestelijke afsluiting**

Op maandagmiddag nemen de jongste dorpsgenoten het voortouw met een spel- en activiteitenmiddag, georganiseerd door Stichting Ons Ottersum. Kinderen van de basisschoolleeftijd kunnen zich helemaal uitleven en hun energie kwijt in een scala aan leuke spellen.

Daarnaast staat er nog een bijzondere verassing op het programma, een biercantus! Laat je stem horen en zing uit volle borst mee tijdens dit gezellige evenement dat het kermisweekend op een feestelijke manier zal afsluiten.

Dus, markeer je agenda, vertel je vrienden en burens, en maak je klaar voor een weekend vol plezier op het kermisterrein in Ottersum. Voor alle leeftijden en samen met verschillende organisatie's gaan we genieten van alles dat dit bijzondere dorp te bieden heeft. We kijken er enorm naar uit om jullie allemaal te zien en er samen een onvergetelijk kermis van te maken!

## Verlichting kerktoeren toe aan vervanging

Door Jos Heijligers - Vroeger hadden uurwerken, toen nog niet verlicht, op een kerktoeren vooral praktische waarde, omdat weinig mensen een horloge bezaten. Klokkentorens werden om die reden gebouwd nabij het centrum van een plaats, waren meestal hoger dan de omliggende bebouwing en waren aan alle zijden voorzien van wijzerplaten, zodat de tijd vanaf vrijwel elke plek buitenshuis gezien kon worden. Van de vier verlichte Ottersumse uurwerken waren nogal wat lampen van de wijzerplaten en wijzers stuk. Het kerkbestuur koos ervoor om de slechte verlichting te repareren. Een kostbare zaak €17.000. Eind augustus demonteerde het bedrijf Eijsbouts, met hulp van een hoogwerker, de wijzerplaten en wijzers. Het is de bedoeling dat ze eind oktober alles terugplaatsen, zodat iedereen weer van alle kanten kan zien hoe laat het is. Zowel overdag als 's avonds en 's nachts.



# 25 jaar leerlingenorkest St. Caecilia

Uitvoering in Pica Mare zaterdagavond 21 oktober

Door Jos Heijligers - In de jaren tachtig veranderde het muziekonderwijs voor kinderen. Er kwamen professionele muziekscholen en goede muziekdocenten. In de jaren negentig kwam er ook mondjesmaat muziek materiaal dat geschikt was voor kinderen op de markt. Kinderen konden de muziekstukken 'ook-zelf-lezen', ze werden vereenvoudigd. Dit stimuleerde de jonge kinderen om als hobby voor de muziek te kiezen die ze kenden van fanfares en harmonieën. Deze ontwikkeling zorgde ervoor dat harmonie St. Caecilia Ven-Zelderheide Ottersum zo'n 25 jaar geleden een leerlingen orkest oprichtte. Het volgend jaar staat Harm Vullings al een kwart eeuw als volwaardig dirigent voor het leerlingorkest. Hij werkt in het onderwijs en heeft zijn hele leven lang al affiniteit met blaasmuziek.



De leerlingen tijdens hun kamp weekend

### Ontwikkeling

Een harmonie bestaat uit allerlei instrumenten. "In principe kiest de jonge leerling zelf zijn instrument, wel houden we rekening met de fysieke gesteldheid. In de praktijk kiezen de meesten kinderen dan voor klarinet of trompet", vertelt Harm. Er is geen precieze leeftijd aan te geven wanneer de kinderen beginnen bij het leerling orkest. "Rond 9 jaar is een prima leeftijd om te starten. Kinderen mogen ook aangeven welke muziek ze leuk en interessant vinden, zoals b.v. rock- of popmuziek", geeft Eefke Heuij aan die het leerlingorkest mede begeleidt. De kinderen bereiden zich voor op het eerste examen, het A-diploma, één van de vier diploma's die ze kunnen behalen. Na het behalen van het eerste diploma mogen

ze meespelen in het grote orkest. "Veel kinderen kiezen er echter voor nog wat langer in het jeugdorkest te spelen, alvorens over te stappen", hoor ik de begeleiders zeggen. "Bij de harmonie moeten ze erg wennen aan de grootte van de groep, de nieuwe dirigent, het geluid van een heel orkest en de nieuwe, moeilijkere muziek. Een leerlingorkest bereidt kinderen daarop voor."

### Jubileum concert

Het laatste weekend van augustus organiseerde de begeleiding een klein kamp, de kick-off voor het jubileum optreden in oktober. De kinderen genoten van het tweedaagse kamp, ze speelden en hadden plezier. Ook oefenden ze enkele nummers voor het concert. Als er wordt gevraagd hoe de

invulling van het concert wordt laten Harm en Eefke, terecht, nog niet het achterste van hun tong zien. "Geen standaard concert", zegt Harm, "wel een mooi muzikaal geheel met extra's. De extra's staan in de context van de jonge muzikant". Ze benaderen ook oud orkestleden om samen met de huidige leerlingen een reünie-orkest te vormen.

### Datum

Het grote feestelijke jubileumconcert vindt ZATERDAG 21 OKTOBER plaats in het Gennepse Pica Mare en het begint om 19.30 uur. Mochten kinderen n.a.v. dit artikel belangstelling hebben voor het leerlingen orkest van harmonie Sint Caecilia of wil je meer informatie stuur dan een mail naar: [secretaris@caeciliavzo.nl](mailto:secretaris@caeciliavzo.nl)

# Grote passie voor tuinieren

De tuin van Lidy en Jacques: een 'geboetseerde' tuin



Lidy Movig in haar tuin aan de Roepaanstraat

**Door Jos Heijligers** - Wanneer ik op bezoek kom bij Lidy Movig om hun tuin te bewonderen ontmoet ik een enthousiaste, gedreven vrouw, die negentig procent van haar vrije tijd in hun tuin spendeert. "We hebben alles zelf bedacht en verzonnen. Ik had geen ontwerp, geen tuinarchitect maar boetseerde onze tuin zelf, bewerkte het als mijn hobby", vertelt Lidy met trots. "Onze tuin is geïnspireerd op ons geboorteland Indonesië."

Drieëndertig jaar geleden startten ze met de aanleg. Dagelijks is ze bezig in haar bewerkelijke tuin, die vol staat met allerlei bloeiende planten, heesters, groenblijvende bodembedekkers, rotsplanten, coniferen, bomen en struiken in vele vormen. Er

zijn doorkijkjes, waterpartijen, beelden van personen en dieren die ze zelf boetseerde en zelfs een verhoogd platform om met een soort 'helikopter view' te kijken. Ze stelde haar tuin beschikbaar tijdens open tuindagen en kreeg bezoek van 'Groei en bloei', die haar levenswerk beoordeelde met een acht. Een tuin waar zelfs bruidsparen wel eens kwamen om de mooiste dag van hun leven vast te leggen.

Het is leuk om Lidy te horen vertellen rondlopend door haar tuin, wijzend naar rekwi-sieten die een plaats vonden in de groene oase en de veelsoortigheid aan planten die de tuin vorm geven. Bij elke plant, elk zelf geboetseerd beeldje of object, kan ze wel een verhaal vertellen met veel passie en

overtuiging. Ze weet er veel van en kent alle Latijnse namen van de planten. Toch heeft elke tuin veel onderhoud nodig en planten vermeerderen zich natuurlijk. "Ik heb nog wel wat planten over voor geïnteresseerden", zegt Lidy, "een aantal zijn er ook al gereserveerd".

Wie echt serieuze belangstelling heeft kan terecht bij haar voor bijvoorbeeld: Tetra panna (rijst of papierboom), Clerodendron boom, Clerodendron tuinplant, winterharde vlijtige liesjes, winterharde Begonia grandifolia, Viburnum Nederlandse sneeuwbol ritidophilum, varens en nog meer. Maak wel even een afspraak met Lidy Movig, Roepaanstraat 2, telefoon 0485-518515.

# Lezing ZijActief Ottersum

21 september lezing door Edwin Vermetten in 't Swaantje

De lezing heeft gratis entree en is voor iedereen (man, vrouw, jong, oud) die geïnteresseerd is in het verhaal van Edwin is van harte welkom, dus ook niet leden!

Wie is Edwin Vermetten?

Edwin Vermetten raakt in 2001 zwaargewond tijdens een vredemissie in Bosnië. Als een vrachtwagen op hem inrijdt, verbrijzelen zijn beide benen en loopt hij niet aangeboren hersenletsel op.

Na zijn revalidatie, die negen jaar duurt, gaat Edwin sporten. Roeien, tennissen, zitvolleybal, rolstoelbasketbal. Hij kan het allemaal. In 2014 wint hij tijdens de Invictus

Games in Londen twee medailles (zitvolleybal en roeien) en in 2018 wordt hij tijdens de games in Australië geëerd met de Above and Beyond Award. Als zijn Britse tennispartner Paul Guest tijdens de wedstrijd een paniekaanval krijgt doordat er een helikopter overvliegt, kalmeert Edwin hem door Let it go te zingen uit de Disney-klassieker Frozen. Het levert hem, naast de Award, wereldwijd bekendheid op. In 2020 krijgt hij in eigen land de Michiel de Ruyter Prijs uitgereikt. Bij de Invictus Games in april 2022 in Den Haag is Vermetten niet als sporter, maar als ambassadeur aanwezig.

Meer weten over onze vereniging en ons programma? Ga naar onze website <https://www.zijactief limburg.nl/afdeling/ottersum/> of neem contact met ons op via [zijactief.ottersum@gmail.com](mailto:zijactief.ottersum@gmail.com)

Leuk om te weten.....de vrouwen van ZijActief hebben op 11 mei jl. een high tea-avond gehouden in 't Swaantje. Alle gerechtjes werden ter plekke zelf gemaakt door de dames en natuurlijk werd er daarna flink van gesmuld! En op 15 juni werd er met de jaarlijkse fietstocht heel wat kilometers weggetrapt. De afsluiting was bij De Diepen, waar de verbruikte calorieën weer werden aangevuld.

## Bakkerspraat... Kersenvlaai

**Door Harry Arts** - Ik weet nog goed het eerste jaar dat ik thuis werkte met de kermis en ons pap zei dat ik de kersen moest binden en dat hij het vlaaiendeeg ging draaien. Kersen binden is het sap van de kersen koken en binden met aardappelzetmeel zodat het een bepaalde stijfheid heeft; ik schrok me rot in de bijkeuken. Op het aanrecht stonden wel 20 weckflessen met kersen, allemaal verschillend. Iedere post moest apart gehouden worden want iedere klant had zijn eigen kersen. De ene met pit, de ander zonder. De een had een liter-pot voor één vlaai de ander een halve. Allemaal apart houden, koken en binden; een heel administratief werk. Dat was al net zoveel werk als het bakken zelf. Alle potten moesten schoon terug. Dan heb ik het nog niet over het probleem gehad van de 'niet openen'-potten. Met het inmaken werd er namelijk door de vrouwen altijd geklaagd dat er potten los waren. Volgens mij los of niet meer open te krijgen. Dan trok je er bij zo'n platte ring de lip af, want ik was beresterk, of het was gewoon een oude ring die al jaren in de kelder stond.

Bij de vierkante ringen had je het probleem dat je met een veiligheidsspeld de potten moest openwurmen. Eindresultaat: krom-

me speld. Of als dat niet lukte kreeg je de truc met het aardappelschilmesje, resultaat: punt eraf. Soms schoot de deksel er spontaan af en viel op de harde granieten vloer, deksel in stukken. Ik vroeg aan ons pap in de bakkerij wat we dan moesten doen. Ik moest bij mam haar weckflessen gaan kijken of er passende ringen en deksels bij zaten. Ons moe moest dan bij Marie Brons, zoals de mensen haar noemden, bij gaan kopen. Zij was volgens mij wat dat betreft de beste klant in haar nering.

Ik weet ook achteraf hoe het kwam dat sommige potten die wij kregen bijna niet te openen waren. Een voorbeeld wat gebeurde bij zomaar een doorsnee Ottersums gezin op een mooie zonnige zondag bij of na het middag eten. Op een zondag natuurlijk zondagse soep van het fijnste rundvlees, getrokken met natuurlijk nog soepballen en vermicelli, die dan 's maandags helemaal gemaard was. Dan zag de soep er een beetje troebel uit. Dan soepvlees met augurk, uitje en mosterd... Heerlijk. Werd er geen soepvlees gegeten, dan kreeg je dinsdag of woensdag meestal hachee, wat ik ook heerlijk vond. Dan aardappelen met vlees en groenten. En tot besluit had moe-



ders een heerlijke pudding, misschien wel 2, gekookt. Als die dan op tafel werd gezet zei de heer des huizes: "Weet je vrouw, want nou lekker zou zijn

bij de pudding, heerlijke kersen. We hebben er genoeg in de kelder. Morellen, spek en meikersen. Binnenkort komen er weer nieuwe en dan zijn die van vorige zomer nog niet op." Zo gezegd, zo gedaan. Een pot uit de kelder gehaald. Maar toen kreeg moeder de fles met geen mogelijkheid los. "Weet je wat?" zei de man des huizes. "Zit maar niet te prutsen, pak maar een nieuwe en geef deze met de kermis maar aan de bakker mee en laat die er maar een vlaai van bakken." En zo kregen wij altijd de potten die ze zelf niet open kregen. Want bij het inmaken bleven er altijd wat open en een gedeelte was niet meer los te krijgen... Ik heb dit verhaal vaak verteld. De ouderen mensen stelden mij in het gelijk. Dit gebeurde inderdaad en is niet door mij verzonnen.

## IN DE SCHIJNWERPER

### SlowBeauty #Moments Conceptstore & Salon

Door Jos Heijligers - De ruimte aan Boterweg 6, oogt slijk en modern, veel mooie zilverkleurige opbergbussen, geurkaarsen, veel verzorgingsproducten, kopjes en mokken in diverse pastelkleuren. In het midden een grote tafel met allerlei cadeauartikelen rondom een grote vaas met bloemen. Zo betreed ik de winkel annex salon van de eigenaresse Mariska Massa.

Zes jaar geleden startte ze deze setting met een eigen merk thee. Mariska, werkzaam in de wellness en beauty branch, gaf cursussen aan ondernemers met als thema: "Wat is de beleving van een klant binnen een bedrijf."

Na een tijdje nam ze het besluit zelf een onderneming te starten die bestond uit allerlei soorten thee. "Niet verpakt in theezakjes, maar losse thee." De samenstelling van thee was belangrijk. "Hoe beleeft een klant het?" Ze gaf hier aan de Boterweg 6 in Ottersum, ook workshops en cursussen. Buiten deze werkzaamheden verkocht ze haar producten via een website. Toch werkt Mariska het liefst direct met de klant, ze iets gunnen, een klik ermee aangaan. Identiteitsmarketing, jezelf onderscheiden maar dan op een manier dat de klant het herkent en duidelijk ziet.

Toen dit goed liep breidde ze het assortiment uit met andere producten voor haar concept store. "Alles wat past in de beauty branch", zegt ze, "denk hierbij aan geurassortimenten, heerlijke geurkaarsen, roomspray en wax melds."

De grondstoffen voor deze producten, om het resultaat te creëren, koopt Mariska zelf in. Bij de vraag, "Hoe kom je aan de kennis", krijg ik als antwoord: "Die kreeg ik door overdracht van iemand die zelf deze fabricaten samenstelde en ermee stopte. Zo kwam het op mijn pad."

In een gedeelte van het pand ontstond tevens een 'werkplaats' waar ze haar pro-



ducten, zoals allerhande geurtjes, geurkaarsen en andere maaksels samenstelt. Hier kun je ook behandelingen krijgen voor lichaams- en gezichtsverzorging. De middelen die ze hierbij gebruikt mixt ze bij voorkeur zelf.

De inrichting van haar verkoopafdeling oogt als een moderne drogisterij en heeft een sfeervolle warme uitstraling door de diversiteit van allerlei creatuur. In de korte tijd dat de zaak draait is er al een mooie expansie. "We werken er al met z'n vieren", vertelt ze trots. "Twee dames rijden door het land om het ruime aanbod van vele producten aan de 'vrouw' te brengen. Ze kijken ook al over de grenzen heen en exporteren naar buurland Duitsland en Frankrijk en zelfs al uitstapjes naar Frankrijk en Italië." Mariska zelf werkt op locatie.

"In ons dorp Ottersum kwam de eerste bekendheid tijdens 'Meuk is Leuk', geeft de onderneemster aan. Op die zondag in april kon het publiek bij haar winkel naar

binnen en veel bezoekers keken verrast naar de fraaie inrichting en het uitgebreide assortiment. In september opent ze officieel haar salon voor gezichtsbehandeling en massage.

De 'Slowbeauty-winkel' biedt ook mogelijkheden om een leuk cadeau, een geurtje, diverse soorten

thee of iets anders (dat een meerwaarde kan geven voor je lichaam) te kopen en als geschenk te geven.

Mariska geeft nog als advies: "Wij hebben alles wat te maken heeft met: 'Tijd voor jezelf'. Als het goed van binnen zit ga je stralen naar buiten en voor anderen. Je ziet al het mooie om je heen."

Haar winkel is geopend op donderdag en vrijdag van 13.00 – 17.30 uur en zaterdag van 10.00 – 16.00 uur. Je kunt het ook zien aan de mooie oude herenfiets, versierd met bloemen en het decoratieve bord die beiden op de hoek van de St. Janstraat/ Boterweg staan. Het adres van haar zaak: Boterweg 6 in Ottersum.

## Ottersum al jaren vertegenwoordigd op de Zwarte Cross

Door Jos Heijligers - Steeds meer jonge mensen uit Ottersum en Ven-Zelderheide weten de weg naar de Achterhoek te vinden voor de Zwarte Cross. Sommige vriendengroepen gaan al 15 jaar naar dit grootste Nederlandse openlucht festival in Lichtenvoorde, dat jaarlijks bijna een kwart miljoen bezoekers trekt. Je kunt er allerlei activiteiten bezoeken zoals muziek, motorcross in diverse categorieën, theater optredens. Kinderen kunnen spelen in het 'blaageparadijs'. De festivalgangers genieten van optochten met allerhande carnavaleske voertuigen of komen samen op het nieuw ontworpen stadsplein binnen het immense activiteitenterrein. De sfeer is altijd goed, een beetje een plattelandsmentaliteit.

Ze bezoeken de muziekoptredens in de megatent, kleine tenten en natuurlijk buiten op het ruime hoofdpodium. Headlines o.a. Goldband, Bløf, Triggerfinger, Maan en The Opposites.

Met tentjes, wagens met daktenten en caravans togen de jongeren richting Zieu-



went, het dorp van Susan en Freek, waar een heuse Ottersumse/Vense camping ontstond. Van hieruit gingen de jongeren dagelijks richting het festivalterrein waar

drie Achterhoekse woorden de boventoon voerden: Høken, Brekken en Angoan. 'Uit je bol gaan, lol trappen, plezier hebben, ouchwehoeren', met natuurlijk een biertje.

## Nieuws van de Zonnebloem

Na een rustige periode qua activiteiten zijn we eind augustus wel héél actief geworden! We maakten met de groep Ottersum onder begeleiding een stadswandeling in Gennep. Het weer was ons gunstig gezind, zodat we op ons gemak konden luisteren naar de smeugige verhalen van onze gidsen Wim van Riet en Ad Janssen. Ook hebben we in de Protestantse kerk van Gennep een enthousiast praatje van Karel Bruinsma gehad over het Protestantisme en over het mooie gebouw. Ze kregen ons zelfs nog zover om Het Genneps Volkslied te zingen omdat de akoestiek zo goed is daar! Als afsluiting hebben we in De Kroon nog genoten van koffie met vlaai. Een zeer geslaagde activiteit!

Op 10 september gaan we de Zonnedag vieren in Milsbeek. Zonnedag is een nieuwe naam van De Nationale Ziekendag. We blijven het wel op dezelfde manier vieren... Eerst een Heilige Mis en daarna een gezellig samenzijn, deze keer met lunch in



het Trefpunt. De deelnemers die niet aanwezig kunnen zijn krijgen een attentie thuis bezorgd.

In september wordt onze oudste deelnemer Mia Toonen 100 jaar! We wensen haar

een heel mooi feest toe. Voor zover ik weet hebben we in Ottersum nog maar één Zonnebloempje gehad die deze mijlpaal heeft bereikt en dat was de alom bekende Miets Huisman.

# Flootersòm: drijven over de Niers

Door Jos Heijligers - Halverwege de zomermaand augustus namen 85 enthousiastelingen deel aan het tweede Flootersòm.

Allerlei kleurrijke opblaasattributen gingen ter hoogte van boerderij De IJsheuvel te water. De truck is om gebruikmakend van de stroom van het snelst stromende riviertje van Nederland je te verplaatsen met een drijvend 'voertuig' zonder hulpmiddelen. Hulpmiddelen zijn toegestaan, de meesten maken echter gebruik van de stroming om zo relaxt te drijven.

De organisatie was in handen van 'Flootersòm'. "We kregen veel medewerking van de aanwonenden bij zowel de start, de rust als het finishpunt. Ze vonden het leuk en werkten spontaan mee", komt uit de mond van één van de medewerkers.

Ook de sponsoring van twee grote opblaas eenden en twee luchtkussens door de HUBO viel in goede aarde. Deze vier drijvende elementen konden de deelnemers die meededen winnen door via Facebook het bericht van het waterrijke initiatief te delen en door te sturen. Het bestuur van de DAG gaf ook nog een mooie donatie voor deze creatieve activiteit.

Het viel op dat er nogal wat gezinnen met kinderen op het festijn afkwamen. Als je goed keek zag je ook hier en daar wel een peddel die de deelnemers meenamen voor het geval dat teveel tegenwind de vaart eruit haalde. Vlak na de start verraste een flinke regenbui de startende deelnemers. Iets over de helft had de organisatie een rustpauze ingepland. Vervolgens was het nog een klein stuk tot de bungalow van Krebbers. Hier gingen ze aan land, de tocht zat erop. Rond half vijf arriveerden de laatste deelnemers. Een aangenaam zonnetje brak door toen de barbecue startte. Diverse kinderen en volwassenen namen nog een duik in de Niers. De organisatie kijkt terug op een geslaagde middag.



# Sprookjesproject op De Brink



De kinderen achter de kast brachten met hun stokpoppen het sprookje tot leven

Door Jos Heijligers - Het getal 7 is een magisch getal dat veel voorkomt in sprookjes. Wie kent niet de zeven geitjes die de wolf te slim af zijn, of de zeven dwergen die Sneeuwwitje in huis nemen. Of bijvoorbeeld de zevenmijlslaarzen waarmee Klein Duimpje met zijn broers – samen zeven jongens – aan de reus ontsnapt. 07-07, zeven juli, is dan ook uitgeroepen tot Nationale Sprookjesdag. Op deze dag sloot De Brink hun sprookjesproject af, waar kinderen en leerkrachten een aantal weken aan werkten.

De rattenvangers van Hamelen, uitgebeeld door twee leerkracht 'ratten', in iets te warme pakken gezien de zomerse buitentemperatuur, gaven het sein aan ouders en andere aanwezigen om binnen te treden in de sprookjeswereld. De grote groep ouders, opa's en oma's en ander belangstellenden werden verrast door de creatieve invulling die de kinderen, inclusief de Oekraïense, hieraan gaven. De jongste groepen vulden dit in met sprookjes die ze uitbeelden middels liedjes, dansjes en tableaux vivants. We zagen o.a.: Roodkapje, Pinokkio en De Drie Biggetjes. In groep 3 dansten de hele groep als Pinokkio, inclusief de lange neuzen.

Ook konden de ouders kijken naar 'stokpop sprookjes'. Terwijl de juffrouw de fantasierijke verhalen voorlas, speelden de kinderen vanachter een kast met hun stokpop de sprookjesfiguren. Het grote kleurrijke digibord diende als achtergrond, je zag bijvoorbeeld een prachtig landschap of een imposant kasteel. De stokpoppen knutselden ze ruim van te voren al met papier-maché. Het publiek bestond niet alleen uit ouders, opa's en oma's maar ook uit kinderen van andere groepen. Omdat de optredens qua tijd verschilden bood dit de mogelijkheid voor de kinderen om ook in andere groepen de prachtige creatieve optredens te bekijken.

In de bovenbouw groepen lag het accent op zelfbedachte en voorgelezen sprookjes. De kinderen en het publiek luisterden ademloos naar het voorgelezen alternatieve sprookje: 'Klein Pinkje en de lieve kleine wolf'. Ook aan sprookjes in stripverhaalvorm besteedden ze aandacht. Erg fraai oogden ook de stop-motion filmpjes. Een stop-motion is een filmpje dat je maakt door heel veel foto's achter elkaar te zetten. Hiervoor gebruiken de kinderen een app op hun iPad. Het is een intensief werk, als je

het afspeelt krijg je echter een indrukwekkend bewegend filmpje.

Ook de drie Oekraïense groepen participeerden mee in het project. De jongsten met een dansje. Een andere groep werkte aan het sprookje 'Ziharka'. Ze zetten veertig scènes in beeld waarvan ze buiten sfeervolle foto's namen inclusief kleding en attributen. Met de computer zetten ze de tekst eronder. Zo ontstond een filmische beschrijving van dit bekende sprookje uit hun thuisland. In de hoogste groep bekeken de toeschouwers een schitterende film op het grote digibord van het sprookje 'Kolobok'. De leerlingen monteerden de film zelf spraken de teksten in het Nederlands en de leerkracht fungeerde als voice-over. Korte inhoud: Een deegkoek komt tot leven en komt allerlei dieren tegen zoals het konijn, de beer en de vos. Deze laatste eet 'Kolobok' (het broodje) op. Volgens de leerkracht was de clou van het sprookje: 'Loop als kind nooit weg van huis, want dan word je opgegeten'.

Een mooi uitgewerkt project op De Brink, waarvan kinderen, leerkrachten en bezoekers genoten. Er was eens....

# Balpen en viltstiften voor kindertehuis

**Door Jos Heijligers - We schrijven het jaar 1996. Cor en Toos van Loosbroek ondernemen een avontuurlijke reis over het eiland Kalimantan (Indonesië). Hun reis-leider Cees Rijke neemt het gezelschap mee naar de stad Pontianak waar hij een kindertehuis wil opzetten.**

In het westen van het enorme eiland Kalimantan, in de gordel van smaragd, ligt de stad Pontianak, in een jungleachtig gebied. Ontheemde kinderen, wezen en verschopte kinderen hebben hier eigenlijk geen bestaansrecht. De reis-leider, Cees Rijke, van het gezelschap had het idee hieraan iets te doen en stichtte met geld van vrijwillige donaties, acties op scholen en andere weldoeners een klein tehuis voor kinderen die anders geen bestaansrecht zouden hebben. De volledige naam: 'Panti Asuhan Elim', geopend in 1998 en kortweg 'Elim' genoemd.

In hun vaandel staat het goede doel, de kleinschalige organisatie, de laagdrempeligheid en het geld moet direct ten goede komen aan het kindertehuis. De organisatie die het aanstuurt vanuit Nederland krijgt dit ook voor elkaar en het lukt zelfs dat kinderen op latere leeftijd mee gaan werken in de organisatie. Ze gaan meewerken binnen het bestuur van het tehuis zodat het zelf-

voorzienend wordt.

Door allerlei donaties en andere acties beschikt de accommodatie nu over een eigen waterput, een school, vijvers waar ze vis kweken en tuinen voor inlandse groenten en tropische vruchten. De school leidt niet alleen op voor basisonderwijs, maar ook voor de agrarische sector. Anno 2023 vinden zo'n 60 kinderen in de leeftijd van 11 tot 18 jaar hier onderdak.

Toos en Cor doneren trouw, twee keer per jaar, aan het tehuis en ontvangen jaarlijks een kleurrijk voortgangsblaadje met allerlei informatie over de ontwikkelingen, de investeringen en actueel nieuws. Zo lasen ze in 2003 dat het gebied overstroomde en de bewoners moesten 'verhuizen' naar een hoger gelegen gebied.

Om nog extra inkomsten te genereren voor het project zamelen ze ook lege balpen en viltstiften in. Toos neemt hierin het voortouw. 'Als ik een doos vol heb, zo'n 5000 stuks, laat ik ze ophalen en worden ze in Nederland gerecycled', zegt ze. De schrijf- en kleur materialen zetten ze dan om in gieters en bloempotten in allerlei kleuren, voorzien van het recycle logo. De opbrengst gaat direct naar het kindertehuis op Kalimantan.

Het is echter een flinke klus, per balpen of



vlitstift levert het 0,02 euro op. Een volle verhuisdoos levert dan toch wel 35 euro op voor iets dat anders weggegooid wordt. 'We doen het niet alleen', vertelt Toos, 'vele kleintjes maken dan weer één grote'.

Mocht je na het lezen van bovenstaand artikel het project willen ondersteunen dan kun je oude balpen en viltstiften inleveren bij Toos en Cor van Loosbroek, Burgemeester Janssenstraat 8 in Ottersum. Hier kun je ze afgeven of in de brievenbus deponeren.

Je kunt natuurlijk ook een vrijwillige bijdrage leveren of zelf donor worden van het door Nederlanders aangestuurde kindertehuis Elim. Voor meer informatie: [www.stichting-elim.nl](http://www.stichting-elim.nl)



# Diverse optredens van zangvereniging Caecilia

Al 83 jaar oud is Caecilia, maar nog altijd springlevend en vol energie!

Graag willen we u daarvan laten meegenieten, onder het motto 'Caecilia meets Mozart.' Het wordt een bijzonder optreden en wel op zondag 24 september om 14 uur in de kapel van het klooster Sint Agatha.

Onder leiding van dirigent Peter Broekmans en met begeleiding van pianist Alex van de Zand is de hoofdmoot van het concert de 'Missa Brevis', van Mozart, KV 259. De sopraan Heleen Meijer zingt hierin mee, evenals in Mozarts Laudate Dominum. Een heuse spreekstalmeester, Joep Stapel, zal u veel wetenswaardigs over deze muziek vertellen. Behalve Mozart zingen we ook

enkele hedendaagse nummers, want dat is Caecilia: we brengen een breed scala aan muziekstijlen. We hopen u te zien op 24 september.

Voor meer informatie zie onze website [zangverenigingcaeciliaottersum.nl](http://zangverenigingcaeciliaottersum.nl). Kaarten voor dit concert á €12,50 kunt u per mail reserveren op [zangverenigingcaecilia@hotmail.com](mailto:zangverenigingcaecilia@hotmail.com)

En, als dit alles u aanspreekt, kom eens meezingen. Om het u gemakkelijk te maken: begin november van dit jaar start er een gastzangers-project waarin wordt toegewerkt naar een top 2000 concert in Midde-laar, op 29 en 30 december.



U kunt binnenlopen tijdens een repetitie in 't Swaantje in Ottersum op woensdag van 20 – 22 uur, of contact leggen via de website.

## Bericht van het DAG-bestuur

Beste dorpsgenoten,

Wat hebben we toch een mooi dorp met veel enthousiaste actieve vrijwilligers!

Ieder jaar in september gaan diverse vrijwilligers voor de Goede Doelen Week met veel inzet langs de deuren. Vrijwilligers rondom de duo-fiets regelen binnen enkele minuten een reservering als deze via de website van [www.dagottersum.nl](http://www.dagottersum.nl) binnenkomt. De vrijwilligers van de huiskamer de Prôst lukt het elke week weer om een mooi programma met activiteiten neer te zetten.

Via de dorpsondersteuner Sabine van Thiel worden veel talenten ingezet en mensen met elkaar in contact gebracht. De werkgroep Groots probeert de belangen van de verschillende gebruikers voor een toekomstige MFA onder de aandacht te brengen bij onder meer de gemeente.

En de redactie van het DAGblad maakt een gewaardeerd en mooi vormgegeven tijdschrift met mooie verhalen uit, met en door ons dorp. Sinds vorig jaar wordt het blad huis aan huis in de dorpskern verspreid. Dit allemaal onder de paraplu van de stichting DAG Ottersum.

Iedereen kent inmiddels DAG Ottersum wel. Je ziet ons vaak met een stand bij acti-

viteiten in het dorp en ons logo is op vele plaatsen als betrokken partij te vinden bij activiteiten of initiatieven. Maar wat doet DAG Ottersum nu precies en wie zijn dat en wie zitten er nou in het bestuur? Hoog tijd dus om ons via dit DAGblad even kort voor te stellen.

Het bestuur bestaat inmiddels uit de volgende leden: Riekele Borgonjen, Sara Jansen, Lennart ten Kate, Loes van Wanroij, Marit Welles en Karolien de Wit. Stichting DAG bestaat sinds 2013. Ons doel is om verbinding in het dorp te faciliteren door middel van communicatie en ontmoeting. We proberen dus om mensen samen te brengen, met elkaar in contact te laten komen, zodat nieuwe netwerken ontstaan of deze kunnen worden versterkt. De dorpsondersteuner gebruiken we als spin in het spreekwoordelijk net(werk). Bijvoorbeeld door het netwerk van een oudere dorpswoner te versterken door iemand te vinden die voor hem of haar boodschappen wil doen. Een keer een haagje te snoeien die over de stoep dreigt te groeien of met iemand een keer een stukje wil gaan wandelen of fietsen met de gratis te gebruiken duo fiets.

Naast het regelen van praktische zaken zo-

als het betalen van huur van de huiskamer, en de print en drukkosten van dit mooi DAGblad. Willen de we komende periode gaan inzetten om zowel verenigingen als ondernemers meer met elkaar in contact te laten komen. Ook willen we proberen om kleine leuke of leerzame activiteiten en buurt initiatieven te stimuleren door hiervoor 10 x 100 euro beschikbaar te stellen. Dus wil je een fietstocht organiseren met je buurt of voor het dorp? Rondom de Pasen, voor de kinderen in je omgeving paaseieren verstoppert op de sport en speelplaats. En kun je hiervoor een kleine financiële stimulans gebruiken neem dan contact met ons op via [info@dagottersum.nl](mailto:info@dagottersum.nl). Ook is het bijna Burendag, waarbij we graag bij je in de buurt langs komen met koffie en vlaai. Aanmelden hiervoor kan nog steeds!

Heb je een initiatief of een idee maar je weet niet hoe dit op te pakken of heb je vragen aan ons, laat het ons dan weten via [info@dagottersum.nl](mailto:info@dagottersum.nl). Voor meer informatie en actuele projecten kijk dan op onze website [www.dagottersum.nl](http://www.dagottersum.nl) of volg ons op facebook of Instagram.

DAG tot ziens in ons mooie dorp. Riekele, Sara, Lennart, Loes, Marit en Karolien

# Pleinfeest Ottersum geslaagd!



**Door Jos Heijligers** - Begin juli onderging het Jozefplein een complete metamorfose. In het midden een enorme, half open tent. Een imposant podium met aan de zijkan- ten pagodetenten met bars. Een speciale cocktailbar en etentjes completeerden het professionele geheel. Kortom: Tijd voor het driedaagse Pleinfeest. Op vrijdagavond, na een snikhete dag, fungeerde het plein als uitloop voor de Otter-

sumse vierdaagse. Veel wandelaars bleven hier nog even gezellig een koel drankje drinken. Ook andere feestvierders bleven. Op zaterdagavond bezochten ruim 600 jongeren en oudere jongeren het plein voor een heus 'dance festival'. Vier gerenommeerde DJ's zweepten het publiek op. Tot 1.00 uur danste en feestte het publiek op de dreunende, swingende muziek van de DJ's. Een geweldige sfeer onder een zeer

aangename zomerse avondtemperatuur. Op zondagmiddag en een deel van die avond kwamen er ook nog veel Ottersummers opdagen om het driedaagse feest af te sluiten. Rond 17.00 uur werden ze echter wel 'overvallen' door een enorme onweersbui met flinke windstoten. Dit mocht de pret niet drukken. Na ruim een half uur kwam er weer een aardig zonnetje en ging de party gewoon door.

## In de brievenbus van de redactie

**Ingezonden artikel** - Beste dorpsgenoten, Dit jaar hebben we als dorp weer mogen genieten van de Pleinfeesten die inmiddels alweer even achter ons liggen. Persoonlijk, en ik denk ook als buurt zijn we zeer positief over hoe dit gelopen is. Complimenten aan de jongens van Janssen zoals zij dit duidelijk middels een schrijven met onze buurt gecommuniceerd hebben. Ook het feit dat men zich netjes aan de afspraken gehouden heeft is een compliment waard. Wij hebben een anoniem gestuurde brief mogen ontvangen waarin

niemand de conclusie lijkt getrokken te hebben dat wij een klacht bij de gemeente ingediend zouden hebben. Dat betreft mogelijk het feit dat er bij ons aan het huis door de gemeente geluidmeetapparatuur was opgehangen. Voor de goede orde, dit was een vraag die ons gesteld is door de mannen van Janssen Partyverhuur in overleg met de gemeente Gennep. Het is dus niet zo dat deze apparatuur er door onszelf is neergehangen met de bedoeling eea te controleren vwb geluidsoverlast.

Deze apparatuur had een controlerende functie waarbij de jongens van Janssen zelf in de gaten konden houden of er geen grenzen overschreden werden. Er zijn door ons geen klachten geuit en zijn er uiteraard ook trots op dat het in ons dorp mogelijk is een feest als dit te organiseren. Daarbij wensen we de mannen van Janssen alvast succes voor de hopen wij komende editie vd Pleinfeesten.

Met vriendelijke groet,  
Leon & Annette (St. Jansbuurt)

# Muziek, van hobby naar beroep

**Door Jos Heijligers** - Als heel jong meisje nam Janet al een gitaar in haar handen. Later speelde ze in diverse bandjes om daarna solo verder te gaan. Nu treedt ze op tijdens diverse evenementen. Ze koos, na de middelbare school, voor een HBO-opleiding met als richting muziektherapie. Janet Renders (26 jaar) weefde haar hobby, werk en de muziek tot één geheel.

## Zingen

Ze begon al in groep 3/4 met gitaarlessen en stopte in groep 8. Toch kruipt het bloed waar het niet gaan kan en op de middelbare school pakte ze het weer op. Op het Elzendaal College in Gennep volgde ze het vak 'Passies en Dromen', wat haar inspireerde. Janet nam op eigen initiatief privé zanglessen en ze besloot zichzelf te gaan begeleiden op gitaar.

## Eerste schoolbandje

Op de middelbare school ontstond de eerste rockband. Janet begeleidde op haar gitaar een vriendin die zong. Dit bracht haar op het idee meer samen te gaan spelen. Al op 15-jarige leeftijd zong Janet in een pop-rock band uit Sambeek met de Latijnse naam 'Alter Ego', het andere ik, ook al nam ze geen andere identiteit aan. 'Ik trad steeds meer buiten mijn comfortzone.' Janet heeft hier nog goede herinneringen aan. 'Als zangeres ben je het middelpunt van de groep op het podium', zegt ze zonder schroom. Andere groepen waren The First Resort met wie ze twee singles opnam en Madam. Met The First Resort heeft ze als hoogtepunt in het voorprogramma van Rowwen Hèze gespeeld, de Vierdaagsefeesten en met de andere bands speelde ze op verschillende feesten. Ze zong covers van AC/DC, Guns en Roses, Muse, maar ook Acda en de Munnik. 'Door verschil van visies, verhuizingen en studies vielen de jeugdige muziekgroepen al vrij snel uit elkaar', vertelt ze.

## Solo carrière

Op 16 jarige leeftijd begon ze met het schrijven van eigen muziek en teksten. Uit ervaringen putte ze inspiratie die ze omzette tot een creatieve verwerking. Janet



startte met de muziek, de bijbehorende akkoorden en de sfeer, vervolgens schreef ze daar de teksten bij. De Ottersumse soliste was 'geboren'. Bij de vraag hoe je haar muziekstijl het beste kunt omschrijven zegt ze vastberaden: 'Americana, dat is afgeleid van authentieke country, folk en blues. Ze steekt het in een modern jasje, een wat stoerdere stijl. Daar pas ik ook mijn kleding op aan. Ik draag altijd een hoed, vaak een geblokte bloes en bijbehorende stijlvolle schoenen of laarzen.' De nog jonge, enthousiaste, gedreven zangeres trad al op bij veel foodtruck festivals, bij een boekpresentatie, een bruiloft, kleinere festivals of gewoon in de kroeg. Ze reist hiervoor door heel Nederland en bezoekt plaatsen als Groningen, Volendam of Baarn.

## Fan

Een van haar trouwste fans was ongetwijfeld haar pas overleden oma (90 jaar). Indien mogelijk ging ze kijken en luisteren naar het optreden van haar kleindochter. 'Op haar 86ste zat oma, met oordopjes, op

een barkruk in een Nijmeegs café te genieten van snoeiharde rock muziek.' Janet vertelt het smakelijk en lacht er bij.

## Toekomst

In het dagelijks leven is ze muziektherapeut. 'Tja, er zijn natuurlijk wel raakvlakken, daar werk ik ook met muziek.' De toekomst ziet Janet wel rooskleurig. Met plezier gaat ze naar haar werk. 'Ik wil graag verder groeien, door ook mijn eigen muziek te blijven componeren en uit te voeren. Hier krijg ik nieuwe positieve energie van.' Kortgeleden bracht Janet een EP (extended play, mini album) uit. Je zet in dit geval zes nieuwe nummers op social media b.v. op Spotify/YouTube. Een nieuwe manier om in de picture te komen. Een groot publiek kan het namelijk beluisteren. Ze wil haar werk en muziek liefhebberij blijven combineren en zelfs nog uitbreiden met een eigen praktijk voor muziektherapie en paarden coaching. Dit laatste is een traject waarbij het paard een grote rol speelt binnen het coachen, los van dressuur of springen. De veelzijdige Janet volgde hier een extra opleiding voor.



# 'Samen en ieder in zijn waarde laten...'

## Bart Langhorst, al jaren betrokken TOV-vrijwilliger

Door Ton Arts - Bart Langhorst is, zijn tongval verloochent hem niet, geboren Rotterdammer. Eind zestiger jaren bracht zijn werk bij 'Dobbelman' hem naar Nijmegen.

In 1971, net voor hun vakantie, namen partner Joke en Bart zich voor om werk te maken van een koopwoning in Ottersum. Die bleek toen, tot hun teleurstelling, verkocht te zijn. Er kwam een nieuwe kans toen die koper zich terugtrok. Eenmaal in Ottersum aan het Smallepad, kwam Bart in een omgeving te wonen met mensen, die al gauw een vriendenclub werd. Deze mensen waren heel actief en ontwikkelden allerlei wilde ideeën. Later noemden zij zich schertsend 'de Kommissie Van Vele Besluiten' (KVVB). De buurtvereniging 'de Eikenbom' en recreatieve mannen volleybalclub 'Ademnood' waren een paar resultaten hiervan. Tijdens derde helft in de kroeg na een 'Ademnood-avond', werd ook de eerste aanzet gedaan om de huidige tennisclub op te richten.

In 1981 werd Tennisclub Ottersum en Ven-Zelderheide (TOV) opgericht.

Bart is niet direct een van de oprichters, maar hij is wel lid van het eerste uur. "Ik heb vanaf het begin aan vele activiteiten meegedaan en geholpen. Grote klussen waren later o.a. de organisatie van het 10-jarig en het 25-jarig jubileumfeest in 2006."

Na zijn pensionering en nadat betaalde kracht Gerrit Jansen stopte, raakte Bart Langhorst meer betrokken bij het onderhoud, de aansturing daarvan en bestuur van TOV.

"Ik heb met veel plezier samen met Gerrit, die niet stopte na zijn pensionering, maar gewoon doorging als vrijwilliger, Toon Goemans en heel veel anderen grote onderhoudsklussen gedaan en de jaarlijkse vrijwilligers klussendagen georganiseerd", zo vertelt hij. De vervanging en herstel van de banen, renovatie terrassen, aanleg parkeerplaatsen, straatverlichting en de verbetering afwatering TOV / VIOS zijn voorbeelden van hun activiteiten.

In zijn doen en laten vond en vindt Bart het belangrijk om het samen te doen. "Bij



de accommodatiecommissie is er voor iedereen wel wat te doen. Ik heb altijd een leidinggevende functie gehad en deed dat op mijn eigen manier en ben ook altijd een groepsman geweest. Je kunt goed samen aan iets werken, ook al zijn mensen vaak totaal verschillend en toch iedereen in zijn waarde laten."

Zelf tennist hij uiteraard ook. Hij nam jarenlang deel aan de vrijdagavond competitie samen met vrienden van het eerste uur. Inmiddels tennist hij wekelijks met 'de 60 plus'.

Een van de ingrijpendste dingen die hij heeft gedaan, is het helpen uitstappen uit de accommodatie commissie van TOV-coryfee en kompaan Toon Goemans. "Ik vond zijn aftakeling verschrikkelijk om te zien" Regelmatig bezocht hij samen met ande-

ren Toon tot zijn overlijden in 2022. Ook het recente overlijden van TOV-vrijwilliger Herman Artz hakte er flink in.

Bart Langhorst is zich de laatste jaren als vrijwilliger wat meer aan het terugtrekken. "Ik word ook een dagje ouder en moet wat minderen. Ik vind het wel leuk om erbij te blijven. Ik kom nu wat later, zet wekelijks koffie, en doe wat kleine klusjes. Het is gewoon gezellig. En valt er wat te vieren, dan zijn er traditioneel saucijzenbroodjes."

De accommodatieploeg is flink uitgedund en kan wat aanvulling gebruiken. Heb jij interesse om bij deze klusploeg aan te sluiten? Wil je eerst meer informatie of wil je een keertje komen kijken? Kom dan op de koffie, dinsdagochtend van 09:00 tot 12:00 uur zijn de mannen te vinden bij het TOV-complex.

## Donateursactie Harmonie St. Caecilia

De vakantieperiode is weer voorbij en de harmonie pakt de draad weer op. De voorbereidingen zijn gestart voor het 25 jarig jubileum van het leerlingenorkest op zaterdag 21 oktober en we gaan ons ook voorbereiden op het 125 jarig jubileum van de harmonie in 2024. In de week van 10 september houdt de harmonie weer de jaarlijkse donateursactie. Dit jaar komen we bij u langs en vragen u een financiële bijdrage te leveren als ondersteuning aan de organisatie van diverse activiteiten.

Naast de traditionele aanwezigheid bij diverse activiteiten in de gemeenschap van Ven-Zelderheide en Ottersum verzorgt de harmonie ook jaarlijks het jubilarissenconcert van jubilarissen in de gemeenschap zoals zilveren, gouden en diamanten huwelijksfeesten en Koninklijke onderscheidingen, zomerconcert en het kerstconcert. Een belangrijke activiteit is ook de opleiding van onze jeugd op muzikaal gebied, zodat zij in staat worden gesteld een muziekinstrument te kunnen gaan bespelen. Dit alles onder deskundige begeleiding.

De harmonie hoopt op uw steun te mogen rekenen.



### Duofiets

De vrachtauto's razen voorbij,  
Terwijl ik zwaai naar een echtpaar  
Dat een mens zo gelukkig  
Kan zijn, ineens van warme stralen  
Op mijn huid

Misschien voelde ik me bevrijd,  
Niet meer in de engte van het huis  
Een herinnering komt naar boven  
Lach ik daarom?  
Dacht ik aan toen ik alles nog kon?  
Maar ik geniet, wat een pracht  
De duofiets heeft me naar buiten gebracht  
Ik voel me vrij en ruik de buiten geuren  
Samen onderweg met mijn lief  
De zomerzon komt goed van pas  
Ik krijg het warm, fiets nu zonder jas.

Madeleine Konings



# Drie generaties Vullings

Door Jos Heijligers - Henk heeft op zolder nog wat materiaal bij elkaar gezocht voor dit gesprek. De oude foto's en andere documentatie liggen op tafel. Foto's van zijn opa Johannes Vullings die startte met het vervoersbedrijf. Zijn vader Harry Vullings die er op voortbouwde. Zoon Henk Vullings, die het taxi- en busbedrijf voortzette. Hij vertelt een mooi verhaal over zijn familie.



Het was Henk's opa Johannes (1875 – 1946) die tussen 1908 en 1910 het prachtige pand met café 'Hoek van Holland' liet bouwen. Henk kan niet verklaren waar de naam 'Hoek van Holland' vandaan komt. Wel dat zijn opa een ondernemende zakenman was, belangrijk voor zijn tijd in Ottersum. 'Onbekend was hoe hij aan het geld kwam om het allemaal op te bouwen', zegt Henk. Hij bouwde het buitengewoon mooie pand, met torentje, en startte met paard en wagen een vervoers- en transportbedrijf. Al vrij snel regelde hij het vervoer met grotere wagens. Het merk: Ford. "Door de week vervoerden ze vrachten met de wagens en zondags bouwden ze die om tot bussen. Dan transporteerden ze mensen", Henk lacht er smakelijk om.

Johannes vervoerde vooral Koningsgist, dat uit Delft kwam. Hij bracht het door de week naar de bakkers. Op zondagmorgen haalde hij veel mensen op in de Panoven en de Aaldonk, die gingen dan naar de kerk. Na afloop van de mis had hij ze als klant in het café 'Hoek van Holland'. In de bijbehorende winkel kochten ze dan koloniale producten (o.a. koffie en thee). Nog later kwam daar ook een textielwinkel bij. Johannes had in 1920 de eerste benzinepomp van het dorp, die fier voor het café stond. Velen kwamen bij hem telefoneren omdat bijna niemand

een telefoonaansluiting had.

De grote lindebomen voor zijn etablissement zette hij in om oproepen aan te plakken. Veel boeren die er iets dronken lazen op de aangeplakte pamfletten mededelingen als: 'Een toom biggen te koop' of 'Oproep voor stamboekkeuringen'.

"Over de oorlogsjaren en de jaren daarna, tot begin vijftig is er weinig bekend", zegt Henk. "Het opgebouwde geheel viel eigenlijk een beetje uit elkaar na opa's dood". Eén van Johannes' kinderen trouwde met Richard van Bergen en ging verder met een slagerswinkel. Leny Burgers – Vullings nam de textielzaak over, Piet het café en Harry Vullings (1908 – 1977), Henk's vader, bemande het tankstation en het vervoersbedrijf inclusief de taxi's. Harry zag een nieuwe uitdagingen. Hij reed de leem vanuit Milsbeek naar de diverse potjesfabrieken. Hiervoor richtte hij een combinatie op samen met Döt Liebrand. Zijn taxi's zette hij in voor ziekenvervoer en begin jaren vijftig begon hij te rijden voor de dagbesteding van de Roepaan, toen nog gevestigd in de oudbouw aan de Kleefseweg.

Met het lucratieve benzinestation aan de St. Janstraat verkocht hij vele liters diesel aan de Duitsers en in de schuur vestigde hij een garage. Zijn vrouw Riek Vullings (1913 – 1973) hielp volop mee op allerlei gebieden.

Harry kocht in de vijftiger jaren een luxere bus voor busritten naar toeristische oorden of om de spelers van Achates en supporters naar uitwedstrijden te brengen. "Hij kreeg al snel problemen met vergunningen", hoor ik Henk zeggen. "De Zuid Ooster had een vorm van alleenrecht, elk vervoer met meer dan 8 personen moest worden aangemeld of een vergunningen voor worden aangevraagd. "Mijn vader mocht met zijn prachtige bus helaas niet altijd de voetballers vervoeren."

Henk Vullings (1947), Harry's jongste zoon stond, als scholier, al aan de toen nog bemande benzinepomp. Hij had niet echt de affiniteit om de garage over te nemen en werkte eerst nog twee jaar bij de (toentertijd) Boerenleenbank.

"Het bedrijf was rond 1970 eigenlijk 'stervende' en ik nam het over in 1972", geeft Henk aan. De garage met bijbehorend tankstation verkochten ze en Henk legde zich toe op vooral taxi- en busvervoer. "Vic Mooren stopte met zijn bakkerij en werd bij ons de eerste chauffeur in vaste dienst. We hadden al snel het tij mee en het werd



Café Hoek van Holland met winkel en benzinepomp eind jaren 20

erg druk", vertelt Henk, "We reden erg veel voor 'Dichterbij' gehuisvest op het terrein in De Looi. Ook schoolkinderen die onderwijs volgden in het buitengewoon onderwijs in Nijmegen stapten 's morgens in de bussen. We zetten bussen in voor het schoolzwemmen en schoolreisjes van b.v. De Brink in Ottersum. Op de weg liepen drie touringcars." Ze startten met 'collectief vervoer' d.w.z. meer mensen bij elkaar plaatsen en tege-

lijk meenemen, ritjes combineren. Ook als particulier kon je er gemakkelijk terecht om een busje te huren. In de hoogtijdagen, de jaren tachtig, reden er wel 40 voertuigen dagelijks op de weg. Ze namen Ten Brink over in 1986 en iets later, in 1990, kwam de taxi groep van Boxmeer erbij. Eind jaren negentig was aan schaalvergroting niet te ontkomen en in 1997 startte

taxicentrale Maasbuurt waarin Boxmeer, Cuijk, Mill, St. Anthonis en Gennep (Vullings) participeerden. Een grote organisatie. Henk en zijn vrouw Corrie, die meewerkte in het bedrijf, stopten in 1998 met het vervoer. De naam 'Vullings' bijna 100 jaar lang geassocieerd met het café, het tankstation, de taxi's en bussen vervaagde in het dorpsbeeld.

## Feesten ien Ootersòm

Stichting tot behoud van Cultureel Erfgoed Ottersum organiseert donderdag 12 oktober weer de jaarlijkse historische avond in zaal 't Swaantje. Dit jaar is er gekozen voor het thema: 'Feest ien Ootersòm'. We doorlopen het jaar en bespreken de feesten die er zijn. Dit is breder dan de traditionele feesten. Zo komen o.a. aan bod: de carnaval, de processies, het Ossebraadfeest, de Jevd-vierdagse, het buurttoernooi, priesterwijdningen, Sinterklaas intocht en meer. We presenteren het thema met foto's en in-



terviews. Ook is er ruim filmmateriaal voorhanden. Ook filmpjes die nieuw gevonden zijn. De avond begint op 12 oktober om

20.00 uur in 't Swaantje en duurt tot uiterlijk 22.00 uur. De entree bedraagt € 3,- dit is wel inclusief een lekker kopje koffie of thee.

# Terugblik op Ottersummum 2023

Zaterdagavond 2 september transformeerde Ottersum naar een culinair dorp. Maar liefst tien verenigingen presenteerden zich met gastronomische hoogstandjes. Het fenomeen Ottersummum vond weer plaats, verenigingen verzorgen het eten, de dorpsbewoners en anderen zijn te gast. Op drie locaties konden ze genieten van lekkerrijen, bij de kerk, het speeltuintje en in de Sport- en Speelstraat. De verenigingen pre-

senteerden zich in de sfeer van provincies en de aankleding was daarop dan ook aangepast. We mogen concluderen dat elke vereniging zijn beste beentje voorzette.

Ottersummum moet je niet alleen zien als een eetfestijn, het is meer. Het zorgt mede voor verbondenheid, gezelligheid en saamhorigheid. Ongeveer 350 dorps- en buitendorpsgenoten namen deel aan deze mani-

festati, naast de ca. 150 vrijwilligers. Ze aten, dronken, praten, zongen en aan het einde van de avond gingen ze voldaan naar huis of namen nog een afzakkertje bij 'Bij Koos' tijdens de after party.

De organisatie kan terugzien op een geslaagd Ottersummum en voor de deelnemende verenigingen blijft er nog een mooi bedrag achter voor de clubkas.



# Twee keer vierdaagse in Ottersum

## Intocht Ottersumse avondvierdaagse

Door Jos Heijligers - Het vorig jaar sloeg de organisatie van de Ottersumse avondvierdaagse een nieuwe weg in. Iedereen van jong tot oud mocht mee wandelen, de rustpauzes kon je zelf bepalen, de twintig kilometer route kwam erbij en de intocht kreeg een vrijblijvend karakter. Vorig jaar, na de vervelende corona periode, was iedereen nog wat afwachtend en startten er 740 wandelaars. Dit jaar mocht de voortreffelijke organisatie 1004 lopers verwelkomen. Ze waren dan ook aangenaam verrast door deze opkomst. De intocht op vrijdagavond was ter hoogte van het Jozefplein. De vermoeide kinderen droegen veel snoepkettingen de oudere vierdaagse loper een bloemetje. Burgemeester Teunissen droeg zijn steentje bij door persoonlijk zoveel mogelijk wandelaars de welverdiende medaille om te hangen. Iedereen eindigde op het feestelijk aangeklede Jozefplein waar je nog kon genieten van een koel drankje, een lekkere snack of een ijsje. (foto Theo Peeters)



## Doorkomst Nijmeegse vierdaagse

Al flink wat jaren trekt tijdens de derde vierdaagse dag het vijftig kilometer legioen door ons dorp. Een bonte stoet van ruim 10.000 lopers zien we voorbij komen. Langs de route door de St. Janstraat genieten de wandelaars van allerlei activiteiten die de doorkomst een gezellig en feestelijk karakter geven. Er klinkt muziek, er zit publiek langs het traject, een live muziekkapel speelt vrolijke klanken op het Raadhuisplein, een verzorgingspost en groot terras bij 't Swaantje. Op bovenstaande foto zien we dat kinderen en medewerkers van de cartridge winkel gratis bidons en snoep uitdelen. Om klokslag twaalf uur passeerde de bezemwagen en maakte de drukke weg weer plaats voor het doorgaande verkeer.



### HUISARTSEN OTTERSUM:

Raadhuisplein 1, 6595 AK Ottersum .... 0485 - 51 27 17  
spoed:..... 0485 - 51 24 90

### HUISARTSEN GENNEP:

Europaplein 3, 6591 AV Gennep ..... 0485 - 51 23 17  
spoed:..... 0485 - 51 88 22

### BUITEN KANTOORUREN:

Huisartsenpost Maasziekenhuis Beugen .... 0900 - 8880

### MAASZIEKENHUIS:

Dokter Kopstraat 1, 5835 DV Beugen ... 0485 - 84 50 00

### ALGEMEEN ALARMNUMMER:

(ambulance, brandweer, politie)..... 112

### POLITIE:

Europaplein 5, 6591 AV Gennep ..... 0900 - 8844

### MEDSEN APOTHEEK GENNEP:

Brugstraat 25, 6591 BA Gennep ..... 0485 - 54 55 00

### SERVICE APOTHEEK NIERSTAD:

Spoorstraat 97, 6591 GS Gennep  
T:..... 0485 - 23 18 10  
E: info.apotheekniersstad@ezorg.nl

### GEMEENTEHUIS:

Ellen Hoffmanplein 1, 6591 CP Gennep . 0485 - 49 41 41  
Gennep Zorgloket: www.gennep.nl

### STORINGEN:

Gas en electriciteit ..... 0800 - 9009  
Water (WML) ..... 0800 - 023 30 40

MILIEUKLACHTEN: ..... 043 - 361 70 70

DIERENAMBULANCE: ..... 024 - 355 02 22

THUISZORG PANTEIN: ..... 0900 - 8803

THUISZORG PROTEION: ..... 088-850 0000

### BUURTZORG GENNEP:

T-Team: ..... 06 - 13 28 23 83  
E: gennep@buurtzorgnederland.com  
I: www.gennep.buurtzorg.net

### DORPSONDERSTEUNER SABINE VAN THIEL:

E: dorpsondersteuner@dagottersum.nl  
T: ..... 06 - 20 94 21 15

### WENSBUS GENNEP:

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag  
tussen 10 - 12 uur: ..... 06 14 70 64 05

### SOS TELEFONISCHE HULPDIENT:

dag en nacht aandacht ..... 0900 - 0767

# Nieuws van de DAG

## Weer volop activiteiten gepland in huiskamer de Prôst

### Programma september

Vrijdag 8 september: iets lekkers maken  
Woensdag 13 september: hobby- en spel  
Donderdag 21 september: Lunch\*  
Woensdag 27 september: Quiz!



### Programma oktober

Woensdag 4 oktober: hobby- en spellen  
Woensdag 11 oktober: samen arretjescake maken  
Woensdag 18 oktober: samen een herfstboeket maken  
Woensdag 25 oktober: Bingo  
Vrijdag 27 oktober: Lunch\*

Lunch start om 12.00 uur!

\*Voor de lunch vragen we een bijdrage van 7,50 en moet je jezelf opgeven bij Truus Billekens: huiskamerottersum@gmail.com of via 06-13495811.

Wist u dat de lunch afwisselend verzorgd wordt door verschillende Ottersumse horecaondernemers?

Huiskamer de Prost, elke middag open van 14.00 tot 17.00 uur voor iedereen, je bent welkom voor een praatje en een kopje koffie!

## Over het DAGblad

### Redactie

Jos Heijligers, Bram Nijst, Robert Knops, Sabine van Thiel en Jos Gröniger.

### Contact

dagbladottersum@gmail.com

### Het DAGblad digitaal lezen?

www.dagottersum.nl

### Deadline aanleveren kopij volgende editie

Dinsdag 28 november 2023. kopij (bij voorkeur in word) mailen naar: dagbladottersum@gmail.com. Voor eventuele mee te sturen foto's: graag nooit in een word bestand plakken maar altijd los mee versturen als aparte bijlage.

### Publicatie volgende editie

Medio december

# KERMIS

## OTTERSUM

29  
Sept

Vrijdag middag borrel



30  
Sept

Kermis Bingo  
Cola disco  
Kroegentocht



1  
Okt

Familiedag



2  
Okt

Spel middag basisschool  
Biercantus



**St. Jozefplein Ottersum**