



Terugblik: Carnaval in Ottersum



## ‘Pläötjes spáóre’

Er zijn zo van die acties waarvan je denkt ‘daar hadden ze beter over kunnen nadenken’. Prachtig initiatief van die werkgroep uit Gennep en die supermarkteigenaar, maar om het album De vele gezichten van Gennep te gaan noemen... Ik ben verre van commercieel, en toch had ik een pakendere naam geweten. ‘De Aha Erlebnis’, had voor mij ook best gemogen.

Dat is vaak het geval als je bladert in een fotoalbum. Mooi om terug te kijken in een album van je vakantie of feestje. Ik heb het dan om een compleet album, zonder ontbrekende foto’s. Niet een waar je moeder de prent van de ontrouwe vader of schoonzoon uitgescheurd heeft. Gewoon foto’s waar je al dan niet op je voordeligst op staat. Straks zal ik ook wel bladeren in het complete album De vele gezichten van Gennep.

Het gaat me tot die tijd te ver om bij een kennis te vragen of hij/zij de ‘pläötjes van Balle Trien, de Séiwiet of van een van de paters van de Heilige Geest heeft. Geef me dan maar een nette foto van Beppie B. Over privacy gesproken...

Bij de presentatie is gesproken over een mogelijk vervolgalbum waarin de overige kernen benoemd worden. Ik zou mezelf niet zijn als ik een alternatief bedacht zou hebben. Ik stel daarom voor een album met de vergeten gezichten te maken. Ik heb al een lijstje gemaakt met mensen en gebouwen die menigeen ongetwijfeld vergeet.

Ik weet, het komt in de buurt van wat ik juist probeer te vermijden, maar de Pötjes-fabriek aan de Kleineweg kom zeker in aanmerking. De Spar, de Blauwe Bar, de Lagere School aan de Sint Janstraat, de slijterij van



Pietje Toonen, de Unimag van de gemeente Ottersum, de melkhar van Leo Linders en het postkantoor in de oude kapelanie. Ik heb de Ottersumse pagina’s al gevuld. Als het over personen gaat weet ik er nog honderd. Het gaat me echter te ver om te vragen van hen de ‘pläötjes te spáóre.

**Jos Gröniger**



## In deze editie

- 4 Meuk is leuk: garage/zolderverkoop
- 4 Zangvereniging Ceacilia: Noten
- 4 Op naar de kermis 2023
- 5 Rob Janssen schrijft eerste boek
- 5 Bakkerspraat: de varkensimmer
- 6 Jan de Mulder en de duofiets
- 6 Nieuw boek van Marc-Jan Janssen

- 7 Kwart eeuw juffrouw Lean
- 7 Felicitatieconcert harmonie Caecilia
- 8 Vorst Theo Coopmans stopt
- 9 Het gouden kalf
- 10 Jonge carnavalsclubs uit Ottersum
- 11 Prinsen en prinsessen BS De Brink
- 11 Fietsen versieren voor de carnaval

- 12 Nieuw bord Panovense Hei
- 12 Nieuws van de Zonnebloem
- 13 60 jaar Niersbuurt
- 14 Nieuws van de dorpsondersteuner
- 14 Plaatsing 5G antennes kerktoren
- 15 Info & Nieuws van de DAG
- 16 Terugblik op carnaval in Ottersum

## Namens de redactie

Ottersum kan na twee coronajaren terugkijken op weer een ouderwetse carnaval, aangevoerd door prins Thijs d’n twede. Op de voorpagina een foto van het fietsversieren door de Maskotters, meer over carnaval op basisschool De Brink leest u op pagina 11. En er staat meer carnavalsnieuws in deze editie. Zo leest u op pagina 8 een artikel over het einde van het tijdperk van vorst Theo Coopmans, die na 11+1 jaren het stokje doorgeeft aan Theike Jansen. Ook ging Jos Heijligers op pad om een kijkje te nemen bij twee jonge carnavalsgroepen die tegen de trend in zelf nog een wagen bouwen. Hulde daarvoor! En over carnavalswagens gesproken, het mogelijk verdwijnen van onze kermis mocht geregeld als thema voor de wagens dienen (foto op pagina 2). Gelukkig lijkt de soep niet zo heet gegeten te worden en is

de toekomst van onze kermis, zoals het er nu naar uit ziet, gelukkig gered. Het bestuur van de DAG brengt u daarover op de hoogte op pagina 4.

Daarnaast willen we een woord van dank uitspreken voor alle vrijwilligers die zich spontaan hebben gemeld om het DAGblad rond te brengen. Voorlopig hebben we genoeg handjes om bij iedereen het DAGblad in de bus te gooien. En voor de mensen van buiten het spreidingsgebied ligt er altijd nog een stapel afhaaledities bij de Hubo en Arts Bakkers.

Namens de redactie wens ik u veel leesplezier,

Bram Nijst

# Meuk is leuk!

## Zondag 23 april: Ootersómse garage/zolder verkoop

De DAG riep mensen op om ideeën aan te dragen die de leefbaarheid en het elkaar ontmoeten stimuleren. Een prachtig idee, dat meteen z'n vervolg kreeg. Zo werd ons eigen Pieterpad feestelijk geopend en een ander idee dat ontstaan is is een garage/ zolder verkoop.

Wat houdt dit in?

Op zondag 23 april 2023 kunnen alle mensen uit Ottersum, zowel wonend in de kern als ook "buitenaf", tussen 10.00 - 15.00 uur hun spullen die ze op de zolder of in de garage hebben staan en die ze wel willen verkopen op hun eigen oprit of voortuin uitstallen en proberen te verkopen.

Begin april wordt er een folder huis aan huis verspreid ter herinnering, met daarin de "spelregels". Daarna kun je, als je mee wilt doen, jezelf opgeven vóór 8 april zodat we een plattegrond kunnen maken met alle deelnemers. Op zondag 23 april kun je tussen 9.30 en 11.00 uur de plattegrond ophalen op het Raadhuisplein, zodat je kunt zien wie er allemaal meedoet. Op de dag zelf hang je een vlag uit (het liefst natuurlijk de Ootersómse vlag, of die van de Maskotters, Niersotters of desnoods de Nederlandse driekleur) zodat zichtbaar is dat je meedoet. Met ballonnen en slingers kun je het nog extra feestelijk en gezellig maken.

Wat we als organisatie voor ogen hebben, is niet alleen het rommelmarkt idee, maar vooral het ontmoeten van elkaar. Heel het dorp is buiten: het verkoopt, koopt maar vooral loopt rond en spreekt elkaar. Elkaar zien en spreken draagt enorm bij aan de leefbaarheid van ons dorp. Dus noteer zondag 23 april vast in jouw agenda, want op die dag wordt in Ootersóm geschiedenis geschreven!

Houd uw brievenbus in de gaten en het komt ook vast voorbij op Facebook en Instagram.

Met sportieve groet, Karin van Wezel, Claudia van Bergen, Pieter Arts en Sjaak Smits

## Zangvereniging Caecilia: Noten...

De vaste oefenruimte bij 't Swaantje mooi aangekleed met sta-tafels en versieringen, de feestcommissie bij de ingang om alle leden welkom te heten, een glaasje, lekkere hapjes, bijpraten, samen zingen... het jaar begon feestelijk voor Caecilia.

En dat feestelijke gevoel wordt vastgehouden door het repeteren van muziek van Mozart. Zelfs in zoiets plechtigs als zijn Missa Brevis kwinkelen de noten vrolijk rond. Het vergt flink oefenen, maar dan is het ook extra mooi als het lukt, en alle stempartijen en prachtig samenvallen. Ergens komende

zomer hoopt het koor de mis en andere werken van Mozart te laten horen op een passende locatie.

Heel fijn dat er weer volop gezongen kan worden, want na de corona-epidemie kostte het toch wat moeite om erin te komen; de stemmen niet zo soepel als voorheen en de samenklank nog vaak kwijt. Gelukkig heeft de kerstperiode met z'n bekende liederen geholpen om dat allemaal wat glad te strijken. Er is fijn gezongen bij de Libermannhof en op de Kerstmarkt in de protestantse kerk in Gennep. En er zijn plannen voor een volgend korenfestival in Gennep

binnenkort, waarvoor pop-nummers ingestudeerd zullen worden.

Dat is één van de leuke dingen van Caecilia, of je nu houdt van klassieke – of moderne muziek; iedereen komt aan z'n trekken! Ben jij iemand die niet kan kiezen en je houdt van zingen; kom eens mee repeteren op woensdagavond van 20 – 22 uur in 't Swaantje in Ottersum.

Van harte welkom!

Kijk op de website als je meer wilt weten: Zangvereniging Caecilia Ottersum



## Op naar de kermis in 2023!

Door het DAG-bestuur - In het vorige DAG-blad deden wij een oproep om mee te denken over de toekomst van de kermis in Ottersum.

De aanleiding hiervoor was dat de gemeente bij ons aangaf geen kermis meer te kunnen organiseren, omdat het voor een aantal kermisexploitanten niet meer rendabel is om naar Ottersum te komen.

Op 26 januari 2023 vond de bijeenkomst plaats in onze huiskamer de Pröst. De gemeente, horeca ondernemers, dorpsbewoners en zelfs twee kermisexploitanten waren hierbij aanwezig. Hoewel het er naar uitziet dat sommige kermisattracties niet meer terugkomen, hoorden we dat er gelukkig nog steeds kermisexploitanten zijn die wel naar de kermis in Ottersum willen

komen. Er moet wel iets gebeuren om de kermis toekomstbestendig te maken en zo voor het dorp te behouden. Een groep enthousiaste dorpsgenoten gaat aan de slag om te kijken hoe we dit kunnen realiseren samen met de gemeente, kermisexploitanten en horeca. Tijdens de bijeenkomst van 26 januari zijn er al veel goede ideeën besproken. Wordt vervolgd!

# “Leuk en ontspannend om dat te doen”

## Ottersumse ex-wethouder Rob Janssen schrijft boek

Door Ton Arts - Rob Janssen (53) heeft een boek geschreven, 'Marions Melodie'. Het speelt zich af in deze grensregio en heeft de tweede wereldoorlog als thema. Rob is geboren in Heerlen, maar eigenlijk zijn verdere leven opgegroeid in Gennep. Toen de mijnen in Zuid-Limburg gesloten werden, kreeg zijn vader werk in Gennep als werkmeester bij de toenmalige Streekwerkplaats (voorloper van de INTOS).



Rob Janssen toont zijn nieuwe boek

Na zijn middelbare school, studeerde hij Duits en Duitslandstudies in Nijmegen. "Ik heb mijn militaire dienstplicht vervuld en in de jaren 90 ben ik gaan schrijven als redacteur bij maandblad 'de Tribune'. Later als interim hoofdredacteur."

Van 2003 tot 2015 zat Rob Janssen namens SP in Provinciale Staten Limburg. Daarna was hij SP-raadslid in Gennep en wethouder van 2020 tot 2022. Tijdens de laatste Gemeentelijke verkiezingen verloor de SP behoorlijk. Rob: "Het oordeel van de kiezer was hard en persoonlijk vind ik dat je daaruit je consequenties moet trekken, ondanks dat er wel een meerderheid met de SP was van de oude coalitie. Maar verder gaan of er niets aan de hand is, dat voelde voor mij persoonlijk niet goed."

Momenteel is hij 'in between jobs', maar er zijn perspectieven, waarover hij nog niet kan uitwiden.

### Marions Melodie

'Marions Melodie' gaat over een 15-jarige jongen die betrokken raakt bij een reeks verwickelingen rondom de familie van zijn vriend. Het heeft te maken met de Tweede Wereldoorlog. Uiteindelijk neemt deze scholier jaren later een dramatisch besluit.

De inspiratie voor dit verhaal komt uit 'Erinnernde Bilder, Gedichte einer Kindheit 1939-1945' geschreven door Maria Diederhagen uit Kleef. Op latere leeftijd beschreef zij in dichtvorm haar herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog op. "Het is zo ingrijpend wat zo'n kind meemaakt, in onze regio op zo'n 14 km hier vandaan", aldus Janssen en dat is onder zijn huid gaan zitten. Vanaf 2002 is een verhaal, wat zich afspeelt in deze grensregio, in zijn hoofd gaan ontwikkelen en is het verder uitgewerkt.

Dat het zo lang heeft geduurd alvorens het uitgegeven werd, heeft ook te maken met zijn politieke activiteiten. "Ik wilde het niet uit gaan geven in die tijd. Ik wilde mezelf en de Gemeente Gennep ook niet extra kwetsbaar maken."

### Smaakt het naar meer?

Rob Janssen is niet met een volgend boek bezig, maar sluit het ook niet uit dat er nog eentje komt. "Mijn huidige doel is dat zoveel mogelijk mensen het lezen. Het hele project is mij verrassend goed bevallen. Je werkt eraan, het groeit, en dat is bevredigend om dat te doen. Het creëren is heel leuk en ontspannend. Ik kan het iedereen aanraden."

## Bakkerspraat... Varkensimmer

Door Harry Arts - Vroeger had iedere bakker op het platte land wel een of zelfs meerdere varkens. Je kon ze een heel eind vetmesten met het afval uit eigen bakkerij. Zo ook bij ons, wij hadden altijd 4 varkens waarvan er 3 geleverd werden en eentje werd er geslacht voor eigen gebruik door de huisslachter. We hadden daar altijd een varkensimmer voor in de bakkerij staan. Op de meest onhygiënische plek die je jezelf kunt voorstellen. Bij de stookplek van de oven, naast de briketten manden. Daar

ging alles in van bijveegsel, stukjes kantboord, korstjes van brood en banket. Bij voedertijd werd er dan water toegevoegd. In het varkenshok stond een zak biggenmeel, die bracht Piet van Ton dan mee als hij rogge-meel voor de bakkerij meebracht. Daar gingen dan naar behoefte een paar scheppen meel doorheen, even roeren en in de trog.



Als ze van de winkel kwamen zeggen dat de keuringsdienst er was, moest er altijd zeer gehaast worden. De emmer met voer moest buiten neergezet worden. De konijnen, kuikens en mesthaantjes moesten ook altijd tussendoor onder het rijden of bakken gevoerd worden. Ach ja, dat kon toen allemaal nog in de goeie ouwe tijd.

# Jan de Mulder en de duofiets

## Grote dankbaarheid voor schenking

Op 12 januari jl is Jan Coopmans, "Jan de Mulder" op 88-jarige leeftijd overleden. De laatste jaren van zijn leven heeft Jan met veel enthousiasme en plezier gebruik gemaakt van de duofiets. Door zijn slechte zicht kon Jan niet meer zelfstandig fietsen, maar zijn behoefte om er op uit te gaan bleef. Samen met zijn dochter Jeanine, zijn zwager Cor van Duuren en 2 duofiets-vrijwilligers, Doortje Stoffels en Ben Gröninger heeft Jan veel fietstochten gemaakt. Tochten van 20, 25 kilometer waren eerder regel dan uitzondering en Jan genoot daarbij van het buiten zijn, de beweging en het gezelschap.

Toen Jan overleed bestond er voor Mariet en Jeanine geen twijfel, zij wilden graag hun dankbaarheid omzetten in iets tastbaars. Zij hebben direct besloten dat zij, in plaats van bloemen, de bezoekers van de begrafenis zouden vragen om een bijdrage voor de Ottersumse duofiets te doneren. Dit ontroerende gebaar heeft het prachtige bedrag van 1000,- opgeleverd.

Dit bedrag wordt geschonken aan DAG Ottersum die de duofiets in beheer heeft. Met dit geld wordt onder andere het onderhoud van de fiets betaald. Op deze manier blijft het voor alle inwoners van Ottersum mogelijk om gratis van de duofiets gebruik te kunnen maken.

Mariet en Jeanine, dank voor dit mooie en bijzondere gebaar en we zullen de tochten met onze ambassadeur deze zomer gaan missen...

Bestuur en werkgroep Duofiets DAG Ottersum



## Nieuw boek Marc-Jan Janssen in de boekhandel

**Marc-Jan Janssen tekent over van alles. In 2020 verscheen zijn eerste cartoonbundel 'Brommers kiek'n', met daarin een verzameling van zijn beste tekeningen. Na de publicatie kwamen jaren die grotendeels gedomineerd lijken door corona. Ook tijdens de lockdowns is Marc-Jan blijven tekenen, met als resultaat deze nieuwe bundel. In "U ligt op mijn handdoek" vind je zeker een aantal prenten over corona maar gelukkig ook heel veel over alledaagse onderwerpen, zoals dating, lentekriebels, schurende relaties en opgroeiende pubers.**

Marc-Jan zijn werk wordt gepubliceerd in het dagblad de Stentor, verder in meerdere tijdschriften en vakbladen zoals het Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie. Hij is vooral bekend van opiniesite joop.nl, van BNN/VARA, waarop zijn cartoons vrijwel dagelijks verschijnen en van zijn cartoons op Twitter die gepost worden onder de hashtag #DeCartoonVanMarc.

Marc-Jan Janssen is een Nederlandse cartoonist. Vraag je aan hem wanneer hij is gaan tekenen dan, vertelt hij over de tijd dat hij als gynaecoloog oncoloog in Lon-

don woonde en werkte. Zijn vrouw en twee dochters waren in Nederland gebleven. Om zijn kinderen op de hoogte te houden, tekende Marc-Jan dagelijks, in de bus van en naar zijn werk, een tekening. Na terugkeer in Nederland is Marc-Jan blijven tekenen. Stel je dezelfde vraag aan de moeder van Marc-Jan, dan haalt ze een doos met schoolschriftjes tevoorschijn. In geen van de schriftjes staan aantekeningen maar wel heel veel prenten, schetsen, karikaturen en cartoons. Kortom, Marc-Jan tekent al zijn hele leven

# Juffrouw Lean 25 jaar op De Brink

**Door Jos Heijligers - Het gesprek vindt plaats in haar opgeruimde, gezellig ingerichte groepslokaal waar ze dagelijks de juffrouw is van 31 kinderen in groep 3. Het afgelopen jaar vierde ze met deze leerlingen en haar eigen gezin en familie, haar 25-jarig jubileum.**

Een kwart eeuw geleden startte Lean met vervangingen in alle groepen op haar school. Na de vakantie kon ze kiezen tussen een boven- of onderbouw groep. Opvallend genoeg viel de keuze op groep 1-2, de leeftijd van de kleuters waar ze de minste ervaring opdeed tijdens de opleiding. 'Het voelde meteen goed', zegt ze, 'het sprookjesachtige bij de jongere kinderen, de fantasie die naar voren komt, ervaren hoe het jonge kind spelend lerend bezig is'. Maar liefst twee decennia stak ze al haar energie in deze jonge kinderen. Ze kijkt er nog steeds een beetje nostalgisch op terug tijdens het gesprek. Een verandering kan heel verfrissend zijn, drie jaar lang onderwees Lean de kinderen in groep 4, een groep die de eerste beginselen van lezen en schrijven al onder de knie heeft. Dit schooljaar deed ze een klein stapje terug en kreeg de kinderen van groep 3 onder haar hoede. Zelf geeft ze aan: 'In groep 3 komen er twee 'werelden' bij elkaar. Het spelen en leren van groep 1 en 2 wordt hier gecombineerd met het leren lezen en schrijven van groep 3. Prachtig'.

Met enthousiasme vertelt ze over haar werkwijze in haar groep. Het klassikale systeem met vaste zitplaatsen is veran-

derd in flexplekken voor de ene helft, en speel-werkhoeken voor de andere. Kinderen werken met een kiesbord, waarmee ze hun werk en opdrachten zelf kiezen en zitten vaak in een kring. Centraal hangt nog wel steeds het grote digibord/touchscreen waar middels animaties en voorbeelden de instructie te volgen is voor de leergierige kinderen.

Gevraagd naar hoogtepunten geeft Lean aan dat ze de sfeer op school belangrijk vindt, kinderen voelen zich thuis op de Brink. 'Er zijn groepsdoorbrekende activiteiten, buiten activiteiten, bewegend leren en we werken met z'n allen naar de feestdagen toe, er hangt dan een fijne sfeer in de school'.

Een populaire uitdrukking is in dit verband: 'De kinderen worden gezien op deze school'. Toch liggen de eisen van het onderwijs best wel hoger dan b.v. tien jaar geleden. Lean werkt samen met veel jonge collega's, ook dat ervaart ze als heel positief.



De kinderen aten stapels pannenkoeken, de juffrouw keek er met verbazing naar!



Juffrouw Lean op het schoolplein

Haar jubileum, nog net in het vorige jaar gevierd, ervaarde ze als fantastisch. Ze is ook onder de indruk dat haar leerlingen van groep 3 niets vertelden en verklapten over het grote geheim: 'Het feest van onze juf, de 'Lean-dag'. De hele school vormde een erehaag op de speelplaats en de veraste juf, samen met haar man en kinderen, kreeg van elke kind een zelfgemaakte bloem aangeboden. Haar leerlingen en de kleuters genoten van een professionele poppenkast en hielden een 'vossenjacht' waarbij groep acht de 'vos' speelde. Nadat ze een lekkere pannenkoek, thuis gebakken door ouders, verorberden, genoten de leerlingen samen met hun juffrouw van optredens verzorgd door de andere groepen. Na schooltijd wisten veel oud-collega's en familie de weg naar De Brink te vinden om het sfeervolle feest compleet te maken.

## Felicitatie concert Harmonie St. Caecilia

Sinds een aantal jaren organiseert de harmonie elke jaar een felicitatie concert voor echtparen die 50, 60 of in een ander hoger lustrum jaar getrouwd zijn en voor gedecoreerden met een Koninklijke onderscheiding woonachtig in de parochie Ottersum en Ven-Zelderheide. Dit concert komt in de plaats van de persoonlijke serenade. Het concert vindt nu plaats op zaterdag

1 april in de zaal van Eetcafe Buurman in Ottersum. Voor dit concert zijn de jubilarissen van de laatste jaren met hun familie uitgenodigd. I.v.m. privacy wet is het altijd moeilijk om de jubilarissen te achterhalen. Mochten er jubilarissen zijn die hiervoor niet uitgenodigd zijn laat het ons dan even weten, dan wordt u alsnog uitgenodigd. Dit kan via [concert@caeciliavzo.nl](mailto:concert@caeciliavzo.nl)

Onder leiding van Joost van Wichen zal er een zeer gevarieerd programma geboden worden van prachtige harmonie klanken. Natuurlijk is iedereen voor dit concert van harte uitgenodigd. Het concert begint om 19.30 uur en u bent welkom vanaf 19.00 uur. U komt toch ook!



# Vorst Maskotters: geen 11 maar 12 jaar

*Door Jos Heijligers* - Hij wil liever niet echt op de voorgrond, is enigszins bescheiden met een jongensachtige uitstraling, maar als 34 jarige Maskotter nam hij de microfoon over van Vorst Tonnie Geurts om daarna 12 jaar lang het 'gezicht' te zijn van de Ottersumse carnavalsvereniging. Zijn naam: Theo Coopmans.

Het is december 2010, Theo mag zich twee jaar lid van de Raad van Elf noemen waarvan hij één jaar het hele gezelschap voorging als Prins Theo, als de raad hem presenteert als Vorst Theo van de Maskotters. Wanneer de vraag komt hoe hij deze toonaangevende functie in de wacht sleepte is het nuchtere antwoord van Theo: 'Er moest een opvolger komen en ik bood me aan'. Van zijn voorganger leerde hij de kneepjes van het vak en die hielp hem op weg naar een prachtige tijd.

Theo kende de Maskotters al heel lang en als kind op de basisschool had hij wel de ambitie en leek het hem interessant om deze rol van Vorst te vervullen. De creatieve geest van Theo, die hij al liet zien tijdens de optredens op de Bonte Avonden op basisschool De Brink kwam hem nu goed van pas. De Vorst staat immers altijd op de voorgrond, het is een speciale rol. Hoe vul je deze veelzijdige functie in? 'Je treedt op voor een grote 'menigte', volle zalen en drukke recepties, je voert het woord voor of namens de prins', geeft Theo aan, 'hier kun je je eigen invulling aan geven, je geeft er op jouw eigen wijze een interpretatie aan. De keerzijde van de medaille is echter ook dat je kunt incasseren, zeker ten opzichte van vorsten van de andere verenigingen.'

Een Vorst heeft allerlei taken, zo presenteert hij de Zittingsavonden, is hij de spreekstalmeester van de Raad van Elf, probeert andere vorsten de loef af te steken tijdens recepties in de kerkdorpen en is op zijn best tijdens de sleuteloverdracht in het stadhuis van Gennep, vrijdagavond voordat het grote carnavalsfeest losbarst.

Theo beaamt dat het een erg drukke tijd is, het Vorst schap, zeker tijdens de recepties



*Theo Coopmans als vorst tijdens de traditionele sleuteloverdracht in Gennep*

en de drie dolle dwaze dagen, met zaterdag van te voren nog de grandioze Mèrtzitting in Gennep.

Aangezien een makkelijk pratende tong wel handig is, bereidde Theo in de beginjaren bijna overdreven goed zijn speeches voor. 'Later speelde ik spontaner en sneller in op anderen, meer vanuit mijn gevoel en de actualiteit van dat moment', zegt Theo en kijkt triomfantelijk naar mij. Een langdradig verhaal is niks voor hem: 'Beter vijf woorden die raak zijn dan twintig minuten aan het woord en nog niets zeggen!' De sleuteloverdrachten bleven voor de ex-Vorst van de Maskotters het hoogtepunt van het carnavalsjaar.

Na 11 jaar, het getal dat wel past bij carnaval, wilde hij de rode steek die de Vorst

draagt doorgeven aan de volgende Maskottersvorst. Corona gooide echter roet in deze periode, de carnaval ging niet door, dus knoopte hij er nog een jaartje aan vast. 'Vandaar de 12 jaar en een ander gezicht nu is ook wel fris', komt er lachend uit. Theike Jansen volgt Theo op. 'Daar heb ik alle vertrouwen in'. Als hij Theike een raad mag geven denkt hij even na en dan hoor ik: 'Blijf dicht bij jezelf en vooral...genieten!'

Zo komt er een einde aan een prachtige tijd voor Theo, die zijn vakmanschap ook nog liet zien als buitredner tijdens zittingsavonden. 'Logistiek soms lastig, twee functies op een avond'. Theo blijft lid van de Raad. Waarom? 'Je bent altijd bezig iets goed te doen voor het dorp, je krijgt veel waardering in Ottersum en de Maskotters is en blijft een prachtige club.'

# Historische notitie: 'Het Gouden Kalf'



*Luchtfoto van de boerderij omstreeks 1953*

*Door Jos Heijligers* - Veel Ottersummers kennen wel de voormalige boerderij met herenhuis op de hoek van de Wilhelminastraat en de St. Janstraat, gebouwd in 1902. Hierbij een stukje geschiedenis over de bewoners.

Wim Theunissen zag het levenslicht in 1873 en was van beroep landbouwer. Maria Moors werd geboren op 22 april 1881, als dochter van Paul Moors en Johanna van de Loo, uit Ottersum. Maria en Wim gaven elkaar het ja-woord op 17 november 1903 in het pas nieuwe gemeentehuis van Ottersum. Wim Theunissen kreeg de bijnaam 'Het Gouden Kalf'. Eigenlijk was het een beetje vreemd dat Wim deze bijnaam kreeg. Die paste namelijk beter bij zijn vrouw, Maria Moors, die veel geld en vooral onroerend goed bezat. Na haar dood bleef Willem Theunissen deze naam behouden en die ging een eigen leven leiden. Het jonge paar vestigde zich in een woning gelegen aan de St. Janstraat 22, pal achter het 'oude' gemeentehuis.

Jaren later gingen ze wonen in de boerderij met groot herenhuis aan de St. Janstraat 1. De boerderij lag net niet op Genneps grondgebied. Het echtpaar Theunissen-Moors had geen kinderen. De vrouw overleed al op 59-jarige leeftijd in 1940, het 'Gouden Kalf' blies op 21 augustus 1951 zijn laatste adem uit.

De boerderij aan de St. Janstraat was toen al eigendom van de weduwe van Bergen-Theunissen (zuster van het 'Gouden Kalf') en haar kinderen waaronder Piet van Koos (van Bergen 1896 - 1987), die nadien de boerderij zou voortzetten.

Het echtpaar Van Bergen-Cöp (Piet van Koos) kocht in 1952 deze boerderij aan de St. Janstraat van de erven Theunissen. De tweede zoon van Piet van Koos, Herman van Bergen (1935), trouwde in 1965 met Tiny Laemers en ze woonden ook nog twee jaar in deze statige boerderij. Hun dochter Elly (Verwaay) geboren in 1966 is het enige kind dat in al die jaren in deze boerderij is geboren. Daarna verhuisde het echtpaar naar de boerderij aan de Wilhelminastraat

13. Tot aan hun dood, begin jaren negentig, bleven Piet van Koos en zijn vrouw (Marie van Bergen-Cöp 1902 - 1988) wonen in het huis van zijn oom en tante aan de St. Janstraat 1.

Tonny Boomgaars kocht de behoorlijk 'uitgeleefde' boerenhoeve begin jaren negentig. Hij knapte het geheel op en exploiteerde er een kleine horecagelegenheid evenals een kanoverhuurbedrijf en sauna. Hij noemde het pand 'De Muckenstal'. Hij hoorde deze naam van de familie van Bergen, die de koeienstal vroeger, in het dialect, een 'muckenstal' noemden.

Weer later kocht Wim Liebrechts het pand en doopte de naam om in 'Het Ottertje'. De bovenverdieping verhuurde hij aan kamerbewoners. Veel toerrijders en mountainbikers dronken hier op zondagochtend een lekker bakje koffie tijdens hun toertochten. Wim richtte in het achterste verbouwde schuurgedeelte een professionele biljartzaal in. Anderhalf jaar geleden stopte Wim de exploitatie en nu wonen er alleen nog kamerbewoners.

## Jonge carnavalsbouwers zijn echte vriendenclubs



Op de foto links CV Hoppe Thee tijdens de optocht van Gennep afgelopen carnaval, rechts CV Net Niks tijdens de bouw van hun wagen.

**Jonge carnavalsgroepen zijn al sinds jaar en dag vertegenwoordigd tijdens carnaval in Ottersum. Toch lijkt het zelf bouwen van een carnavalswagen tegenwoordig minder populair dan voorheen. Jos Heijligers ging op pad bij twee jonge Ottersumse vriendengroepen die nog wel zelf bouwen en deed verslag.**

### CV Hoppe Thee

Op het moment dat je binnenkomt is er veel drukte bij de jongens, de een loopt met een lange waterpas, de ander schroeft en spijkt, weer anderen hanteren de verfröller en kwast. Ook zijn erbij die luidruchtig met elkaar staan te praten. In een andere ruimte zijn de meiden aan het schilderen, netjes, secuur, en rustig de laatste nieuwtjes aan het uitwisselen. Kortom: de vrienden- en carnavalsgroep CV Hoppe Thee. Ze kennen elkaar al vanaf basisschool De Brink, om zich daarna, als jonge pubers aan te sluiten bij de Niersotters. Daar groeide de vriendschap verder uit. Op het moment dat ze te oud werden voor de Niersotters gingen ze als vriendenstel verder. Vijf jaar geleden bouwden ze hun eerste carnavalscreatie. Nu vieren ze hun eerste jubileum. Inmiddels is de club uitgegroeid tot ruim vijftig jongens en meisjes in de leeftijd van 19 tot 25 jaar. Met veel energie, fanatisme, bouwkundig inzicht en vooral

plezier werken ze aan het onderwerp: een nieuwe toren in plaats van de opgeblazen uitkijktoren in het Wald, die jarenlang het aangezicht en uitzicht bepaalde. Ze bouwen op een kar, ze willen het klein houden, hebben ook niet de mogelijkheden om een grote wagen te bouwen. Het is lastig een bouwplek te vinden of een tractor die de wagen kan rijden en het materiaal is erg duur geworden. 'Het meedoen is het aller belangrijkste', hoor ik er eentje zeggen. 'Samen carnaval vieren!'

Hoe komen ze aan hun naam? Tijdens het Ossebraadfeest moesten ze banken uitklappen. Telkens als er een bank uitklapte riep er eentje: 'Huplakee', dit klonk als: 'hop-petee'. Zo ontstond deze ludieke naam: CV Hoppe Thee. Een prachtige, enthousiaste en fanatieke club jongens en meisjes die de Ottersumse carnaval zeker een meerwaarde geven.

### CV Net Niks

Ook bij de jongeren van CV Net Niks lag de vriendschapskiem op basisschool De Brink. Die groeide verder uit door de sfeer en gezelligheid van de Niersotters. Ook het sporten is debet aan deze vriendschapsband. De groep bestaat uit veertien jongens en meiden, waarbij de jongens licht in de meerderheid zijn. De gemiddelde leeftijd: 17/18 jaar

De groep startte vorig jaar met bouwen, maar ze moesten nog wel een naam verzinnen. Tijdens een brainstorming passeerden diverse namen de revue. Een geschikte kwam maar niet bovendrijven. Eentje kwam echter met de krasse uitspraak: 'Al die namen die jullie noemen, 't is allemaal Net Niks!' 'Net Niks' riep een ander, 'dat is het zo heten we nu.' Zo gaan ze verder onder deze naam. Helaas konden ze het vorig jaar hun eerste project niet realiseren, de optochten in het zuiden van het land gingen niet door vanwege corona.

Dit jaar maken ze een doorstart. Het plezier en enthousiasme straalt er vanaf. Een van de ouders regelde wat balken voor het huis, een ander weer de underlayment platen die ze gebruiken. 'We mogen de geluidinstallatie van mijn vader gebruiken', zegt Kyan en kijkt er triomfantelijk bij. 'Mijn vader heeft altijd wel creatieve ideeën', hoor ik van Sterre, 'die denkt mee over het thema.' Bij Sjoerd thuis krijgen ze onderdak en een werkruimte. Het resultaat krijgt al vorm in de creatie van een kantine die ze professioneel in elkaar timmeren van pallethout. Mooi is ook hier te zien dat de jongens zagen, de waterpas hanteren, schroeven en meten, terwijl de meiden het schilderwerk voor hun rekening nemen. Het thema heeft te maken met de samenwerking van Achates en Vios.

## Prinsen en prinsessen van De Brink aan het woord

### Prins Ruben (groep 8)

Hallo ik ben Ruben de prins van basisschool de brink, samen met prins Stijn en prinses Jara en prinses Kaat zijn wij sinds dinsdag de baas van de school. Toen mochten we de hele week bepalen wat we gingen doen: woensdag hadden we pyjama/ chillkleding dag, donderdag hadden we gekke haren/ hoedjes dag en gezelschapspelletjes, en vrijdag hadden we dat iedereen verkleed mocht komen en in de middag mocht je je fiets of skelter mee nemen en dan kon je hem versieren. Na school hadden we nog een afscheidsfeest waar we iets lekkers kregen en wat te drinken.

### Prinses Jara (groep 8)

Hallo, Ik ben Jara, de prinses van basisschool De Brink in Ottersum. Dit jaar zijn in groep 3 Stijn en Kaat de prins en prinses en bij mij in groep 8 is Ruben de prins. Ik ben heel blij dat ik prinses ben geworden. De onthulling was bij de Buurman en het was heel erg gezellig. Samen met de Maskotters en Niersotters dansten we er flink op los. Op school kreeg ik de sleutel van de directrice, dit betekent dat ik deze week samen met Ruben, Kaat en Stijn de baas ben van de school. De dagen zijn al ingevuld met hele leuke dingen: Op dins-



Boven: de prinsen en prinsessen. Onder: boodschap van de prins en prinses van groep 3



dag mogen we langer buiten spelen. Op woensdag is het pyjama en chilloutfit dag. Op donderdag gekke haren/hoedjesdag en mag iedereen een gezelschapspelletje meenemen. Op vrijdag mag je jouw step,

skelter of fiets versieren en kom je verkleed naar school. We hebben tot nu toe veel gesprongen en we dansten veel. De week vliegt voorbij! Groetjes, Prinses Jara

## Fietsen versieren voor de optocht

Op de voorpagina zag u er al een foto van voorbij komen: het fietsen versieren op de Brink. De Maskotters gaven de grote optocht van carnavalsmaandag een mooie stimulans door in samenwerking met basisschool De Brink, op vrijdag voorafgaand aan het driedaagse volksfeest, de fietsen van de kinderen te versieren. Met vele vlaggetjes, kleurrijke ballonnen en lange elektriciteitsbuizen versierden de kinderen samen met de Maskotters hun meegebrachte fietsen. Het resultaat kon iedereen bewonderen op de maandag van de carnavalsoptocht. De bonte stoet van meer dan honderd fietsende kinderen ging de optocht voor. Een prachtige, geslaagde, nieuwe activiteit van de Ottersumse Maskotters.



## Welkomstbord buurtvereniging “de Panovense Hei”

Een nieuw jaar, een nieuwe activiteit en een nieuw bord. Dat was afgelopen zondag 8 januari in een notendop de eerste nieuwjaarsbijeenkomst van buurtvereniging “de Panovense Hei”.

Voorzitter Frenck Bindels was gastheer voor 58 leden van de buurtvereniging. Jong en oud waren aanwezig om elkaar het beste toe te wensen voor het nieuwe jaar. Voor deze eerste bijeenkomst van 2023 had het bestuur een verrassing in petto.... Onder het genot van een kop koffie of thee ont-hulden Teun Wijninga, Harm Raijmakers en Truus van Baal onder luid applaus het nieuwe welkomstbord.



Bij het bord: Frenck Bindels en Jans van Bergen

Frenck bedankte Johan Vink, bestuurslid en eigenaar van Pelgrum Vink Materialen BV in Lobith, die de kosten van het bord voor zijn rekening nam. Ook buurtbewoner Jans van Bergen werd in het zonnetje gezet. Zij stond garant voor de realisatie

van het bord, van vormgeving tot en met het eindresultaat. Het bord wordt gebruikt bij activiteiten van de vereniging en bij de komst van nieuwe bewoners. Onlangs is Floor Wijninga geboren en verwelkomt het bord voor de eerste keer een nieuwe buurtbewoner.

De buurtvereniging is in 1977 opgericht en 45 gezinnen zijn lid. Een buurtbewoner: “Ik vind het fijn dat er een buurtvereniging is. De buurt is best wel uitgestrekt en dankzij de gezellige activiteiten van de vereniging ontmoet je elkaar. Daardoor weet je wie er in de buurt woont en leer je elkaar kennen.”

## Nieuws van de Zonnebloem

**Er was in deze winter weer meer mogelijk voor de Zonnebloem. Tijdens de Kerstviering is er, naast de Mis die traditiegetrouw in de zaal werd gevierd, ook een hulding. Want Martien Thijssen is 25 jaar lang actief geweest voor onze afdeling en dan krijg je een gouden speld van de Nationale Zonnebloem. Deze werd Martien opgespeld door onze voorzitter Flor Sip met mooie lovende woorden voor zijn inzet!**

Op de jaarvergadering was het heel druk, want er waren weer huldingen en wel voor Nelly Kock voor 10 jaar, Wiel Martens voor 25 jaar en voor Berna Pubben voor 40 jaar trouwe dienst! Berna's bestuursfunctie wordt overgenomen door Dorita Giesbers en zij zal dit zeker goed gaan invullen!

We blijven ons natuurlijk goed inzetten voor onze gasten door voor hun activiteiten te organiseren, maar vooral het huisbezoek en persoonlijke aandacht blijft belangrijk.

### Jan Lindersfonds

Voor het jaar 2023 is onze afdeling door de Jan Linders winkel in Gennep gekozen tot het Goede Doel. Dat wil zeggen dat onze vrijwilligers een aantal keren in deze winkel van Jan Linders te zien zijn met leuke acties om geld binnen te halen voor onze Zonnebloem afdeling. Wij kunnen hiermee leuke en gezellige activiteiten organiseren voor onze gasten; de langdurig zieken en de mensen met een fysieke beperking. Jan Linders maakt niet alleen deze acties mogelijk in de winkel, maar verdubbelt ook nog onze opbrengst tot een bepaald bedrag. Geweldig toch!

Wij zijn met onze acties gestart op vrijdag 24 februari van 11.00 tot 15.00 uur met de verkoop van een lekker kopje erwtensoep. Ook was er een grabbelton voor de kinderen en er waren enkele andere artikelen te koop. De volgende actie is op 31 maart met de verkoop van paaseitjes, paasservetten, paasdecoraties en zonnebloemzaadjes. De daaropvolgende acties zijn 21 april met



Prins Thijs II op bezoek bij Mia Toonen

worstenbroodjes, chocolademelk en zonnebloemartikelen. In mei met heldroijsjes. Goed om te weten dat er alleen contant betaald kan worden. Op de facebook pagina [www.facebook.com/JanLindersGennep](http://www.facebook.com/JanLindersGennep) zullen onze activiteiten worden aangekondigd, ook op onze website kunt u de activiteiten volgen: [www.zonnebloem.nl/ottersum-milsbeek-ven-zelderheide](http://www.zonnebloem.nl/ottersum-milsbeek-ven-zelderheide).

## 60 jaar Niersbuurt

*Door Jos Heijligers* - Het was de strengste winter van de vorige eeuw. Slechts een klein deel van de Elfstedentochtrijders doorstond 'De hel van het noorden'. Toch trotseerden een aantal mannen de ijzige kou en de spekgladde besneeuwde straten van 't Zand en de Kleineweg om bij elkaar te komen en op 5 februari 1963 De Niersbuurt op te richten, nu zestig jaar geleden en de oudste buurtvereniging van Ottersum. Het doel lezen we in de oprichtingsnotulen: Het bevorderen van de gemeenschapszin, in de meest uitgebreide zin, tussen de leden.

### De eerste jaren

Aan het woord zijn bestuurslid Astrid Crüts en oud-bestuurslid Adri Pouwels, in een geanimeerd gesprek van een uurtje. Adri herinnert zich het verhaal nog wat de reden was voor de oprichting: 'Tijdens een koffietafel, na een begrafenis, zei iemand dat er ook eens iets gezelligs moest zijn in de buurt dan alleen bij elkaar komen met een begrafenis. Zo ontstond het idee voor een oprichting van een buurtvereniging.' In de eerste jaren speelden vooral de onderlinge en sociale contacten een grote rol. Dit kwam mede door het aantal kinderen. Vooral 't Zand was in de jaren zestig en zeventig, een erg kinderrijke buurt. De vrouwen werkten niet altijd en waren veel thuis, vingen elkaars kinderen op en bedachten plannen voor een sinterklaasmiddag, een kerstactiviteit of een onderwerp voor de carnaval. Kortom: een sociale functie. Later gingen de kinderen hun eigen weg en de ouders kregen andere interesses, de maatschappij veranderde. 'Nu zijn de contacten veel minder, geeft Astrid aan, 'er kwamen mensen van buitenaf en die namen niet altijd een lidmaatschap.'

### Activiteiten

Ondanks de verschuiving van de jaren organiseerde de Niersbuurt echter veel activiteiten. De feestavond, een jaarlijkse busreis voor de kinderen naar de speeltuin in Wanroij, een sjoeltoernooi, speur- en fietstochten, bowlen, viswedstrijd, kanotocht op de Niers en in de zomermaanden een overheerlijke barbecue. Toen de kinderen gingen studeren, verhuisden of niet meer deelnamen aan de activiteiten koos het bestuur voor andere activiteiten, die beter pasten bij de veranderende buurtsamenstelling. Ze gingen naar stadjes in de buurt voor een stadswandeling (b.v. naar Grave en Xanten), met een IVN-gids in de vroege ochtend wandelen in het nabije bos en het



De Niersbuurt bij het 50-jarig jubileum in 2013

bestuur organiseerde zelfs 'Open dagen in de buurt', denk hierbij aan het bekijken van een bedrijfje, een mooi aangelegde tuin, een nieuw gebouw huis, de 'oude boterfabriek' en de antieke Degelpers (drukkers) van Karel van de Lest. 'Mooie actie', geeft Adri aan. Enkele jaren speelde het bestuur ook in op de Burendag, in september. Er verscheen zelfs een klein boek: 'Het gezicht van de Niersbuurt', waarin een flink aantal artikelen stonden geschreven door diverse creatieve buurtbewoners. Het jaar daarop mochten de actieve leden genieten van de historie van hun buurt middels een prachtige DVD.

### Watersnoodramp

Het 'oude Niersbuurtgevoel' kwam helemaal terug tijdens de watersnoodrampen van 1993 en 1995. Adri: 'De gemeenschapszin tijdens het vullen van de zandzakken had raakvlakken met dertig jaar geleden'. De hele buurt, leden en niet-leden, vochten in de strijd tegen het water. Zowel op de Kleineweg als op 't Zand moesten de dijken van gevulde zandzakken, in 1993, het wassende water tegenhouden, wat niet

helemaal lukte. In 1995 koos de gemeente voor een andere tactiek. De nooddijk, die iets weg had van een enorme zwarte slang, kwam midden over de weg door 't Zand te liggen. De oneven nummers kregen natte voeten, de even nummers niet. 't Zand kreeg door deze actie landelijke bekendheid. Het weekblad Panorama wijdde hier aandacht aan onder de kop: 'Help! De overkant verzuipt!'. Ook in Vrij Nederland verscheen een artikel over het hoogwater op 't Zand.

### Hoe verder?

Na zestig jaar worstelt het bestuur met de tijdgeest. Wat gaan we allemaal op touw zetten voor de leden? Een oplossing ligt niet zonder meer voorhanden. 'Je kunt ook niet teveel organiseren', geeft Astrid aan, 'de mensen hebben al zoveel'. Het vinden van geschikte bestuursleden is ook steeds weer een zoektocht. 'Toch hebben we nog steeds dames die het Lief & Leed team vormen' zegt Astrid trots, 'En Har Aelmans die trouw alle aanmeldingen ophaalt bij de Niersbuurtleden. Dat moeten we koesteren.'

# Nieuws van de dorpsondersteuner

## Koffie-uurtje elke eerste vrijdag van de maand

Elke eerste vrijdag van de maand hebben we van 10.30 tot 12.00 uur een koffie-uurtje bij huiskamer de Prost. Even bijkletsen met je dorpsgenoten, kennis maken met een buurtgenoot die je nog niet kent, het is gewoon een heel gezellige ochtend! De gastvrouwen Ellen, Elly, Mayke en Aynura ontvangen je gastvrij en zorgen op toerbeurt voor zelfgemaakt gebak bij de koffie en thee.

Regelmatig nodigen we "speciale" gasten uit die iets komen vertellen over de dienst of zorg die zij kunnen bieden. Op vrijdag 7 april sluit bijvoorbeeld iemand van de bibliotheek aan om kort iets te vertellen over alles wat te bibliotheek te bieden heeft. Ik ben er zelf ook altijd, heb je een vraag, wil je iets weten of kun je iets betekenen voor een ander, we horen het graag. Loop gerust een keertje binnen!

Ben je ingeschreven bij "Accent op ieders talent" krijg je hier een uitnodiging voor, maar iedereen is natuurlijk van harte welkom.



Samen maken we van Ottersum een mooie plek om te wonen!  
Sabine van Thiel  
dorpsondersteuner@dagottersum.nl  
06 20 94 21 15



## Plaatsing 5G antennes in de kerktoren

Op dit moment heeft T-Mobile 4G antennes geplaatst aan het gebouw van Maria Roepaen. Gezien de technische ontwikkelingen en de noodzaak van betere ontvangst is het plaatsen van 5G antennes daar niet mogelijk. Na onderzoek en na overleg met het bisdom is T-Mobile tot de conclusie gekomen dat nieuwe antennes in de kerktoren in Ottersum de beste oplossing is. Het beleid van het bisdom, ten aanzien van het plaatsen van antennes, is sinds kort gewijzigd.

Voorheen was men tegenstander van dit soort apparatuur op kerktorens. Het bisdom heeft nu een standaard overeenkomst ontworpen waardoor nu in heel Limburg de mogelijkheid gegeven wordt voor plaatsing. In het kerkbestuur van VOMM-MM hebben wij de aanvraag van T-Mobile besproken en zijn akkoord gegaan met plaatsing.

Voor plaatsing is een vergunning van de Gemeente nodig, die is inmiddels door een bureau namens T-Mobile aangevraagd. Aangezien de kerk in Ottersum een Rijksmonument is, is toetsing aan de regels daarvan vereist. Die aanvraag en onderzoek loopt op dit moment bij de Gemeente, de

verwachting is dat over enkele maanden goedkeuring binnenkomt. Tegen deze vergunning kan eenieder bezwaar aantekenen bij de Gemeente. Dit bezwaar zal dan door de Gemeente behandeld worden.

De planning van T-Mobile gaat uit van plaatsing van de antennes na de zomervakantie. Er is nog geen definitieve datum, want men is in afwachting van het verloop van de vergunningsprocedure. Na goedkeuring worden de antennes geplaatst in de klokkentoren aan alle 4 de wanden, zodat in alle richtingen gestraald kan worden. Vanuit de klokkentoren zal er rondom gestraald worden. Volgens wettelijke normen mag er zonder schadelijke gevolgen voor inwoners een electro magnetische straling van 50 eenheden worden gestraald. Op de plek het dichtst bij de kerk in Ottersum, dus buiten op straat vlak bij de kerk zal er maximaal 0,1 eenheid aan magnetische straling zijn. Hoe verder van de kerk hoe lager de straling zal zijn. Dit volgens de opgave van T-Mobile.

Indien gewenst kan er een brochure over plaatsing van antennes worden opgevraagd bij de parochie.

*Ingezonden door het kerkbestuur*



### HUISARTSEN OTTERSUM:

Raadhuisplein 1, 6595 AK Ottersum ... 0485 - 51 27 17  
spoed:..... 0485 - 51 24 90

### HUISARTSEN GENNEP:

Europaplein 3, 6591 AV Gennep ..... 0485 - 51 23 17  
spoed:..... 0485 - 51 88 22

### BUITEN KANTOORUREN:

Huisartsenpost Maasziekenhuis Beugen ... 0900 - 8880

### MAASZIEKENHUIS:

Dokter Kopstraat 1, 5835 DV Beugen ... 0485 - 84 50 00

### ALGEMEEN ALARMNUMMER:

(ambulance, brandweer, politie)..... 112

### POLITIE:

Europaplein 5, 6591 AV Gennep ..... 0900 - 8844

### MEDSEN APOTHEEK GENNEP:

Brugstraat 25, 6591 BA Gennep ..... 0485 - 54 55 00

### SERVICE APOTHEEK NIERSTAD:

Spoorstraat 97, 6591 GS Gennep  
T:..... 0485 - 23 18 10  
E: info.apotheekniersstad@ezorg.nl

### GEMEENTEHUIS:

Ellen Hoffmanplein 1, 6591 CP Gennep . 0485 - 49 41 41  
Gennep Zorgloket: www.gennep.nl

### STORINGEN:

Gas en electriciteit ..... 0800 - 9009  
Water (WML) ..... 0800 - 023 30 40

MILIEUKLACHTEN: ..... 043 - 361 70 70

DIERENAMBULANCE: ..... 024 - 355 02 22

THUISZORG PANTEIN: ..... 0900 - 8803

THUISZORG PROTEION: ..... 088-850 0000

### BUURTZORG GENNEP:

T-Team: ..... 06 - 13 28 23 83  
E: gennep@buurtzorgnederland.com  
I: www.gennep.buurtzorg.net

### DORPSONDERSTEUNER SABINE VAN THIEL:

E: dorpsondersteuner@dagottersum.nl  
T: ..... 06 - 20 94 21 15

### WENSBUS GENNEP:

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag  
tussen 10 - 12 uur: ..... 06 14 70 64 05

### SOS TELEFONISCHE HULPDIENT:

dag en nacht aandacht ..... 0900 - 0767

# Nieuws van de DAG

## Weer volop activiteiten gepland in huiskamer de Prôst

### Maart

Woensdag 1 maart: hobbymiddag en kaarten maken  
Woensdag 8 maart: Internationale vrouwendag, hapjes  
Woensdag 15 maart: vogelhuisjes maken  
Dinsdag 21 maart: spellenmiddag  
Woensdag 22 maart: riefkoek maken  
Woensdag 29 maart: lunch om 12.00 uur\*  
Elke vrijdagmiddag: verse soep



### April

Donderdag 6 april: paasversiering maken  
Dinsdag 16 april: spellenmiddag  
Woensdag 26 april: hobbymiddag en kaartenmiddag  
Donderdag 27 april: koningsdag  
Vrijdag 28 april: lunch om 12.00 uur\*  
Elke vrijdag: verse soep

\*Voor de lunch vragen we een bijdrage van 7,50 en moet je jezelf opgeven bij Truus Billekens: huiskamerottersum@gmail.com of via 06-13495811.

Wist u dat de lunch afwisselend verzorgd wordt door verschillende Ottersumse horecaondernemers?

Huiskamer de Prost, elke middag open van 14.00 tot 17.00 uur voor iedereen, je bent welkom voor een praatje en een kopje koffie!

## Over het DAGblad

### Redactie

Ton Arts, Jos Gröniger, Jos Heijligers, Robert Knops, Bram Nijst en Sabine van Thiel

### Contact

dagbladottersum@gmail.com

### Het DAGblad digitaal lezen?

www.dagottersum.nl

### Deadline aanleveren kopij volgende editie

Dinsdag 25 april 2023. kopij (bij voorkeur in word) mailen naar: dagbladottersum@gmail.com. Voor eventuele mee te sturen foto's: graag nooit in een word bestand plakken maar altijd los mee versturen als aparte bijlage.

### Publicatie volgende editie

Begin mei 2023





Normaal gesproken treft u hier de tekening van Robert Knops, maar deze editie niet. Robert, veel beterschap!