



Lente: van alles te doen in Ottersum



Ook bijdragen aan ons dorpsblad? We kunnen altijd hulp gebruiken!

Het DAGblad is een uitgave van DAG Ottersum. Zelfstandig en onafhankelijk van dit bestuur werkt een groepje vrijwilligers een aantal keer per jaar aan een nieuwe editie. De redactie, bestaande uit Jos Heijligers, Bram Nijst, Robert Knops, Jos Gröniger en dorpsondersteuner Sabine van Thiel, komt een 5-tal keer per jaar bijeen om de vulling van de nieuwe uitgave te bespreken. De redacteurs doen daarna bijvoorbeeld een interview of schrijven zelfstandig een artikeltje. Hiervoor kunnen we altijd nieuwe aanwas gebruiken, zodat we dit mooie dorpsblad ook in de toekomst vol met Ottersums nieuws houden.

Lijkt het u wat om een keer aan te schuiven bij een redactievergadering? Laat het ons weten via dagbladottersum@gmail.com, of spreek een van onze redacteurs eens aan. Ook als u maar op sporadische basis een bijdrage wil leveren, bent u welkom. Ottersumse verenigingen, stichtingen, organisatoren etc blijven ook altijd welkom om hun kopij op te sturen. Voor meer informatie, zie de kolom 'Over het DABblad' op pagina 23.



In deze editie

- | | | |
|---|--|---|
| 2 Redacteurs gezocht | 10 Wederom pleinfest in Ottersum | 17 Herinrichting Raadhuisplein |
| 4 Geslaagde eerste 'Meuk is Leuk' | 10 Koningsspelen op de Brink | 18 IKOOK: al 10 jaar een succes |
| 4 Zangvereniging Caecilia springlevend | 11 Open dag RV&PC Ottersum | 19 100 euro-actie van de DAG |
| 4 De Ootersómse vlag | 11 Ottersumse jongens padellen | 20 Nieuwe uitbater Plaza aan het woord |
| 5 Truus van Baal 60 jaar lid van Caecilia | 12 Koos Heldens over VPTZ | 20 Update herstel verlichting kerktoeren |
| 6 Harmonie Caecilia speelt 'Door' | 13 Open dag bij DSV zaden op 10 juni | 21 Koningsdag op het Raadhuisplein |
| 6 Bakkerspraat... De reiziger van Levant | 13 Nieuws van KBO Ottersum | 21 Zifter |
| 7 Paasactiviteiten van de basisschool | 13 Nieuw opzet kermis krijgt vorm | 22 Info over de duo-fiets |
| 7 Pasen met Stichting Ons Ottersum | 14 Ottersummers bij de Genepse revue | 22 'Accent op ieders talent' |
| 8 Volop activiteit bij KWW Ottersum | 15 De zonnebloem zet Berna in 't zonnetje | 23 Info en telefoonnummers |
| 9 Historische notitie: Schrijven op school | 16 Kunstkriebels op de Brink | 23 Programma huiskamer |

Namens de redactie

Bij het opmaken van deze editie heeft de redactie niks te klagen gehad over de hoeveelheid ingezonden stukjes en artikelen. De lente en zomer staan voor de deur, en dat is te merken. Vele aankondigingen van evenementen en acties zaten in onze inbox, van jeugdvierdaagse tot open dag bij de ponyclub, en van ossebraadfeest tot een kijkje bij de revue van begin juni. Ook blikken we in diverse artikelen terug op activiteiten van de laatste maanden, zoals meuk is leuk, Pasen en Koningsdag.

We nodigen u van harte uit uw kopij in te blijven sturen, samen maken we het DAGblad. Ook als u op structurelere wijze een bijdrage wilt leveren als redacteur nodigen we u, zoals valt te lezen op pagina 2, van harte uit een keer aan te schuiven bij een redactievergadering. Het belooft een mooi voorjaar en een mooie zomer te worden in Ottersum. Dat we een leefbaar dorp zijn waar een hoop te doen is, moge duidelijk zijn!
Bram Nijst

Geslaagde eerste editie 'Meuk is leuk'

Organisatie blikt tevreden terug op zonovertogen zondag

Door Sjaak Smits - Op zondag 23 april werd de eerste editie van 'Meuk is leuk' georganiseerd en dit was meteen een daverend succes.

De DAG heeft een prachtig idee gelanceerd door tienmaal € 100 ter beschikking te stellen voor de organisatie die een activiteit organiseert dat de leefbaarheid ten goede komt. Één van die ideeën was een garage/zolder verkoop. Er werd meteen een klein groepje geformeerd die de organisatie op zich nam. Bewust werd er gekozen voor dat alle mensen die mee wilden doen dit op

hun eigen oprit deden. Hierdoor was het enerzijds heel laagdrempelig en anderzijds kwam hierdoor het hele dorp in beweging. Gevraagd werd om je op te geven zodat we een plattegrond konden maken met adressen die meededen. Dit werkte goed want het was erg druk door het dorp heen. We hadden geluk dat het prachtig weer was, waardoor er ook veel mensen uit de wijde omgeving kwamen. Al met al was het een prachtige activiteit die voldeed aan de doelstelling om elkaar te ontmoeten. Er deden 100 adressen mee wat een geweldig aantal is.

Doordat we allemaal positieve reacties kregen en alleen maar blije mensen zagen zal er ongetwijfeld een vervolg komen op deze dag. De organisatie wil dan ook de DAG bedanken voor hun medewerking en willen ook alle mensen bedanken die meededen aan de verkoop, spullen kochten of gewoon gezellig rondgelopen hebben. We gaan deze activiteit nog evalueren, hebt u nog suggesties of verbeterpunten laat het gerust weten, dan nemen we dat mee. *De organisatie: Karin van Wezel, Claudia van Bergen, Sandra Wagelmans, Pieter Arts en Sjaak Smits*

Zangvereniging Caecilia springlevend

Het werd een jaarvergadering met een bijzonder tintje de 29e maart j.l.. Alle punten als gebruikelijk werden door Monique, de voorzitter met enige spoed doorgenomen, business as usual, zou je zeggen. Totdat tegen half tien de deur openging en burgemeester Hans Teunissen binnenkwam. Hij was er speciaal voor Truus van Baal, zestig jaar lid van Caecilia. Meer daarover op pagi-

na 5. Een toespraak, bloemen en uiteraard een feestlied. Niet alleen voor Truus, maar ook voor de andere jubilarissen; Ine Berbers – 40 jaar lid, Marian Wijnen – 25 jaar lid, Truus en Ger Beumeler – 12 ½ jaar lid. Het laat zien dat Caecilia weliswaar een dame op leeftijd is, maar nog altijd springlevend! Op de repetities is dat te merken; er wordt hard gewerkt

aan een uitdagend repertoire met veel werk van Mozart. Het eerstvolgende optreden van Caecilia zal zijn tijdens het SumMertime- concert in Gennep op het Jan Lindersplein, zondagmiddag 21 mei. Van 14:00 - 17:30 uur zijn er dan optredens van 5 verschillende koren uit de regio.



De Ootersómse vlag

Door Sjaak Smits - Sinds een aantal jaren hebben we een prachtige Ootersómse vlag. Deze vlag hangen we uit bij speciale gelegenheden bij de kerk. Bij huwelijken in de kerk gaat hij dan bovenin de top en bij het overlijden van een dorpsbewoner wordt de vlag halfstok gehangen. Dit doen we ongeacht of die persoon gelovig is, in de kerk het afscheid is of gecremeerd wordt. Op de dag van de uitvaart wordt de vlag dan halfstok gehangen als laatste groet van ons dorp aan de overledene. Dit is een mooi gebaar en wordt gewaardeerd. Maar we moeten natuurlijk dan wel op de hoogte zijn van het overlijden. Dus als u weet dat er iemand is overleden laat het dan weten dan zorgen we dat de vlag er hangt. U kunt dit doorgeven aan ondergetekende.



Ons dorp is weer groter geworden, er zijn weer nieuwe huizen gebouwd en veel mensen zijn van buiten hier komen wonen. Als u de Ootersómse vlag wilt aanschaffen, of als u een mooi cadeau wilt geven,

dan kunt u de vlag bestellen bij Ditoga, Dorpstraat 72 in Afferden. Tel 0485- 34 80 70. Het is een prachtige vlag, het siert uw huis en samen maken we Ottersum mooier.

Truus van Baal 60 jaar lid van Caecilia

Een interview met de jubilaris van de zangvereniging

"Nee, bij ons thuis werd niet gezongen" vertelt Truus, "iedereen moest vooral meewerken in de bakkerij". Het was oprichter en dirigent van het koor, Gert Hermsen, die haar interesse voor het koor wekte. In het eindexamenjaar van de huishoudschool kwam het koor optreden, 'halleluja', zongen ze. Truus zong een beetje mee en zag het wel zitten om lid te worden. En zo gebeurde het, één avond in de week repeteren, toen ook al bij 't Swaantje'. Beetje taai was het repeteren in die begintijd wel, vond Truus; uittrenturen oefenen op één lied, een avond lang. Nee, de manier waarop het nu gaat bevalt haar veel beter, meer variatie.



Bloemen en bezoek van burgemeester Hans Teunissen voor de 5 jubilarissen van zangvereniging Caecilia

Optredens waren vaak in de kerk, met kerst of nieuwjaar. En elk jaar de speciale mis voor de donateurs-actie – na de mis kreeg ieder koorlid een wijk waar je langs de deuren moest gaan voor een bijdrage. Een grappige anekdote uit die tijd weet Truus nog te vertellen: "We zongen boven op het koorbalkon in de kerk, een heel eind om speciaal voor de communie naar beneden te gaan. Dus ik sloeg dat over. Een mevrouw waar ik naderhand aanbelde voor een bijdrage keek me achterdochtig aan en zei, ik heb je niet gezien in de kerk bij de communie. Ik geloof er niks van dat je bij het zangkoor hoort. En de deur ging met een klap dicht!"

Truus heeft een aantal fotoboeken en een dikke knipselmap van al die jaren bij het koor. De foto's uit de eerste jaren laten een keurig opgesteld koor zien, stemmig gekleed, dames in een zwart jurkje, heren in

wit overhemd. Maar ze mocht er zijn, zangvereniging St Caecilia. Succes tijdens de Limburgse Zangersdagen, eerst ingedeeld bij klasse B, later zelfs naar klasse A!

Lovende artikelen in de plaatselijke kranten, waar op een zangersavond in Haps een uitvoering van 'It ain't necessarily so' uit de musical Porgy en Bess, zelfs het hoogtepunt van de avond genoemd werd. In Paradiso, Amsterdam kreeg het koor ook eens een staande ovatie. En Truus kan zich nog goed herinneren hoe fantastisch het was om te zingen tijdens de vlaggenparade in de Goffert bij de Vierdaagse in 1981. Daar waren in totaal 1400 zangers die samen 'Ode an die Freude' en het vierdaagselied zongen. Een bijzondere belevenis!

En dan zijn er nog de uitstapjes en koorreizen, soms om ergens te zingen, soms ter vermaak. Zoals 'de Butterfahrt'; met de bus

naar noord – Groningen, onderweg koffie en taart bij 'de Marmerkoning', een boottocht over het wad om belastingvrij in te kopen, daarna met de bus terug. Dat alles op één dag!

Met plezier zingt Truus ook al heel lang mee in 'het kleine koortje', Caecilia@home, een groep koorleden die samen repeteert en dan zingt bij feestelijke gebeurtenissen. Voor Truus zelf heeft deze groep ook al regelmatig gezongen; bij haar 40 jarig huwelijksfeest, toen zij een lintje kreeg en op het feest toen ze ging samenwonen met Gerrit.

Truus houdt ervan; de gezelligheid in de pauze, de saamhorigheid tijdens de repetities, de variatie in de muziek (hoewel ze het liefst klassieke stukken zingt), met elkaar naar een optreden toewerken en dan de uitvoering zelf. Ze hoopt er nog lang van te kunnen genieten!

Harmonie St. Caecilia speelt 'DOOR!'

DOOR! is een provinciale campagne die muziekonderwijs in beweging zet. Allen samen op weg naar structureel muziekonderwijs in de klas. Dat muziek maken goed is voor de algemene ontwikkeling van kinderen is algemeen bekend. De harmonie werkt hier samen met de scholen graag aan mee.

Op vrijdag 26 mei is er een maandafsluiting met de basisscholen, waarbij de harmonie een muziekstuk uit meerdere delen speelt en de leerlingen van de basisschool op verschillende manieren mee kunnen doen op de wijze zoals ze zelf deze muziek ervaren. De leerlingen kunnen hier van te voren met de ter beschikking gestelde instrumenten oefenen op school.

Om dit als harmonie goed te kunnen doen en de leerlingen van de basisschool enthousiast te maken voor een instrument of

voor muziek maken in het algemeen heeft de harmonie de leden gevraagd om bereid te zijn deze middag zo veel mogelijk vrij te nemen om zo compleet mogelijk te zijn. De harmonie bestaat voor bijna de helft uit schoolgaande kinderen waar wij dus eigenlijk niet zonder kunnen. Het evenement vindt plaats bij De Vonder in Ven-Zelderheide om 11.00 uur en op De Brink in Ottersum van 12.00 tot 14.00 uur.

Afsluiting Vierdaagse

Op vrijdag 7 juli zal de harmonie met het

leerlingenorkest de lopers van de vierdaagse in Ottersum ontvangen met een afsluitingsconcert op weg naar de finish.

Zomerconcert

Op zondag 9 juli om 11.00 uur geeft de harmonie samen met het leerlingenorkest een zomerconcert in Ven-Zelderheide in het park "Ploegs veldje an de Graaf" als afsluiting van weer een mooi muzikale periode, waarna de leden gaan genieten van een welverdiende vakantiestop.



Bakkerspraat... De reiziger van Levant

Door Harry Arts - De naam 'reiziger' kennen we tegenwoordig haast niet meer, alleen maar namen zoals: verkoop manager of sales manager. Vroeger sprak men bij ons van de reiziger van Verkade of de reiziger van Karel Wijnen, dat waren de kroonlevensmiddelen, oftewel de kruidenierswaren. Later fuseerde Karel Wijnen met van Eerd uit Veghel, die nu eigenaar van de Jumbo is. Je had ook bijvoorbeeld Siroen of Verbruggen Mill. In dat geval werd het geen reiziger genoemd. Of dat kwam omdat de eigenaar directeur zelf kwam, is me altijd een raadsel gebleven. Siroen was trouwens van de snoep- en rookwaren en Verbruggen was een kleine groothandel waarvan we ook wel eens wat bakkerij grondstoffen hadden.

Als er geroepen werd: "De reiziger van de Levant is er!" wilde ik erbij zijn. De Levant is weliswaar een streek in Frankrijk, maar dat heeft er helemaal niks mee te maken. Wanneer de reiziger van Levant er was, haastte ik mij naar de winkel. Daar wilde ik namelijk bij zijn, dat was interessant.

Ik herinner me dat het een beetje een zenuwachtige man was. Hij verontschuldigde zich een beetje. Ik hoor het hem nog zeggen. "Sorry meneer Arts, maar de koekjes moeten nodig vervangen worden, door het in en uit de auto halen zijn ze behoor-

lijk gekneusd. En nou is het ook nog zo'n warm weer. De chocolade van de koekjes is aan het smelten en zit tegen het mica (toen was er nog geen plastic en cellofaan), maar u kunt nog wel zien wat het is." Hij opende zijn monsterkoffertje en klapte het uit. Dat vond ik dan prachtig, alle vakjes gevuld met koekjes. Mijn moeder zei dan: "Doe maar 2 blikken van die Arnhemse meisjes. Nummer 12." Bij elk vakje stond namelijk een nummertje wat de reiziger van Levant dan noteerde. Ons moe ging dan verder: "2 blikken bokkenpootjes, nummer 5 en die schuim mit crème, die hoeven we niet, die heb ik nog meer als een vol blik. Die gaon nie." Zo ging dat dan door en als hij iets nieuws had, mochten we dat proeven. Vaktechnisch keuren, zogezegd.

Een koekjesblik van Levant mis ik nog in het museum. Alle anderen, zoals Victoria en Verkade heb ik zelfs een heel rek vol van. Zelfs een koffer vol met koekjes kwam ik tegen op marktplaats. Meteen contact opgenomen met de adverteerder. Een man van 87 die nog nooit iets op marktplaats had gezet. Van z'n nieuwe partner moest het hele huis opgeruimd worden, tot de zolder toe. Zondag kwam namelijk de familie vanwege haar verjaardag op bezoek. Ik vroeg of er koekjes in die koffer zaten.



Hij zei: "Ja, maar ze zitten er al meer dan 30 jaar in, want die heb ik gekregen van een kameraad die reiziger was in zoetwaren en andere bakkersbenodigdheden." Ik bood 30 euro, wat hij niet zo veel vond. Dan maar een lekkere vlaai erbij. Toen ging hij overstag en kon ik naar Wijchen. Snel, want ik was de eerste bieder en hij mocht eens zwichten voor een hoger bod. We hadden 2 vlaaien over die dag in de winkel, dus alle twee maar mee. Dat vond hij reuze leuk, want dan hoefde hij niet extra gebak in huis te halen voor die zondag. Ik was zeer nieuwsgierig naar de inhoud en opende natuurlijk meteen het koffertje. Ja hoor, sommige koekjes waren een beetje beschadigd door het vervoer. De chocolade zat tegen het mica. Precies zoals de koekjes van Levant. Waarschijnlijk zijn ze het eerste jaar goed gedroogd en daarom niet bedorven.

Ze zien er nu nog goed uit en dat, bij dit schrijven, al 33 jaar. Al met al, een geweldige aankoop voor het museum, zeker een waardevolle koop met een verhaal.

Ze zien er nu nog goed uit en dat, bij dit schrijven, al 33 jaar. Al met al, een geweldige aankoop voor het museum, zeker een waardevolle koop met een verhaal.

Veel te doen met Pasen op de Brink

Paasactiviteiten van de basisschool

De week van 3 april stond helemaal in het teken van Pasen op basisschool de Brink! Er werden allerlei leuke activiteiten georganiseerd voor de leerlingen in het teken van Pasen. Zo heeft iedere groep die week gerekend met paaseitjes, en werd er gezellig groepsdoorbrekend gelezen. De leerlingen van de bovenbouw werden hierbij gekoppeld aan de jongere leerlingen. Samen kozen ze een leuk prentenboek uit om ergens op school te lezen. Sommige groepen lazen buiten in het zonnetje, anderen op het podium in een zitzak.

Woensdag was een spannende dag. Er kwam een echte paashaas op school! De paashaas verstopte gekleurde eieren rond-

om school en het was aan alle groepen de taak om deze weer te vinden. Om het nog spannender te maken, had de paashaas ook een 'gouden ei' verstopt! Wie o wie vond deze het snelst? Diegene die het gouden ei vond kreeg een lekkere chocoladepaashaas. Daarna werd er een leuke groepsfoto gemaakt.

Vrijdag begon de dag in iedere groep met een lekker paasontbijt. Alle leerlingen hadden iets lekkers gemaakt: fruitspiesjes, pannenkoekjes, belegde broodjes, cakejes, wafels en nog veel meer. Iedereen had zijn best gedaan iets lekkers te maken, echt genieten! De leerlingen en leerkrachten kijken terug op een hele gezellige week.



Ook Stichting Ons Ottersum pakte uit op eerste paasdag



Door Jos Heijligers - Een aantal jaren geleden exploiteerden een flink aantal vrijwilligers een avond in het café dat nu 'Bij Koos' heet. Dit vond plaats op de vrijdagavond, de winst die ze binnenhaalden vloeyde terug naar projecten in het dorp. Zoals b.v. de duofiets en de pinautomaten voor Ottersumse activiteiten. Ze besloten daarna

verder te gaan onder de naam 'Stichting Ons Ottersum'.

Eerste Paasdag organiseerde de club een paasactiviteit op het schoolplein voor kinderen. Zij zochten paaseieren en speelden daarna, onder toezicht oog, van ouders, opa's en oma's en andere vrijwilligers, nog

enkele spelletjes. Spelletjes bedacht door de jongeren van 'Stichting Ons Ottersum'. Ze waren goed tevreden over de opkomst. 's Avonds gingen ze verder in het café 'Bij Koos', waar iedereen welkom was. Daar dronk de jeugd, in de overvolle horecagelegenheden, nog een drankje onder de muzikale klanken van een DJ.

Volop activiteit bij Kindervakantiewerk

Ingezonden door KVV - Het afgelopen jaar hebben we verschillende mooie activiteiten kunnen organiseren, we vertellen over vier van onze activiteiten.

Voor de kinderen van groep 7 en 8 zijn er cola disco's gehouden. In diverse kroegen en zelfs in een feesttent waar de kinderen genoten van de mooiste en lekkerste mocktails. Er werd gedanst, en gestreden om de meeste punten bij spelletjes van minute-to-win-et. Zo snel mogelijk bekers stapelen, zoveel mogelijk balletjes in de bak gooien en nog veel meer.

In juni de Avond 4 Daagse waar veel kinderen samen met ouders, opa's en oma's en andere sportieve wandelaars aan mee liepen. Onderweg was het gezellig en iedereen had de pas er goed in. Op vrijdagavond werd de Avond 4 Daagse afgesloten met een grandioze intocht. Met muziek, veel mensen langs de kant, werden de wandelaars, volgehangen met bloemen, snoep en

cadeautjes, de laatste meters over de finish geholpen en kreeg iedereen de welverdiende medaille.

In november knutselden de kinderen thuis de mooiste lampionnen voor de St. Martinus optocht. Een raket, brandweer of schaapje. De mooiste creaties kwamen voorbij. 's Avonds in het donker speelde de harmonie en ging iedereen door de mooi verlichte straten van Ottersum op pad. Aan het einde genoten ze van warme chocolademelk en een lekkere krentenbol.

In december kwam natuurlijk ook Sinterklaas weer naar Ottersum. Wat was hij blij om alle kinderen weer te zien. Zijn pieten deelden lekkere pepernoten uit en deden diverse kunstjes en dansjes. Ook dansten alle kinderen vol enthousiasme mee.

Deze activiteiten komen dit jaar zeker terug, zo ook het uitje naar de speeltuin, het bowlen, samen naar de film gaan, en de spooktocht niet te vergeten.

Ook verhuren wij toiletwagens. Deze zijn geregeld te vinden bij feestjes in en rond het dorp. Echter zouden deze wel een nieuw likje verf mogen gebruiken. Heb jij zin en tijd om een keertje mee te helpen met het opnieuw schilderen van deze wagens laat het dan aan ons weten door een mailtje te sturen naar info@kvw-ottersum.nl.

Komende avond 4 Daagse

Van dinsdag 4 tot en met vrijdag 7 juli wordt de Avond 4 Daagse Ottersum weer gehouden. Voor dit mooie evenement zijn we nog op zoek naar vrijwilligers, en vooral naar vrijwilligers die ons willen ondersteunen als verkeersregelaar. Lijkt het je leuk om mee te helpen (hulp is nodig tussen 16.30/20.30 uur) samen met vele andere enthousiaste vrijwilligers? Meld je dan aan via onze site:

www.avond4daagseottersum.nl

Historische notitie: schrijven op school

Door Jos Heijligers - Lang geleden leerden de kinderen schrijven op een lei met een griffel, beiden gemaakt van leisteen. Als de lei vol was kon alles gewist worden met een natte spons. In de loop van de 19e eeuw werden lei en griffel vervangen door schrift en potlood (uitgevonden omstreeks 1790). Maar zelfs in de 20e eeuw werd nog wel op een lei geschreven.

Op de foto hier rechts boven staan jongens die naar de school gingen aan de St. Janstraat, ter hoogte van waar nu het St. Jozefplein is. De jongens kwamen uit Ottersum, Ven-Zelderheide en Milsbeek. De foto is genomen in 1914 en zij schreven hoogstwaarschijnlijk op een lei met een griffel. De lei kon gemakkelijk schoongemaakt worden, waarna ze de schrijfplank opnieuw gebruikten. Hier komt dan ook het gezegde vandaan: 'Met een schone lei beginnen'. Zo ook de uitdrukking 'Een tien met een griffel' komt hiervandaan, de ijverige leerling kreeg een nieuwe griffel voor zijn lei als beloning.

Toen de lei langzamerhand uit de schoollokalen verdween (in de jaren dertig), kregen de kinderen een houder waar een kroontjespen in kon. Iedere Ottersummer van boven de zestig/vijfenzestig kan zich dit nog zeker herinneren. Je zat met z'n tweeën in een houten schoolbank, die iets schuin liep. In het midden zat het inktpotje, met een schuifje. Op gezette tijden liep de meester of juffrouw langs om deze potjes te vullen met de inktzwarte vloeistof. Hierbij was de inktlap een onmisbaar hulpmiddel om de pen te reinigen na je schrijfwerk. De inktlap die je in het nieuwe schooljaar meebracht bestond uit verschillende lapjes, met een knoop in het midden aan elkaar gemaakt. Aan het einde van je schrijfwerk veegde je jouw kroontjes pen goed school aan deze inktlap. Enkele keren per jaar kreeg je een nieuwe kroontjespen voor je houder, deze moest je dan eerst even nat maken met je tong, dan pakte de inkt beter. Als de hele klas in stilte, soms met de tong uit de mond, aan het schrijven was hoorde je vaak het tikken van de pen op de glazen bodem



van het potje. Sommige leerlingen hadden de neiging om het schuifje steeds open en dicht te doen van het potje dat je met z'n tweeën gebruikte. Na het werk ging je met een 'vloei' (vloeiblad) over je geschreven tekst om de inkt te drogen. Als je pech had viel of rolde de kroontjespen van de bank en stond rechtop in de houten vloerplan-

ken. De twee 'pootjes' stonden dan vaak uit elkaar en je kreeg ze lastig teruggebogen, het maakte het schrijven een stuk moeilijker. Sommige kinderen staken de houder vaak in hun mond om op te kauwen. Na verloop van tijd kon je dat goed zien aan de houder, die zag er op- en aangevreten uit.



4, 5, 6 & 7 JULI 2023

Wandel je mee?

- > 2,5 KILOMETER
- > 5 KILOMETER
- > 10 KILOMETER
- > 15 KILOMETER
- > 20 KILOMETER

Meedoen met de Avond 4 Daagse in Ottersum?

Bezoek snel onze website en schrijf je in voor zondag 2 juli!



Op dinsdag 4 juli 2023 gaat de 64^e Avond 4 Daagse in Ottersum van start! Vier dagen lang kan er door jong en oud gewandeld worden in en rond de prachtige omgeving van Ottersum. Onderweg zijn er mogelijkheden om even te pauzeren. Natuurlijk wordt de Avond 4 Daagse op vrijdagavond afgesloten met een geweldig defilé: een groot feest en ontvangen de wandelaars hun welverdiende medaille!

START Dagelijks vanaf De Brink in Ottersum.
20 kilometer start tussen 16.00 en 17.30 uur.
15 kilometer start tussen 16.45 en 17.15 uur.
10 kilometer start tussen 17.00 en 17.30 uur.
5 kilometer start tussen 17.30 en 18.00 uur.
2,5 kilometer (Snuffelroute) start 18.15 uur.
KOSTEN € 6,- per persoon.

(inclusief versnaperingen en eventuele medaille)
INSCHRIJVEN Voor zondag 2 juli via onze website.
De digitale tickets die je ontvangt kun je op dinsdag 4 juli bij het startbureau vanaf 13.30 uur verzilveren voor je wandelkaart(en).

Voor jong en oud!



www.avond4daagseottersum.nl



www.avond4daagseottersum.nl

Koningsspelen op de Brink

Door Jos Heijligers - Tien jaar geleden introduceerde koning Willem-Alexander de Koningsspelen die in het teken stonden van sport en beweging. Elk jaar voor de Meivakantie vinden deze koningsspelen plaats op de Nederlandse scholen.

Ook op De Brink weer volop activiteiten tijdens deze zonnige dag. Deze kinderen spelen het spectaculaire 'hoepelvoetbal'. Je kunt de bal niet zien als je schopt, het zorgde voor veel hilariteit en gejuich als ze scoorden.



Wederom pleinfeest in Ottersum: 7, 8 en 9 juli

Het Sint Jozefplein in Ottersum wordt deze zomer opnieuw omgetoverd tot een feestelijke locatie. De voorbereidingen voor de 2e editie van het Pleinfeest zijn in volle gang. Dit jaar vindt het feest plaats op 7, 8 en 9 juli en belooft het een spektakel te worden waar jong en oud van kunnen genieten.

Op vrijdag 7 juli begint het feest aansluitend op de intocht van de Avondvierdaag-

se. Op zaterdag 8 juli staat er 's avonds een geweldig programma op de planning met verschillende DJ-acts. Op zondag 9 juli wordt er in de middag en avond een bruisend plein gecreëerd met verschillende eet- en drinkgelegenheden. Dit is toegankelijk voor jong en oud, dus kom gezellig met de vriendengroep en/of familie. De vrijdag en de zondag zal het terrein gratis te bezoeken zijn. De ticketverkoop voor de zaterdagavond start op maandag 15 mei.

Houd de sociale media kanalen van Pleinfeest Ottersum in de gaten voor het laatste nieuws. De organisatie heeft er in ieder geval heel veel zin in om er een fantastisch weekend van te maken!

Om het pleinfeest een nog groter succes te maken dan vorig jaar, is de organisatie op zoek naar sponsors. Wil uw bedrijf hier een bijdragen aan leveren? Stuur even een mailtje naar pleinfeestottersum@gmail.com voor de verdere informatie!



Open dag RV&PC Ottersum: 20-jarig jubileum

De rijvereniging en ponyclub Ottersum bestaat dit jaar 20 jaar. Dit willen zij niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op 11 juni wordt een open dag georganiseerd. Dit belooft een leuke en leerzame dag te worden voor jong en oud!

Rijvereniging en ponyclub Ottersum is een hippische vereniging voor alle leeftijden. Het gezellige clubhuis en de rijbakken zijn te vinden aan de Panoven in Ottersum. De club biedt een verscheidenheid aan activiteiten voor ruiters en paardenliefhebbers van alle leeftijden en niveaus. Denk aan rijlessen, clinics, ponykamp, (onderlinge) wedstrijden, slipjachten, feestavonden en andere sociale evenementen.

RV&PC Ottersum is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS), het landelijke overkoepelende orgaan voor de paardensport in Nederland. Dit betekent dat de club de normen en voorschriften van de KNHS volgt en officiële wedstrijden en kwalificaties aanbiedt

voor ruiters die op hun eigen niveau willen concurreren. RV&PC Ottersum staat bekend om zijn vriendelijke en ondersteunende gemeenschap van ruiters en paardenliefhebbers en verwelkomt nieuwe leden die hun passie voor paarden en paardensport delen.

Op 11 juni organiseert de club een heuse open dag. Dit belooft een dag te worden vol plezier en activiteiten voor alle leeftijden. Zo zijn er voor de kinderen diverse spelletjes te vinden en kan er geknuffeld worden met echte shetlanders! Er worden diverse demonstraties met paarden gegeven door de clubleden.

De open dag bij RV&PC Ottersum is een geweldige kans voor niet-leden om meer te weten te komen over de club en de paardensport in het algemeen. Dit evenement biedt voor de bezoekers een mooie kans om de vreugde van de paarden en de paardensport te ervaren. Met een scala aan demonstraties en informatie is dit een leuke manier om een dag door te brengen



met vrienden en familie om zo meer te leren over deze prachtige sport. Er is vrije toegang voor iedereen.

Houd de website www.rvpcottersum.nl en de socials in de gaten voor meer informatie en een invulling van deze open dag!

Padel wint ook onder Ottersumse jongens aan populariteit

Door Jos Heijligers - Padel is een nieuwe, hippe sport die de zich de laatste jaren stormachtig ontwikkelt. Je kunt het omschrijven als een kruising tussen squash en tennis. Ontstaan in 1969 in Mexico en een aantal jaren geleden vanuit Spanje overgewaaid naar ons land.

In Gennep opende de tennisclub in december drie banen, waarvan bovenstaande vrienden wekelijks enkele keren gebruik maken.

Deze Ottersumse vriendenclub is inmiddels uitgegroeid tot zeventien personen. Middels een groepsapp spreken ze 's avonds de tijden af om een uur lang met z'n vieren deze sport te beoefenen. Dit kwartet troffen we aan op een woensdagavond op de padelbaan in Gennep. Van links naar rechts: Tim Miczek, Gijs Thijssen, Jaap Smits en Sjoerd Jacobs.



Koos Heldens over VPTZ

Vrijwilligster aan het woord

Door Jos Heijligers - De bovenstaande vier letters, VPTZ, staan voor: Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg, oftewel hulp, assistentie, vervanging voor de mantelzorger en dit op basis van vrijwilligheid. De DAG ging in gesprek met Koos Heldens die hier graag over vertelt.

Als een dierbare binnenkort gaat overlijden, je bent mantelzorger en het wordt allemaal wat veel, maar je wilt toch in je vertrouwde omgeving blijven dan kan een vrijwilliger bijspringen en het beste uit deze moeilijke tijd halen. Een coördinator bekijkt de situatie van de cliënt die terminale zorg nodig heeft. Familie, buurt- en thuiszorg, verlenen zoveel mogelijke zorg; ook medisch. Als het teveel wordt kunnen ze een beroep doen op een vrijwilliger. Die biedt ondersteuning zodat de naasten (meestal familie en direct betrokkenen) de gelegenheid hebben even rust te nemen, boodschappen te doen of 's nachts rustig te slapen. De vrijwilliger is dan aanwezig bij de cliënt. Deze persoon verleent geen medische handelingen. Wel meelopen naar het toilet, een kopje koffie zetten of het kussen opschudden. Dit noemen we ook wel kleine verzorgende handelingen

Een luisterend oor van de VPTZ-ter is wel erg essentieel voor de cliënt, partner, mantelzorger en familie. Het waken bij de zieken en het 'er zijn' is tevens belangrijk. Hij/zij begeleidt het proces tot de cliënt sterft. Al met al een behoorlijk zware taak, maar ook een hele dankbare taak.

Koos, die met veel passie, haar verhaal vertelt doet het werk alweer een aantal jaren. Zelf heeft ze een verpleegkundige achtergrond. 'Deze mag ik echter niet gebruiken', zegt ze met een glimlach. De coördinator stuurt de VPTZ aan vanuit Venray. Het gebied behelst vier gemeentes: Gennep, Bergen, Venray en Horst aan de Maas. 'Een flink gebied', zegt Koos, 'je kunt echter zelf aangeven waar en hoeveel je wilt/kunt werken. Zelf ben ik zeker een nacht in de week beschikbaar en soms ook overdag. Hier heb ik zelf voor gekozen.' Hulp kan overdag, 's avonds of in het weekend plaatsvinden.

Iedereen die zich opgeeft als vrijwilliger



voor dit interessante werk krijgt een gesprek met de coördinator wat de mogelijkheden zijn, waarna een korte cursus volgt wat het allemaal inhoudt. De zorg is meestal in samenwerking met de familie waar je gaat 'werken'. Deze speciale zorg wordt aangeboden door geschoolde vrijwilligers, zowel voor thuis als in een zorginstelling. Ook spreken ze precies af hoeveel en welke hulp er precies nodig is.

Als de vraag komt of er voldoende vrijwilligers zijn om deze taken in te vullen is het antwoord van Koos: 'Helaas niet, we kunnen nog altijd mensen gebruiken en inzet-

ten.' De kop van Noord-Limburg beschikt nu over een dertigtal mensen. 'Dit breiden we graag uit naar een veertigtal'. Uit het gesprek proef je duidelijk de passie en gedrevenheid bij Koos die nogmaals aangeeft dat het misschien een zware maar zeker een hele dankbare taak is.

Heb je belangstelling, motivatie en interesse om je hierbij aan te sluiten kijk eens op de site: www.vptznoordlimburg.nl of bel: 06-55790271.

Je mag voor meer informatie ook Koos Heldens bellen: 06-23886691

Open dag DSV zaden op 10 juni

DSV zaden viert haar 100-jarig jubileum!

Het 100-jarig bestaan van DSV zaden wil men graag met u vieren. Op zaterdag 10 juni 2023 van 11:00u tot 16:00u.

Tijdens deze dag presenteren wij u graag onze activiteiten van 100 jaar innovatie in onderzoek, veredeling, productie, advies en distributie onder het genot van een hapje en een drankje. Op deze dag kunt u ons bedrijf bekijken via een wandeling of een 'hop-on, hop-off' tour waarbij u alle aspecten van de veredeling van zaden kunt zien. Wij heten u van harte welkom op Landgoed Zelder!



Nieuws van de KBO

Wellicht heeft u enkele weken terug onze mooie flyer van de KBO Ottersum ontvangen, ontworpen door Jans van Bergen. Met deze flyer hebben we onze mooie, bloeiende vereniging onder de aandacht gebracht van Ottersum. Inmiddels hebben we een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. Gooi de flyer niet weg, breng hem onder de aandacht van anderen en Kom Bij Ons!!!

Op woensdag 29 maart hebben we onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden en waren we met een groot aantal leden voor de laatste keer samen in ons "clubhuis" zaal Buurman/voorheen "de Pub". Tijdens het voorwoord van onze voorzitter Toos kwam naar voren dat we als KBO vanaf 1988 gebruik hebben gemaakt van deze zaal. De samenwerking met Paul en May is altijd uitstekend verlopen. Slagvaardig en soe-

pel werden onze wensen ingewilligd zoals een ringleiding en invalidensteunen op het toilet. Gastvrijheid stond altijd hoog in het vaandel. Na het overlijden van May heeft Paul het stokje overgedragen aan Bram en Heleen. En ook bij hen was de KBO van harte welkom. Helaas is het doek nu toch gevallen en zijn wij onze thuisbasis kwijt. Met een groot applaus werden Paul, Bram en Heleen nogmaals in het zonnetje gezet.

Hoe gaan we nu verder? Na een spoedvergadering is er in eerste instantie contact gezocht met "t Swaantje" over mogelijke opties; men kon ons toen nog niets toezeggen in verband met het overleg dat nog plaats moest vinden met de gemeente Gennep. Een telefoontje naar Achatas gaf ons duidelijkheid voor de komende tijd: we kunnen voor kleinschalige activiteiten



terecht in de kantine van de voetbalclub. De soos en de koersbalmiddag hebben hun draai inmiddels al gevonden. De biljartclub heeft onerdak gevonden bij één van de leden thuis. Voor de komende tijd zijn wij geholpen; in afwachting van de verdere plannen rondom een mogelijk nieuw MFC. Tijdens de jaarvergadering hebben we afscheid genomen van Doortje Stofels-Roosenboom; zij stopt met haar activiteiten in het bestuur maar blijft lid van onze activiteitencommissie. Doortje, ontzettend bedankt wat jij voor het bestuur hebt gedaan. Tevens zijn er twee nieuwe bestuursleden gekozen. Rob Hofkens en Jan Maas; van harte welkom in het bestuur en we hopen op een fijne samenwerking en heel veel succes.

Nieuwe opzet Kermis begint vorm te krijgen

Dit jaar wordt de kermis in Ottersum in een geheel nieuw jasje gestoken met als doel om te zorgen dat de kermis in Ottersum kan blijven bestaan.

Samen met verschillende stichtingen uit Ottersum wordt er aan een programma ge-

werkt. Het belooft een spetterende editie te worden, waar jong en oud van kunnen genieten. De activiteiten op het kermisterrein vinden plaats van vrijdag 29 september tot en met maandag 2 oktober op het Sint Jozefplein in Ottersum. In tegenstelling tot voorgaande jaren zal er dus al vanaf vrij-

dag iets te doen zijn op het plein. De voorbereidingen zijn al in volle gang, maar één ding mag zeker zijn: het wordt een gezellig weekend, waarbij plezier en vertier centraal staan. Noteer de data alvast in uw agenda en zorg dat u erbij bent op de kermis van Ottersum in 2023!

Revue Gennep 'Brand Meester'

In gesprek met Ottersumse deelnemers

Door Jos Heijligers - Op 9, 10 en 11 juni vindt de Gennepse Revue 'Brand Meester' plaats in de buitenlucht, naast Pica Mare en de voormalige Maria Goretti als achtergrond. Een enorme productie waar maar liefst 150 vrijwilligers bij betrokken zijn. 65 tot 70 spelers, dansers en muzikanten, een groot aantal jeugdspelers en een even groot aantal dat achter de schermen werkt. De redactie ging in gesprek met drie Ottersumse deelnemers. André Vurens zit in het bestuur, Ellen Joosten stuurt de dansers aan en Laura Oudewater speelt voor de eerste keer mee.

André Vurens:

Is sinds 2017 betrokken bij de Gennepse revue, waarvan de eerste precies 100 jaar geleden werd opgevoerd. Dit jaar speelt hij echter niet mee, binnen het bestuur neemt hij de rol van secretaris op zich. Andre dook in het verleden van de revue, schreef een projectplan en zag dat er net na de Eerste Wereldoorlog de behoefte was om samen iets op te zetten voor de gemeenschap. De doelstelling van revue Gennep is nog steeds dezelfde. Een revue waarvan de opbrengst terug vloeiende naar de mensen. Nu in 2023 is het vooral de sociale verbinding. Ontmoeten, nieuwe mensen leren kennen, samenwerken aan iets. Hij vertelt met enthousiasme over zijn sociale rol, hij pakte de volgens hem leuke baan gretig aan. Hij heeft plezier in deze functie en een duidelijke visie over de saamhorigheid binnen de totale groep. Andre speelt niet mee maar denkt wel mee met het creatieve proces. 'We halen de kracht uit onze spelers en proberen ieders talent te verbinden, zodat er een grote productie ontstaat'. De functie van secretaris is immers niet alleen een 'papier' invulling, ook meedoen met audities, screening, creatieve plannen opstellen/bedenken en het geheel bestuurlijk aansturen.

Ellen Michels:

Ellen kreeg vorig jaar een telefoontje van André: 'Heb jij geen belangstelling om de dans choreografie bij onze revue te verzorgen?' Dansen was altijd al een grote passie voor haar, Ellen danste altijd al en ging hier naderhand les in geven. Enige ervaring mag je haar wel toebedelen. Op basis van de gekozen muziek, uit de jaren tachtig en nu, bedenkt ze de dansen erbij. Ze verzorgt de choreografie van het geheel, waar ze de dans inpast in het geheel. Dit doet ze niet alleen, de regisseur en anderen kijken en



Links bestuurslid André Vurens. (Foto Malou Slungers)

denken mee. Samen zorgen ze voor een dynamisch geheel. Ellen benadrukt dat de dans niet op zichzelf staat, dansers spelen en zingen ook mee, en vormen een onderdeel van de totale musical. Dit alles instuderen kost veel tijd. Toch ziet iedereen nu het einddoel, waar ze naar toe werken en hoe muziek, dans en zang een meerwaarde geeft aan de gehele productie. Alle dansers hebben zelf gekozen om te dansen, het zijn meisjes en jongens, mannen, vrouwen, van diverse leeftijden. Het is een mooi gemêleerd gezelschap en alle deelnemers zijn erg enthousiast. Dat maakt het zo leuk.

Laura Onderwater:

'Ik vond het in het begin wel spannend', zegt Laura als ik haar vraag of dit de eerste keer is dat ze meedoet. 'Ik leerde bij de workshop, die je van te voren kon volgen,

wel anderen kennen en toen vond ik het toch wel mooi om mee te gaan doen'. Gezien haar leeftijd hoort Laura bij de categorie jongeren. Ze mocht van te voren aangeven wat ze wilde spelen. Ze speelt in het stuk een meisje van 16 jaar. 'Een leuke rol', zegt ze. Het is niet alleen 'stil spel', ze speelt, ze danst en zingt. Haar inbreng, waarbij ze in het begin toch wel een drempeltje over moest, past nu prima binnen het geheel. Andre en Ellen benadrukken dat het ook hun taak is het beste uit de spelers te halen, iedereen is een schakel binnen het geheel. We halen zoveel mogelijk talent uit iedereen en zorgen dat de spelers uit hun comfort zone komen, zodat iedereen zich prettig en veilig voelt. Laura is in haar element met haar rol. Ook werkt ze mee aan een tijdschrift over de revue.

Artikel gaat verder op pagina 15

In dit geanimeerde gesprek voel je enthousiasme, gedrevenheid en bevoegenheid van de drie deelnemers. Het is hun 'revue gevoel', er iets moois neerleggen, iedereen erbij betrekken, samen een creatief geheel neerzetten. Dat geeft iets unieks. Uiteindelijk is alles te bewonderen, te bekijken, te beluisteren, op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 juni. Naast het gebouw van ESG. In de buitenlucht. 'Dat geeft een andere ervaring', hoor ik André zeggen. Er zijn per voorstelling 900 plaatsen en de verkoop is inmiddels in volle gang.

Voor kaartjes en meer info:

<https://revuegennep.nl/>



Ellen Michels (links) geeft de danstraining (Foto Malou Slungers)

De zonnebloem zet Berna in 't zonnetje

Berna Pubben neemt na 40 jaar afscheid als bestuurslid

Wie in Ottersum Zonnebloem zegt, denkt aan Berna Pubben. In januari werd ze tijdens de jaarvergadering al in het zonnetje gezet voor haar 40 jarig lidmaatschap en op 28 maart nam ze onlangs afscheid als bestuurslid. Bij gelegenheid hiervan ontving ze het gouden 40+ insigne van de Zonnebloem voor 40 jaar vrijwilligerswerk. Al direct nadat ze bij de Zonnebloem kwam, meegetroond door haar nichtje Ineke Horbach, moest ze de vergaderingen notuleren. D.w.z. ze moest het helemaal uitschrijven en een andere persoon (mevr. Roelof), overigens geen vrijwilligster van de Zonnebloem, typte het uit. Vanaf dat moment kwam de PR voor de Zonnebloem uit haar pen. Of het nu gaat om het reilen en zeilen van onze deelnemers, het organiseren van activiteiten, het maken van uitnodigingen, ze draaide er haar hand niet voor om. Ook de coördinatie van de jaarlijkse loterij nam ze voor haar rekening evenals het St. Nicolaas feest waarbij ze ieder jaar voor elke deelnemer een toepasselijk persoonlijk gedicht maakte, de cadeautjes verzorgde 'en een geweldige middag voor de deelnemers regelde. Ook het bezoek van de carnavalsprins met zijn gevolg aan de deelnemers coördineerde ze evenals de kerstviering die traditioneel in de zaal 'De Pub', later Buurman, gehouden werd stuur-



de ze aan. Hiervan maakte ze een draaiboek zodat we hier altijd op konden terugkijken bij een volgende viering. Na een aantal jaren werd ze hoofd bezoekwerk. Ze wist alles rondom de deelnemers en zorgde voor een goede match tussen deelnemer en vrijwilliger. Ook bij overleg van alle hoofden bezoekwerk in de regio Maasduinen (van Mook tot Wellerlooi) had ze altijd een positieve inbreng en kon men gebruik maken van haar jarenlange erva-

ring. Ze is voor de Zonnebloem altijd een keiharde werkster geweest op alle fronten zonder op de voorgrond te treden maar op de achtergrond altijd aanwezig. Ze is een zeer sociaal persoon, altijd heel rustig, prettig in het contact en uiterst betrouwbaar. Ze stopt dan wel als bestuurslid maar wij prijzen ons zeer gelukkig dat ze als vrijwilliger voor onze vereniging behouden blijft waarbij wij altijd op haar ervaring kunnen terugvallen.

Kunstkriebels op basisschool De Brink

Door Jos Heijligers - De Brink werkt graag aan vernieuwingen en het team besloot dit schooljaar kunst en cultuur extra aandacht te geven. De keuze: creatieve vaardigheden structureel aan bod te laten komen naast de reguliere teken- en handarbeidlessen. Maar ook vooral verdieping aan te bieden in kleine groepen van ongeveer 8 tot 10 kinderen.

Bijvoorbeeld bij programmeren op de computer, vogelhuisjes timmeren of een Popart opdracht middels de computer, wat

in een grote groep niet lukt. Gemiddeld zijn er, één keer per maand, zo'n 20 tot 25 activiteiten, dans, fotografie, schilderkunst op canvas, solderen, sieraden maken, origami (Japanse vouwkunst), en meer.

Veel medewerkers, ouders (opgeroepen via ouderportaal), opa's en oma's, oud leerkrachten en zelfs familieleden werken mee om het prachtige project te doen slagen. Ieder kiest zelf een interessant onderwerp waar hij/zij affiniteit mee heeft. De ervaringen van de leerlingen zijn heel positief, ze zijn enorm enthousiast voor een nieuwe

ronde en zijn erg betrokken. Zeker omdat ze zelf mogen kiezen en inschrijven voor het onderdeel dat hen aanspreekt. Tja, vol is vol, maar aangezien ze tien keer kunnen kiezen voor een Kunstkriebel is er altijd wel een mogelijkheid om als eerste te kiezen. Aan het einde van het schooljaar evalueert de werkgroep het project en dan valt de keuze of Kunstkriebels ook volgend jaar doorgaat. Alle creatieve opdrachten zijn welkom! Wie dit leest en enthousiast wordt, kan zich aanmelden op De Brink. Hieronder een aantal foto's van de activiteiten.



Enthousiast werd er gesoldeerd



Werkend aan de haan met houten pootjes



Een paashaas wordt vol trots getoond



Groep 5 en 6 aan de slag met origami



Pannenkoeken bakken: gezellig & leerzaam



Vogelhuisjes in de maak voor 't voorjaar



Programmeren als creatieve opdracht



Op het digibord aan de slag met popart



Foto's maken op de iPad van lego

Herinrichting van het Raadhuisplein

Plannen voor een aantrekkelijker dorpsplein in de maak

Door Jos Heijligers - Monumentale gebouwen omzomen het plein, daartegenover de statige kerk met de imposante toren. Een plek vernoemd naar het in 1903 gebouwde Raadhuis, nu al weer jaren in gebruik als huisartsenpraktijk. Maar we kunnen er een nog mooier plein van maken.

In het dorp gaven al eerder een aantal bewoners aan dat ze het plein een mooiere invulling wilden geven. Dit idee leefde ook binnen de historische werkgroep, die de kar niet alleen wil trekken en bewoners uitnodigde om mee te denken over een nieuwe invulling. In het veel gelezen DAG-blad stond een oproep wie mee wilde denken, iedereen is welkom. Hier kwamen enkele bewoners op af die samen met drie leden van de historische werkgroep en de aanwonenden aan de slag gingen. (Augustus 2022).

In geanimeerde bijeenkomsten, waarbij het parkeren een heikel punt blijkt en iedereen het er op een gegeven moment toch wel overeen is dat we het historische aspect benadrukken, liggen er rond de jaarwisseling ideeën, plannen en suggesties waar we mee verder kunnen. Ook de Ottersumse politici worden er al in een vroeg stadium bij betrokken. Een aantal partijen hebben namelijk de vernieuwing van het Raadhuisplein in het verkiezingsprogramma staan. Dat geeft weer mooie steun aan de werkgroep. Een professional die ons helpt tekent het onderstaande plan dat we, half januari 2023, bij de Gemeente presenteren.

Even een korte uitleg over de pleinvulling. De parkeerplaats op het midden van



het plein vult. Aan de kant van De Reiziger blijven nog wel enkele plaatsen over, hier kun je ook gebruik maken van twee laadpalen. De weg naar het kerkhof en 't Stepke blijft toegankelijk voor al het verkeer. Verplaatsbare boombakken zorgen voor het groen en historische lichtmasten geven 's avonds sfeervol licht. De richtingaanwijzer verwijst naar historische gebouwen en andere plekken in het dorp. Een kanon verwijst naar de 80-jarige oorlog. De verdedigingslinie (ook wel circumvallatielinie genoemd) van de belegering van het Genneperhuis liep immers dwars door het dorp over het Raadhuisplein, naar het Niersdal.

Aan ontspanning is ook gedacht, 'bedriegertjes' en een mooie ronde bank. Deze invulling biedt ook mogelijkheden voor de twee horecapanden die aan het plein grenzen, zij kunnen hun terras uitbreiden. Ook een laadstation voor fietsers is haalbaar.

De inrichting van het plein wordt dusdanig ingevuld dat er activiteiten mogelijk zijn. Alles is verplaatsbaar zodat b.v. het Ossensbraadfeest kan doorgaan op dit prachtige plein. Hierover is overleg geweest met de Maskotters. Ook de jaarlijks prachtig verlichte kerstboom, die voor veel extra sfeer zorgt in de decembermaand kan er staan.

De groenvoorziening blijft zoals het nu is. Lindebomen en hagen markeren het plein, dat ziet er prima uit, en dat blijft zo. Wel komt er bij de dokterspraktijk een invalideparkeerplaats zodat mensen die minder goed ter been zijn hier gemakkelijk naar binnen kunnen. Het deel voor de kerk blijft ook intact.

Helaas loopt de drukke, brede, St. Janstraat er doorheen. Deze weg is van de provincie en tijdens de discussie is de weg, vernoemd naar onze parochie heilige, buiten beschouwing gelaten. Om hier iets aan te veranderen lijkt onhaalbaar dat is voor ons 'een weg te ver'. De invulling voor de kerk blijft zoals het nu is.

Wat betreft de stand van zaken mogen we zeggen dat het plan door alle instanties positief ontvangen is. De Gemeente, de politieke partijen, de aanwonenden en overige die het plan inzag, geven aan dat de ontwikkelingen en invullingen er goed uitzien. We gaan dan ook verder met de uitwerken zoals het plan er nu ligt. Toch stroomt er waarschijnlijk nog heel wat water door de Niers voordat we met de werkgroep het plein kunnen openen. Na de herinrichting gaan we er dan van genieten. Ons 'dorpshart'.

Werkgroep Raadhuisplein (april 2023)



Zo kan het ook: een autovrij-plein

IKOOK: al tien jaar samen eten

Na tien jaar nog steeds lekker eten aan het Raadhuisplein

Door Jos Heijligers - In april 2013 startte vanuit de werkgroep DAG-lekker en Logement De Reiziger het gezamenlijk eten bij De Reiziger aan het Raadhuisplein. Nu tien jaar later serveert kok Ton Strien, geholpen door Mayke Lam en Theo Dinnessen, elke dinsdag een warme maaltijd. Het gemiddelde aantal bezoekers ligt rond de twaalf personen, maar dit mogen er meer zijn.



In een huiskamerachtige omgeving is de grote tafel sfeervol gedekt. Enkele dames komen een uurtje eerder om eerst nog een kaartje te leggen. De eerste gasten zitten voor twaalfen al aan tafel, waar ook plaats is voor rolstoelen.

's Morgens haalt Ton, die ook het menu samenstelt, de boodschappen. Rond elf uur beginnen Mayke en Theo met het schoonmaken en snijden van de groente en andere werkzaamheden. Met z'n drieën bereiden ze de complete maaltijd voor, die klokslag twaalf uur, uitgeserveerd wordt. Het menu bestaat deze dag uit bouillonsoep. 'Zondagse soep', hoor ik zeggen. Daarna volgt het smaakvolle hoofdmenu. Op het bord een mals gebakken schoudercarbonade, een lekkere gevulde bol

aardappelpuree, aangevuld met een heerlijke salade en een kleurrijk gestoofde halve peer. De aanwezigen eten er smakelijk van en er zijn geanimeerde gesprekken tijdens het diner. Als toetje koos Ton voor een stukje kruimelvlaai met slagroom en een fijn kopje koffie of thee. Dit om het tienjarig jubileum extra aandacht te geven.

Iedereen kan aanschuiven op de dinsdag, het is wel van belang om je van te voren aan te melden, zodat het 'kookteam' weet voor hoeveel personen ze de warme maaltijd bereiden. De ruimte leent zich hiervoor prima, de eters zien hoe de keukenbereiders de spijzen klaarmaken. 'We houden met iedereen rekening', geeft Ton aan. 'Allergische kun je aangeven, ben je vegetari-

er dan houden we hier rekening mee.' Ton: 'Mag je geen zout. Geen probleem.' Het aantal deelnemers zien ze graag groeien. Theo: 'Vierentwintig gasten mag voor ons ook!' Het team dat alles verzorgt kan ook nog versterking gebruiken. Het sociale aspect speelt een grote rol, je ontmoet dorpsgenoten. Inwoners uit andere dorpen zijn eveneens van harte welkom. Na afloop rekent Ton af. Je betaalt voor dit overheerlijke driegang menu slechts 9,50 euro en je hoeft niet af te was-

Misschien ook voor jou, of jullie, een idee om hier aan mee te doen? Iedereen is welkom en je gaat met een goed gevulde maag anderhalf uur later naar huis.

100 euro-actie van de DAG

Dorpsraad wil leuke ideeën graag ondersteunen!

Door het DAG-bestuur - Kent u onze flyer nog, hier rechts afgebeeld? We deelden hem uit bij 650 jaar Ottersum. Een aantal leuke ideeën hebben we al kunnen ondersteunen. Te denken de Ootersómse garage/zolder verkoop van 23 april jl. en Flootersóm (SAVE THE DATE: 19 augustus 2023).

DAG Ottersum staat onder andere voor verbinding en ontmoeting. Dit willen we dan ook graag stimuleren en ondersteunen bij ons in het dorp. Heb jij een goed idee en kun je daar een klein steuntje in de rug, in de vorm van €100,-, bij gebruiken. Wij horen graag van je!

Een aantal voorwaarden waar je idee in ieder geval aan moet voldoen:

- Voor meerdere doelgroepen toegankelijk;
- Niet bedoeld voor enkel alcoholconsumptie;
- Het moet iets voor het dorp Ottersum betekenen;
- Het moet Ottersum leuker, levendiger of mooier maken of een ontmoetingsmogelijkheid bieden;
- De DAG stelt het geld beschikbaar, maar is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van het idee;
- De DAG beoordeelt de aanvraag en bepaalt of er een bijdrage geleverd wordt;
- De DAG kan vragen om een offerte of factuur.

Mail je idee naar info@dagottersum.nl. Stuur ons wat je gaat doen, met of voor wie, wanneer en waar je het geld aan uit gaat geven. Het bestuur beoordeelt je aanvraag en wie weet, heb jij zo een leuke activiteit op poten in Ottersum. Zo faciliteert de DAG verbinding, door middel van communicatie en ontmoeting. We zien je idee graag tegemoet!

Namens het DAG-bestuur,

Loes, Marit, Riekele en Sara

Het beste idee van Ottersum

**Maak jij Ottersum nog een stukje leuker?
Jouw idee is 100 euro waard!**



Nieuwe uitbater aan het roer van Plaza

Rywando uit Vianen heeft het stokje overgenomen van Henri en Agnes



Rywando uit Vianen is sinds enkele maanden de nieuwe jonge uitbater van 'Plaza Gennepe' aan de Ottersumseweg waar hij, samen met ondersteuning van zijn moeder Gerda en zijn team, een frisse herstart heeft gemaakt. De friettent werd tot vorig jaar uitgebaat door Henri en Agnes Geurts. Met veel enthousiasme en plezier probeert de nieuwe uitbater een mooie cafetaria te creëren, waar een diversiteit aan snacks met heerlijke frieten geserveerd worden.

In de ochtend kun je bij de onderneming aan de Ottersumseweg terecht voor een lekker kopje koffie met gebak of een heerlijk belegd broodje. Je kunt ook genieten van een '12 uurtje'; een mooi samengesteld menu wat voldoening geeft, na een intensieve wandeling of fietstocht, maar ook als lekker tussendoortje. Als afsluiter een heerlijk ijsje, maakt het geheel compleet. Met het mooie weer in het verschiet kun je genieten op ons terras. Rywando en zijn team heten u van harte welkom!

"Al met al is het voor ons een spannend avontuur en een mooie uitdaging, om het iedereen naar de zin te maken, met onze lekkernijen. Wij hopen dat we veel mensen mogen gaan ontvangen en begroeten, zodat we vooruit kunnen kijken naar een mooie toekomst. We proberen er samen met ons team het allerbeste van te maken voor onze gasten, waarbij constante en goede kwaliteit onze prioriteit is" vertelt Rywando. Plaza Gennepe is elke dag geopend vanaf 11:00u tot 21:30u, m.u.v. de dinsdag.

Herstel verlichting kerktoeren: voorbereiding in volle gang

Door de 'Kerngroep Ottersum - kerkbestuur VOMMMM' - Veel inwoners van Ottersum hebben geconstateerd dat de verlichting van de klok op de kerktoeren voor een groot deel kapot is.

De voorbereidingen voor herstel van de verlichting zijn in volle gang. Er is een offerte opgevraagd bij het bedrijf dat al heel lang onderhoud aan de klok uitvoert; de

firma Eijsbouts. In de offerte-aanvraag hebben wij gelijk gevraagd om de huidige verlichting te vervangen door duurzame LED lampen. Hun aanbieding voor het herstel is bijna € 14.000. Dat bedrag is exclusief de kosten van een hoogwerker. Het herstel zal plaatsvinden bij firma Eijsbouts.

De verlichting van de klok is een onderdeel van de gemeentelijke verlichting. Wij heb-

ben derhalve bij de Gemeente Gennepe een verzoek ingediend om bij te dragen in de kosten van het herstel.

Daar hebben wij nog geen uitsluitsel over gehad en daar wachten we op. De kosten die de parochie zal moeten betalen komen uit de bijdragen van parochianen wat tot nu toe ruim € 5.100 heeft opgebracht. Heel hartelijk dank hiervoor!

De parochie houdt u op de hoogte.

Koningsdag op het Raadhuisplein

Eerste editie Koningsfeest voor jong en oud

Door Jos Heijligers - In het verleden gingen veel Ottersummers met hun kinderen naar het voetbalveld voor spelletjes. Kinderen haptten peperkoek, mochten zaklopen en muismoppen.

Dit is al een aantal jaren niet meer. Koningsdag kreeg langzamerhand ook een andere invulling. De oranje uitgedoste dorpsgenoten bezochten pleinfesten, genoten

van muziek, vermaakten zich tijdens de koningsnacht of een rommelmarkt. Dit jaar organiseerde 'Bij Koos' het eerste pleinfest. Een mooi aantal inwoners, al dan niet gekleed in het oranje, vonden de weg naar het Raadhuisplein. Kinderen lieten zich schminken, hadden plezier op een groot springkussen en speelden met zand in een enorme 'zandbak'. De volwassenen dronken een lekker drank-

je op het terras of stonden gezellig rondom een hangtafel. Op de achtergrond klonk een vrolijk muziekdeuntje zodat je volop kon praten met elkaar. Het winderige, natte, koude voorjaarsweer verdween deze middag even om plaats te maken voor een lekker aangenaam zonnetje. Al met al een mooie nieuwe invulling van de Koningsdag in ons dorp.



Covid naweeën

Inmiddels lijkt de wereld verlost te zijn van Corona. 'Lijkt', omdat niet iedereen het helemaal vertrouwt. Het handen schudden wordt langzaam weer gemeengoed, hoewel sommige bij begroeting nog altijd een gesloten vuist 'aanbieden'. Het kussen van elkaar wordt meer en meer toegestaan. Soms blijft het wat gereserveerd of is het een wat onhandige omhelzing. De Nederlandse drie-kussen zie ik maar incidenteel. Het zal wel een kwestie van afkicken zijn... Voor Corona gingen mijn partner en ik op een vaste dag en tijd in de ochtend naar Nijmegen. Na enkele keren ontdekten we tijdens die rit, dat bij motel de Plasmolen altijd, ik schat zo'n tien, vijftien, wat oudere vrouwen samen ontbeten. 'Nou die nemen het er lekker van', was onze eerste reactie.

Wekelijks werd dat: 'Ja hoor, ze zitten er weer'. En toen kwam Corona en was het natuurlijk niet meer mogelijk. Nu na Covid, zien we niemand meer, ook niet na zo'n lange tijd. Overleden? Durven ze niet meer? Hoe dan ook, we missen ze. Tijdens Covid overleed een oud-collega. Er mocht maar een klein aantal aanwezig zijn bij de begrafenis, maar zijn partner beloofde na Covid nog een herdenking te organiseren. Tot op heden is het er ook niet van gekomen...

De pandemie heeft er geweldig ingehakt en dan heb ik het niet alleen over mensen

die (eenzaam) overleden zijn. Maar ook over mensen die er ernstige of minder-ernstige long-covid aan over hebben gehouden. En daarnaast over jongeren die nu nog depressieve klachten hebben. Wat wel na Covid is opgestart, zijn, ik noem het maar even, inhaalfeesten. Twee jaar lang zijn er geen verjaardagen (soms met daarin bijzondere kroonjaren) of huwelijksjubilea meer gevierd. Dat wordt nu ingehaald. Het stikt ervan. En ik moet zeggen ik geniet dubbel en dwars.

'Samen zijn' wordt meer gekoesterd als ooit tevoren.

Zifter

Nieuws van de dorpsondersteuner

Met de komst van het voorjaar start ook het fietsseizoen

We hebben op zaterdag 22 april jl. weer een demonstratie dag georganiseerd, waarbij mensen kennis konden maken met de Duo-fiets door een testrit met een vrijwilliger te maken. Deze demo-dag heeft plaatsgevonden op het Jozefplein in Ottersum. We hadden naast de oud-papier container een mooie plek gevonden om de duofiets goed onder de aandacht te brengen. En een koffie/thee h en een lekkernij hoort er ook bij!

De werkgroep, bestaande uit zeven vrijwilligers, heeft veel mensen aan weten te spreken. Sinds de demonstratie dag zijn er ook een aantal nieuwe fiets gebruikers bijgekomen, en dat is natuurlijk precies de bedoeling! In de toekomst zullen we vaker demonstratie dagen organiseren om de inwoners van Ottersum te attenderen op het bestaan van de duo-fiets. Deze aankomende demonstratie dagen zullen er hetzelfde uitzien als de vorige. Mocht u ons een keer tegenkomen, kom dan zeker even een kijkje nemen.

Wilt u gebruik maken van de duofiets?

Kijk op de website www.dagottersum.nl voor het maken van een reservering.



De demonstratie van de Duo-fiets werd goed bezocht, 22 april jl.

U kunt ook dorpsondersteuner Sabine bellen voor een reservering: 06 20 94 21 15. Ook als u niemand hebt die met u mee kan

fietsen is dat geen probleem, een aantal mensen van de werkgroep willen graag met u als fietsmaatje op stap!

Waardevolle matches vanuit 'Accent op ieders talent'

Wij vinden het belangrijk en waardevol dat Ottersum een dorp is waarin iedereen elkaar kent en beschikt over een netwerk waarop hij of zij kan terugvallen.

"Accent op ieders talent" biedt de mogelijkheid om ieders talent te benutten en alle inwoners van Ottersum te betrekken en activeren. Als dorpsondersteuner maak ik mooie matches tussen vraag en aanbod en breng ik inwoners met elkaar in contact. Afgelopen periode hebben we weer een aantal mooie matches kunnen maken. Voorbeelden hiervan:

- Een koffie-maatje/luisterend oor voor een mevrouw die hier behoefte aan had
- Een wandelmaatje voor een mevrouw in een rolstoel
- Een nieuw lid voor de werkgroep duofiets

- Een aantal dames hebben elkaar gevonden om gezamenlijk te wandelen.
- Een fietsmaatje voor de duofiets
- Een strijk-hulp voor een mevrouw die hier moeite mee heeft
- Twee nieuwe vrijwilligers voor huiskamer de Prost

In maart hebben we het Hoenderpark bezocht voor het zogenaamde straatbezoek. We bellen huis-aan-huis aan en nodigen iedereen uit om mee te doen met Accent. Dit heeft geleid tot 16 nieuwe talenten en 6 mensen die graag door het ontvangen van de nieuwsbrief op de hoogte willen blijven! Kortom: er zijn heel veel mensen die iets voor een ander willen betekenen in ons mooie Ottersum!

Hebt u ook een (of meerdere) talenten die u wilt inzetten voor een ander in ons dorp? Of hebt u een vraag die misschien door een dorpsgenoot beantwoord kan worden? Laat het mij weten, dan maken we een afspraak.

Als je ingeschreven staat krijg je ook elke maand een uitnodiging voor het maandelijkse koffie ochtend op de eerste vrijdag van de maand of andere nieuwtjes. En ook zonder uitnodiging ben je welkom, elke eerste vrijdag van de maand, bij huiskamer de Prost!



HUISARTSEN OTTERSUM:

Raadhuisplein 1, 6595 AK Ottersum 0485 - 51 27 17
spoed:..... 0485 - 51 24 90

HUISARTSEN GENNEP:

Europaplein 3, 6591 AV Gennep 0485 - 51 23 17
spoed:..... 0485 - 51 88 22

BUITEN KANTOORUREN:

Huisartsenpost Maasziekenhuis Beugen 0900 - 8880

MAASZIEKENHUIS:

Dokter Kopstraat 1, 5835 DV Beugen ... 0485 - 84 50 00

ALGEMEEN ALARMNUMMER:

(ambulance, brandweer, politie)..... 112

POLITIE:

Europaplein 5, 6591 AV Gennep 0900 - 8844

MEDSEN APOTHEEK GENNEP:

Brugstraat 25, 6591 BA Gennep 0485 - 54 55 00

SERVICE APOTHEEK NIERSTAD:

Spoorstraat 97, 6591 GS Gennep
T:..... 0485 - 23 18 10
E: info.apotheekniersstad@ezorg.nl

GEMEENTEHUIS:

Ellen Hoffmanplein 1, 6591 CP Gennep . 0485 - 49 41 41
Gennep Zorgloket: www.gennep.nl

STORINGEN:

Gas en electriciteit 0800 - 9009
Water (WML) 0800 - 023 30 40

MILIEUKLACHTEN: 043 - 361 70 70

DIERENAMBULANCE: 024 - 355 02 22

THUISZORG PANTEIN: 0900 - 8803

THUISZORG PROTEION: 088-850 0000

BUURTZORG GENNEP:

T-Team: 06 - 13 28 23 83
E: gennep@buurtzorgnederland.com
I: www.gennep.buurtzorg.net

DORPSONDERSTEUNER SABINE VAN THIEL:

E: dorpsondersteuner@dagottersum.nl
T: 06 - 20 94 21 15

WENSBUS GENNEP:

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag
tussen 10 - 12 uur: 06 14 70 64 05

SOS TELEFONISCHE HULPDIENT:

dag en nacht aandacht 0900 - 0767

Nieuws van de DAG

Weer volop activiteiten gepland in huiskamer de Prôst

Mei

Woensdag 1 mei: schildermiddag

Woensdag 17 mei: hobbymiddag (kaarten maken, breien, haken)

Vrijdag 19 mei: Rondleiding door de Ottersumse kerk o.l.v. Bert Paquay, daarna aspergesoep

Woensdag 31 mei: lunch om 12.00 uur*

Elke vrijdagmiddag: verse soep

Juni

Dinsdag 6 juni: activiteit met wol

Dinsdag 13 juni: spellenmiddag

Vrijdag 16 juni: hapjesmiddag

Woensdag 21 juni: houtbewerking

Dinsdag 27 juni: high tea om 12.00 uur*

Elke vrijdag: verse soep

*Voor de lunch vragen we een bijdrage van 7,50 en moet je jezelf opgeven bij Truus Billekens: huiskamerottersum@gmail.com of via 06-13495811.

Wist u dat de lunch afwisselend verzorgd wordt door verschillende Ottersumse horecaondernemers?

Huiskamer de Prost, elke middag open van 14.00 tot 17.00 uur voor iedereen, je bent welkom voor een praatje en een kopje koffie!



Over het DAGblad

Redactie

Jos Heijligers, Bram Nijst, Robert Knops, Sabine van Thiel en Jos Gröniger.

Contact

dagbladottersum@gmail.com

Het DAGblad digitaal lezen?

www.dagottersum.nl

Deadline aanleveren kopij volgende editie

Dinsdag 27 juni 2023. kopij (bij voorkeur in word) mailen naar: dagbladottersum@gmail.com. Voor eventuele mee te sturen foto's: graag nooit in een word bestand plakken maar altijd los mee versturen als aparte bijlage.

Publicatie volgende editie

Begin juli 2023

55^e OSSEBRAADFEEST

Ottersum

VRIJDAG
2 JUNI
AANVANG: 19:00 UUR



OSCARS KROEG

M.M.V.

DJ MARIO

Tent open: 19:00 uur | Gratis entree

ZATERDAG
3 JUNI
AANVANG: 15:00 UUR

MÖKSKESLOOP EN OSTAFETTE

Aanvang Mökskesloop: 16.00 uur | Aanvang Ostafette: 16.15 uur



OSTIVAL AT THE PARK

SINGER-SONGWRITERS | TODAY'S FINEST | afsluiter in de tent STAAL MET GLAZEN

GEEF JE OP
VOOR DE BBQ

Ostivalterrein open: 15.00 uur | Gratis entree | Aanvang BBQ: 17.00 uur

Meer info BBQ:
OSSEBRAADFEEST.NL

ZONDAG
4 JUNI
AANVANG: 12:00 UUR

OSSEBRAADFEEST

OS AAN HET SPIT | OTTERSUM GAAT AAN DE BAK
OSSEBRAADFAIR | REVUE | KINDERPLEIN | OSSEHOSSEN
AFSLUITING MET DAS TIROL TEAM

Gratis entree



WWW.OSSEBRAADFEEST.NL

